

Maria Magdalena. De getuige van het leven

TOM ZWAENEPOEL

Maria Magdalena of Maria van Magdala, „bij wie zeven demonen waren uitgedreven” (Lucas 8, 2), komt uit de stad Magdala aan het Meer van Galilea. Samen met andere vrouwen volgt zij Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Zij is aanwezig bij de kruisiging en de graflegging, en ze is getuige van Jezus' opstanding.

Volgens de overlevering zou Maria Magdalena met Lazarus en Marta van Betanië en andere volgelingen van Jezus in Marseille zijn terechtgekomen. Ze verkondigt het evangelie en leeft vele jaren als boetlinge in de omgeving van Aix-en-Provence. Later wordt haar gebeente naar het benedictijnenklooster van Vézelay gebracht. Mede door de relikwie en de legende wordt deze plaats vanaf de elfde eeuw een belangrijk bedevaartsoord en verzamelpunt voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela.

Het is niet duidelijk of Maria van Magdala met drie andere Bij-

belse figuren samenvalt. Wanneer Jezus in de tempel onderwijst, brengen Schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel is betrapt. Tot hen zegt Hij de beroemde woorden: „Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen” (Johannes 8, 7). Wanneer Jezus in het huis van een Farizeër aan tafel ligt, verschijnt een boetvaardige zondares. Door haar tranen worden Jezus' voeten nat. Ze droogt ze met haar haren en wrijft ze in met een „albasten flesje met geurige olie” (Lucas 7, 37-38). Ook Maria van Betanië zalft Jezus' voeten met een „kruikje kostbare, zuivere nardusolie” (Johannes 12, 3) en droogt ze met haar haren tijdens een maaltijd die haar broer Lazarus ter ere van Hem houdt.

De gelijkstelling van Maria Magdalena met de naamloze zondares en Maria van Betanië wordt in een commentaar van Efram de Syriër voltrokken (373) en in de zesde eeuw door paus Gregorius de Grote bevestigd, hoewel er hiervoor in de Bijbel

geen aanknopingspunt bestaat. In 1969 bestempelt de Kerk deze visie, die in veel legenden en kunstwerken weerklank krijgt, als onjuist en neemt men Maria Magdalena niet meer als boetvaardige zondares in de heiligenkalender op. Voortaan geldt ze als voorbeeld van een zelfbewuste en liefhebbende vrouw.

Maria Magdalena staat bij Jezus' graf en huult. Zij is de smachtende die haar geliefde mist. Ze verlangt naar liefde. Niet Petrus of „de andere leerling, van wie Jezus veel hield” (Johannes 20, 2), maar zij wordt de eerste getuige van de verrijzenis. De vrouw uit een vissersdorp die Jezus al vanaf het begin van zijn openbare leven kent en van 'kwa-de geesten' genezen heeft, wordt de oergetuige van het leven. Ze brengt de paasboodschap aan de leerlingen en wordt hiermee *apostola apostolorum* (apostel van de apostelen), een eretitel die de kerkvaders haar geven.

Bij de beschouwing van Maria Magdalena als bekeerde zondares kunnen we nog een stap ver-

der gaan. Wie de hoopvolle weg van de ommekeer is opgegaan, wie de eigen identiteit in zich heeft teruggevonden, heeft het voorrecht om als 'eerste getuige' aan anderen te verkondigen: „Ik heb de Heer gezien!” (Johannes 20, 18).

Maria Magdalena leert de mens van de eenentwintigste eeuw dat we Jezus ontmoeten, als we Hem met eenvoudig en oprecht hart zoeken. Dan zal Hij, zoals Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van 11 april 2007 zei, „ons bij naam roepen en ons in de vertrouwde van zijn liefde laten binnentreden”. Zoals Maria Magdalena zijn we steeds op zoek naar diepe geestelijke waarden, naar een meerwaarde in ons leven. Ver weg van elke vorm van oppervlakkigheid en banaliteit. Los van de stem van de grote massa die er almaar meer een hobby van maakt om zoekende mensen te misleiden, de verkeerde kant op te sturen of te boycotten. Bevrijd van spot en ongelof, leidt de zoektocht naar de kern van het leven, de waarheid van ons bestaan.

OMROEP

• 2 juni, 21.20 uur, IKON via Nederland 2. Eerste aflevering van een nieuwe serie *Spraakmakende Zaken*, en meteen een klapper: een gesprek met de dalai lama, de geestelijke leider van Tibet. Op 3 juni komt de veertiende dalai lama, Tenzin Gyatso, naar Nederland om er met de regering te praten over steun aan de Tibetaanse zaak (in 1950 viel het Chinese Rode Leger het rijk van de dalai lama's binnen, naar eigen zeggen om het Tibetaanse volk te bevrijden uit de slavernij van landeigenaren en kloosters, en werd Tibet een Chinese provincie). Presentator Paul Rosenmöller reisde naar het ballingsdorp van de Tibetaanse leider in noordelijk India, waar hij een halve eeuw geleden met zijn gevolg naartoe vluchtte. Rosenmöller is vooral benieuwd naar de reactie van de dalai lama op het ongeduld van de Tibetaanse jeugd tegenover zijn vredzame strijd voor vrijheid.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

De vrome kudde



MODERNE MAMA

Mama was een schat, die naaide en kookte, en dagelijks bad. Nooit was haar iets teveel, ieder kreeg altijd zijn deel. Papa kreeg bij elk klusje altijd weer een dankbaar kusje. Helaas, 't is over met de pret, want mama zit op 't internet. Papa is nog steeds in de weer, maar hij krijgt geen kusjes meer. Vaak zit hij zielig voor de buis, want mama liefkoost de computermuis. Nooit meer is er appeltaart, 't is hotmail nu, dotcom en apestaart. Zelden is er nog iets warm te eten, want haar kookkunst is ze helemaal vergeten. Ze wil internetten uur na uur. Papa zet nu zelf de pan op 't vuur. Een stukje worst of een kroket, want mama zit op 't internet. Laatst verloor ze 1.000 yen poker spelend met Cha Bairen. En een man uit San Francisco wil nu met haar naar de disco. Ze gedroeg zich als een jonge meid en nu raakt ze hem niet meer kwijt. Papa gaat in z'n eentje naar bed, want mama zit op 't internet.

Ingezonden door Angèle Baukens

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *KERK & leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: WAAKZAAM

kruidige bladgroente	rust- teken	onheils- godin	deel van Europa	bloed- armoede
dierlijke olie	hagedis	koraal- bank		zang- stuk
takel			voor- keur	
op grote afstand			groente	
			pienter	
rondhout		luitenant	gebak	
kerk- gezing			lengte- maat	
			annexus	Aziatisch land
eenjarig dier			zonder- ling	
dun			zang- noot	Griekse letter
			met name	
	op dit moment	getemd		pers. vnn.
		televisie		ten be- drage van
kost- school				
voltallig werk				
			erfelijk materiaal	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----