

ALS DE STORM OPSTEEST

Het was een drukke dag. Jezus had de hele dag tot de mensen gesproken. Hij had hen verteld over zijn Vader en gezegd dat ze altijd op God konden vertrouwen, wat er ook gebeurde. Maar dan, als de storm opsteekt en iedereen dreigt te verdrinken, zijn zelfs de leerlingen in paniek. Ze begrijpen niet hoe Jezus zo rustig blijft. Wat is Jezus teleurgesteld. Had Hij hen niet gezegd dat, als ze hun leven in Gods handen durfden leggen, alles wel goed zou komen?

Ook ons leven lijkt een beetje op een zee, met meestal kleine golfjes die rustig kabbelen. Maar wat als er een grote golf op ons afkomt die ons dreigt onder te duwen? Heb je het al meegemaakt? Je zit met een probleem en weet niet hoe je het oplossen moet. Het maakt je angstig. Durf je dan vertrouwen dat het wel goed zal komen? Ook al lijkt jouw leven dan plots heel ernstig, je staat nooit alleen. Er zijn mensen om je heen en... even praten met God kan jou op zo'n moment heel rustig maken.

SPEL Zoek de oplossing. Breng de letters over naar het rooster.

A Opening in spaarpot **B** 636 : 106 = ? **C** vrouwelijk schaap **D** voegwoord **E** proefwerkenmaand

1	3	10	12	6	A
11	2	13			B
5	4	7			C
10	8				D
9	12	8	7		E

OPLOSSING

1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13

MISDIENAARS OP BEDEVAART NAAR DADIZELE



Sommige mensen zoeken een rustig plaatsje op om even tot zichzelf te komen en te praten met God. Bij een Mariakapelletje of in een kerkgebouw lukt dat soms beter dan thuis. Anderen gaan samen op stap, ontmoeten elkaar en leren elkaar vertrouwen, om toe te komen op een plek waar ze Maria ontmoeten. Ze vragen haar om kracht en zoeken ook wel een beetje troost. Op bedevaart gaan, heet dat.

Op een zonnige lentedag verlieten de **misdienaars uit Mene**n eventjes hun vertrouwde kerktorens om, net als de apostel Paulus, op tocht te gaan. Einddoel: Dadizele, een dorpje in West-Vlaanderen. **EMMA** vond de tocht alvast heel fijn. „Ik was de enige pas gevormde jongere, maar heb er snel vrienden gemaakt. Onderweg deden we spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Er was ook een spel waar je iemand moest opheffen met één hand. Op die manier leerden we elkaar vertrouwen. In Dadizele gingen we naar een kapel om te bidden voor mensen die gestorven of ziek zijn. En om een warme groet en knipoog te brengen aan

moeder Maria. Deze bedevaart was een hele leuke ervaring met... een beetje pijn aan de voeten!”

„BLIJ DAT IK ERBIJ WAS”

Ook **SOFIE** is blij dat ze meeging. „Op onze tocht hielden we af en toe halt voor een gesprek, een opdracht of een spel. We maakten een lange ketting, brachten onszelf in de knoop en bevrijdden elkaar door samen

te werken. Dit spel toonde dat, als we in de problemen zitten, elkaar niet mogen loslaten. Op een landelijke weg stopten we nog even bij een kruisbeeld.”

Ook de misviering werd volledig door de misdienaars verzorgd. „We lazen iets voor of speelden muziek. Met een speciale intentie voor onze vriend-colleet **FREDERIC**, die zwaar ziek is. Bij het Mariabeeld in de basiliek maakten we een grote kring rond de fontein. Het was er echt muisstil. In de groep kon je duidelijk een grote samenhorigheid voelen. Ik kende niet veel deelnemers en toch voelde ik me opgenomen in de groep. Dank je wel aan de vele mensen die dit mogelijk maakten!”

EVANGELIE

Toen zei Jezus tot zijn leerlingen: „Laten we oversteken.” Zij stuurden het volk weg en stapten in een bootje. Onderweg stak er een hevige storm op en de golven sloegen over de boot. Jezus lag rustig te slapen, maar de leerlingen maakten Hem wakker. „Meester, vindt U het niet erg dat we vergaan?” Jezus stond op, richtte zich tot de wind en sprak: „Zwijg!” De wind ging liggen en het werd helemaal stil. Jezus: „Waarom zijn jullie nu zo bang? Hebben jullie nog altijd geen vertrouwen?” Zij werden bang en vroegen elkaar: „Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”

naar Marcus 4, 35-41



© Jongerenleiding acolieten federatie Mene