



hebben aan de wedstrijd deelgenomen

weer eerste christenen?

de eerste drie eeuwen leefden de christenen geruisloos-onopvallend want hier & daar zelfs nog vervolgd over heel het zuiden van europa verspreid

ze stelden al even geruisloos de handelingen der apostelen: hadden alles gemeenschappelijk deelden hun bezittingen & er was geen enkele behoefte onder hen

in de vierde eeuw door het edict van milaan onder keizer constantijn

kwam daar ineens verandering in: de zachte verspreiding over heel zuid-europa werd ineens hardhandig samengetrokken naar één enkele gebalde stad: rome

het was ineens gedaan met de vervolgingen, maar meteen ook met het laag-bij-de-grondse stellen van de handelingen

er werden gebouwen opgetrokken er kwam een paus er ontstond een hiërarchie een mannelijke dan nog wel

het vrouwelijke & vooral het kinderlijke dat het familiale samenleven

van de eerste christenen zo kenmerkte verdween nagenoeg totaal

gedaan de oorspronkelijke geloofsbeleving met zand onder de voeten & gras tussen de tenen; het zand van de stranden van gallilea & het gras van de berg van de zaligheden

de kerk was binnengebouwd geworden er waren enkel nog vieringen op stenen vloeren & onder hoge gewelven

toen ik gisteren in viersel ons zoveelste één-meiberaad meemaakte

keek ik alsmaar mijn ogen uit naar de meer dan vijftig opgedaagden zowel naar de zich ernstig beradende volwassenen als naar de al even ernstig spelende kinderen spetterend onder de fonteinen zwierend aan de zwieper schommelend op de biezebeis gierend van de kabelbaan elkaar voorttrekkend met het bolderkarretje

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN

569

Koning

'Drie koningen al met ene ster!'

Het r.-k. liturgische feest dat in de volksmond 'Driekoningen' heet, is het 'Feest van de openbaring van de Heer', ook 'Epifanie', van het Lat. 'epiphania' (verschijning): de aanbedding van de wijzen uit het Oosten, de doop in de Jordaan en de bruiloft van Kana. 'Epifaneia' is een Gr. woord dat, met het voorvoegsel 'epi-' (bij), gebouwd is op de werkwoordswortel van 'fain_' (schijnen, beginnen te schijnen, verschijnen).

Het feest wordt gevierd op de zesde januari. Dan trekken groepjes van drie kinderen, kleurrijk verkleed, met een (draaiende) ster in de hand en zingend van huis tot huis.

Het liturgische feest leeft krachtig voort in de folklore. De 'koningen' hebben zelfs in de loop van de geschiedenis een naam gekregen:

'Caspar, Melchior, Baltasar'. In sommige streken van Duitsland staan boven de huisdeur de drie letters 'C M B', als afkorting van 'Caspar, Melchior, Baltasar'; ze worden dan in Kerklatin gelezen als de afkorting van 'Christus Benedicat Mansionem' (Christus zegene dit huis). _ Christus Matteüs vertelt in zijn kindsheidsevangelie dat enkele magiërs uit het Oosten op zoek waren naar het pasgeboren kind Jezus. Ze werden geleid door een ster. Opeens bleef de ster stil staan 'boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.' (Mat. 2,9b-11)

Men spreekt altijd van 'drie' koningen; dat houdt waarschijnlijk verband met de drie geschenken. De drie magiërs, geleerden, werden in de middeleeuwen ontelbare malen als drie heuse koningen op schilderen voorgesteld. Misschien heeft ook psalm 72 ermee te maken:

'De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn.' (Ps. 72,10-11)

BART MESOTTEN

Zondagsgebed

Bij de dertiende zondag door het jaar

God, onze Vader,
de wereld waarin we leven schreeuwt om vrede.
Geen oorlog, geen tweedracht tussen volkeren,
tussen ouderen en jongeren,
tussen gezagdragers en medemensen,
leerkracht en leerling.

Ons hart roept om vrede, sjalom, harmonie...
bij ziekte, tegenslag en als het leven ons tegenzit.
Heer, leer ons de vrede in ons hart bewaren,
ook al geeft het leven ons zware klappen.

Laat liefde het leidmotief zijn
voor alle zoeken naar vrede.

Help ons om in de drukte
onze innerlijke vrede te bewaren.

Dank U, Heer, voor het geschenk van uw vrede:

de vrede van ons hart,
de vrede die uw zoon Jezus ons bracht,
de vrede die ons in elke eucharistieviering wordt toegezegd
en die we elkaar mogen toewensen.

Leer ons Heer vergevingsgezind en dienstbaar in het leven staan,
zodat we de vrede van ons hart kunnen uitstralen naar anderen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk+Leven 2009*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 **Antwerpen**, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 **Averbode**, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 **Brugge**, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 **Brussel**, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 **Dendermonde**, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 **Gent**, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 **Gent**, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 **Harelbeke**, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 **Hasselt**, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 **Leuven**, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 **Mechele**, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 **Oostende**, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 **Roeselare**, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 **Sint-Gillis**, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 **Tongerlo**, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Geen weerheilige vandaag. Toch is het weer op dit moment heel belangrijk: volgens de boerenkalenders moet er in deze tijd van het jaar zo nu en dan eens onweer komen. Onweer zorgt voor afwisseling van warm en nat, dus zegt de boer:

ZWARE ONWEDERS BAREN DIKKE KORENAREN.

En ook:

**DONDERWEER IN JUNI
MAAKT HET KOREN DIK.**

Vandaar dat ook wordt gezegd:

**HOORT GE IN JUNI DE DONKER KRAKEN,
DAN MAAKT DE BOER VAST GOEDE ZAKEN.**

Volgende zondag begint de zomer. Zoals de wind op die dag staat, zo zegt de volksweerkunde het althans, zo zal die heel de zomer waaien.

Echte zomerspreuken zijn er niet zoveel. Ik vond deze bij elkaar:

**EEN DROGE ZOMER
GEEFT EEN NATTE BAMIS (1 oktober).**

En nog deze algemene:

**DE HERFST HEEFT VRUCHTEN,
DE WINTER TAKKEN,
DE LENTE HEEFT BLOEMEN,
DE ZOMER HEEFT BLADEREN.**

KRISTIEN VAN ZUMMEREN