

A L L E P A A R D E N

hebben aan de wedstrijd deelgenomen

doodgeboren of voorbarig overleden?

erg hé dat die napoleon het nog altijd voor het zeggen heeft wat betreft kindjes die in de moederschoot stierven?

en dat ons huidig beleid hem daarin nog altijd volgt?

die wezentjes mogen van die inmiddels eveneens overleden napoleon nog altijd geen naam krijgen

& ook geen behoorlijke uitvaart

vele wezentjes worden in sommige klinieken nog als "anatomisch afval" beschouwd & zo weggedaan

ook napoleons uit het frans vertaalde woord "doodgeboren" is nodeloos hard

waarom niet het oud-vlaamse woord "voorbarig overleden" gebruikt? is veel eerbiediger & woorddoorspronkelijk ook veel juister

komt het mooie werkwoord "baren" daarin niet voor?

het is ook een veel helender en troostender woord

ik versta de ontstemming van die ouders maar al te goed waarom zouden ze dat wezentje dat ze als hun kindje verwachtten geen naam mogen geven?

en dat ze dan maar naar mij komen met hun trouwboekje ik zal daarin doen wat ik in zoveel trouwboekjes al vijftig jaar lang gedaan heb:

"doodgeboren mannelijk" of "doodgeboren vrouwelijk" doorhalen & vervangen door "voorbarig overleden meisje" of "voorbarig overleden jongen" met hun naam erachter

en dat ze mij dan maar volgens het napoleontisch wetboek in vervolging stellen.

LUC VERSTEYLEN

571

Koninkrijk (vervolg)

Het 'koninkrijk van God en van de hemel' staat beeldrijk uitgetekend in de teksten van de profeten:

'Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: "Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen." Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.' (Jes. 2,2-4)

Ook de profeet Micha spreekt in die zin: eens komt de dag dat de Heer vanuit Jeruzalem 'zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.' (Micha 4,3-4; zie ook Dan. 2,44-45)

Het koninkrijk van God moet hier op aarde verwezenlijkt worden.

Meer zelfs: Jezus beschouwt zijn optreden als het begin van die verwezenlijking. 'Als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen'. (Mat. 12,28)

Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea waar hij Gods goede nieuws verkondigde.

'Dit was wat hij zei: "De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws." ' (Marc. 1,15)

(wordt vervolgd)

Bart Mesotten

Zondagsgebed

Bij de zeventiende zondag door het jaar

Ongrijpbare en toch zo nabije Geest van God, altijd weer kleurt gij uw Kerk met een brede waaier van gaven en onophoudelijk stuwt gij tot eenheid door de band van de vrede. Waai opnieuw door ons heen, maak ons weer warm, rol de stenen van onmacht en berusting weg. Vertrouw ons weer toe aan de liefde, richt ons naar elkaar, zet ons op het spoor van Jezus, maak ons gevoelig en alert, kwetsbaar en taai. Herschep ons tot sacrament van uw heil, voor deze wereld.

Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk+Leven 2009*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 **Antwerpen**, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 **Averbode**, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 **Brugge**, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 **Brussel**, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 **Dendermonde**, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 **Gent**, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 **Gent**, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 **Harelbeke**, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 **Hasselt**, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 **Leuven**, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 **Mechelen**, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 **Oostende**, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 **Roeselare**, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 **Sint-Gillis**, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 **Tongerlo**, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Op de volkskalenders is vandaag sprake van "Sint-Maria Magdalena". Ook zij is een regenheilige want zij weende toen ze onder het kruis stond. De regen op deze dag, noemt men "de tranen van de grote berouwhebbende". Vandaar de spreuken:

OP MADELEEN DOORGAANS GEWEEN

En nog:

REGENT HET OP SINTE-MADELEEN 'T REGENT DAGEN ACHTEREEN

In Mechelen noemen ze Magdalena niet bij naam, maar zeggen ze op 22 juli:

WANNEER HET VANDAAG REGENT REGENT HET TWEE MAANDEN AAN EEN STUK

Het gevolg van overvloedige regen in deze tijd van het jaar, is dat de aardappelen kunnen verrotten. Vandaar de spreuk:

SINTE-MAGDALENE PATATTEN OF GENE

Zondag wordt dan weer Sint-Anna herdacht. Ze werd vroeger vooral door de oogstbewerkers gevierd. Op die dag werden speciale grote broden gebakken van het nieuwe rogge en die broden noemde men de "Sinte-Annabroden". Ook hier is sprake van een lotsdag:

REGENT HET OP SINTE-ANNADAG, DAN REGENT HET EEN MAAND EN EEN WEEK DAARNA

Om je een idee te vormen over hoe de komende winter zal zijn, moet je gewoon even de mieren in het oog houden:

WERKEN MET SINTE-ANNA DE MIEREN DAN ZULT GE EEN LANGE WINTER VIEREN

KRISTIEN VAN ZUMMEREN