



hebben aan de wedstrijd deelgenomen

een drie-vijf- zeven-zegen

in viersel gaat er de laatste jaren haast geen weekend voorbij of er is een elisabethzegen of een doop of een eerste of plechtige communie of een trouw of een jubileum

deze zaterdag was het iets tussenin iets helemaal nieuws: een zegening tussen doop & eerste communie

het leven in de brouwerij dwingt ons vaak tot het doen van liturgische vondsten: het uitvinden van rituelen aangepast aan speciale omstandigheden

een van de jongens die als een veertienjarige ooit dat leven in de brouwerij mee gesticht had & zelf ondertussen al een groot gezin had

had nog twee kinderen van drie & vijf in dat gezin opgenomen

zijn vrouw & hij wisten niet of die kinderen gedoopt waren

alleen de natuurlijke ouders mogen dat laten doen maar het was heel moeilijk om daar nog voeling mee te krijgen

toch wilden de nieuwe ouders iets als een beginritueel over de twee laten voltrekken

er werd besloten ze in "zijn" viersel zoals de twee oudsten al gedaan hadden over de brug te laten komen & hen daarna een kinderzegen te geven

mooi om zien hoe er op het erf voor het meisje een kroontje & voor het jongetje een krans werd gevlochten

ook de draagstoel werd versierd

heel de grote familie leefde zich naar het gebeuren toe

ook een meisje van zeven had het verlangen te kennen gegeven over de brug te komen

iedereen behalve de wijdelingen begaven zich naar de zuiderkant van de houten hangbrug de drie kinderen stonden ingetogen gereed aan de noordkant

ontroerend om zien hoe ze alledrie ieder volgens eigen ritme plank voor plank stapte voor stapte de brug overkwamen & aan de overkant op vreugdevol & gelukwensend handgeklap van de volwassenen werden onthaald

de twee meisjes kregen hun kroontje op de jongen zijn krans om

& dan ons gewone gelukwens-dansje om hun drietjes heen : "jantje wou eens dansen om de drie gezegenden..."

ze waren nog wel niet volledig gezegend maar dat zou nu gebeuren

zij alledrie de draagstoel op om naar het erf te worden gedragen

wat klonk er weer langsheen het tuinpad gelukwensend handgeklap

op het erf stond in de zonneschijn de tafel al gereed

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN

572

Koosjer

Een koosjere bakker bakt koosjer brood

Het Hebr./Jiddisch woord 'koosjer' betekent 'toegestaan', en slaat vooral op voedsel. In overdrachtelijke zin wordt het ook voor personen gebruikt; zo is 'een koosjere bakker': een bakker die brood bakt dat ritueel bereid is, en dus toegestaan, geoorloofd. Bij uitbreiding betekent 'koosjer' dat iets 'in orde' is; het wordt meestal in ontkennende zin gebruikt: iets wat niet in orde is, is 'niet koosjer', dat zit niet pluis, het is verdacht. De boeken *Leviticus* (vooral elfde hoofdstuk) en *Deuteronomium* (vooral 14,1-21), later uitgewerkt in de joodse geschriften, geven nauwkeurige voorschriften voor het bereiden en het eten van voedsel. Een paar voorbeelden.

- Volgens de joodse spijswetten mag bv. alleen vlees gegeten worden van dieren met gespleten hoeven en die daarbij ook herkauwen. Vlees van koeien en schapen mag dus wel, maar dat van varkens niet, want varkens hebben wel gespleten hoeven, maar ze herkauwen niet.
- Uit het water mogen alleen dieren gegeten worden met vinnen en schubben, dus geen schaaldieren of paling.
- Bloed mag men niet nuttigen.
- Zeer belangrijk is ook het voorschrift dat zuivelproducten (melk, kaas, boter) niet samen met vlees bereid of gegeten mogen worden.
- Ook het keukengerei voor deze verschillende soorten eten moet strikt gescheiden blijven.

- Het vlees van een geitenbokje mag niet gekookt worden in de melk van de moeder. Veel joodse gezinnen gebruiken een voedselgid om ervoor te zorgen dat al het voedsel dat ze kopen of buitenshuis eten koosjer is.

Het laatste vers van het bewuste hoofdstuk van *Leviticus* luidt: 'Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wat rein is en wat onrein en tussen dieren die wel en dieren die niet gegeten mogen worden.' (Lev. 11,47)

BART MESOTTEN

Zondagsgebed

Bij de twintigste zondag door het jaar

Ik gooi mijn vreugde

Heer, ik gooi mijn vreugde als vogels naar de hemel. De nacht ging aan flarden uiteen en ik ben zo blij om het licht. Zo een dag, Heer, zo een dag.

Heer, ik ben zo blij met de morgen. Vogels zingen, engelen zingen en ik ook. Ik jubel: onze harten staan open voor uw genade. Ik voel mijn lichaam leven: dank U. De zon brandt op mijn huid: dank U. De zee rolt tegen het strand en het schuim spat tegen mijn huis: dank U. Almachtige Heer, ik ben zo blij met U en met uw schepping.

En dat U daarachter en daarnaast en daarboven en daarvoren en in ons zijt: dank U.

Ik gooi mijn vreugde als vogels naar de hemel. Een nieuwe dag, hij glinstert en hij knettert, knalt en jubelt van uw liefde. U maakt iedere dag. U telt iedere dag als de krullen op mijn hoofd. Alleluja, Heer!

gebed van een West-Afrikaan

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk+Leven 2009*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 **Antwerpen**, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 **Averbode**, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 **Brugge**, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 **Brussel**, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 **Dendermonde**, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 **Gent**, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 **Gent**, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 **Harelbeke**, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 **Hasselt**, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 **Leuven**, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 **Mechelelen**, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 **Oostende**, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 **Roeselare**, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 **Sint-Gillis**, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 **Tongerlo**, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Zaterdag is het de feestdag van Onze Lieve Vrouw-Hemelvaart. Er komen op deze feestdag veel spreuken voor op de kalender:

OP ONS LIEF VROUWKE'S HEMELVAART KEERT HET WEER ZIJNE STAART

Laat ons maar hopen dat het dan mooi weer is, want:

DE LIEVE VROUWE ZONNESCHIJN VOORSPELT DE BOER EEN GOED GLAS WIJN

Mocht het zaterdag slecht zijn, dan geldt volgende spreuk:

REGEN OP MARIA-HEMELVAART GEEFT WEINIG WIJN EN SLECHT VAN AARD

Onthoud dus maar:

ONZE LIEVE VROUWE ZONNESCHIJN SCHENKT ALLERWEGE GOEDE WIJN

Hoeveel wijn wij dan wel zullen krijgen? Dat kan je afleiden uit volgende spreuk:

HALF-AUGUSTUS ZONNESCHIJN, VERSCHAFT DE BOER EEN VOL VAT GOEDE WIJN

KRISTIE VAN ZUMMEREN