

## A L L E P A A R D E N

hebben aan de wedstrijd deelgenomen

een drie-vijf- zeven-zegen  
(vervolg)

viersel is allicht de enige plek  
ter wereld  
waar kinderen zich op het altaar mogen  
komen neervleien

tot de twee kleinsten toe  
keken ze naar mijn gebaren  
& aanhoorden ze mijn woorden  
toen ik hen het verhaal deed  
van brood & wijn

het jongetje viel onder dat verhaal  
zowaar in slaap  
dat dacht ik toch  
maar het bleek iets anders te zijn:  
het was zo onder de indruk van het verhaal  
dat het met zijn toegeknepen oogjes dicht  
er nog een tijdje bij wou verwijlen

nog nooit had ik zo'n diep meelevan  
van zo'n jong kind meegemaakt

het had dan ook heel aandachtig geluisterd  
& me ieder woord uit de mond gekeken

op het einde van het verhaal  
toen ik gezegd had :  
"zalig gij die genodigd zijt  
aan de maaltijd des heren"  
vroeg ik stillekes aan het oudste meisje:  
hebt gij uw eerste communie al gedaan?

die doe ik morgen  
vertrouwde ze me fluisterend toe

wil je ze dan nu al niet doen?  
blij-instemmend knikt ze van ja

ik gaf een stukje van het gewijde brood  
aan de vader  
& die gaf het aan zijn dochtertje

de gewijde wijn wou ik  
door de moeder laten geven  
maar wijn luste ze niet  
dus dat maar gelaten

weer gelukwensend handgeklap  
van de hele familie

"mijn communie zonder kadokes"  
noemen kinderen dat  
wanneer ze de week daarna  
er op school  
opgetogen over vertellen

uiteindelijk zou nu de zegen komen

peters & meters legden de kinderen  
de handen op de schouders  
& ik sprak over hen een na een  
de zegenende woorden uit  
die ze ieder volgens eigen begripen  
in zich opnamen

hier & daar welde bij de omstaanders  
een ontroerd traantje op

wat was het weer diep-deugddoend  
om op dat zonnige erf  
& rond die simpele houten tafel  
voor de zoveelste keer  
te mogen meemaken  
hoe zo'n gelovig gezin  
het beste van zichzelf  
aan zijn kinderen heeft mogen doorgeven

kon die jongen van veertien  
toen hij ooit met dit leven begon  
toen al vermoeden  
hoe zegenrijk deze tuin & dit huis

ooit voor zijn kinderen zou mogen zijn?

LUC VERSTEYLEN

573

## Korenmaat (vervolg van koosjer)

*Je mag je licht niet onder de korenmaat  
zetten*

In eigenlijke zin is een 'korenmaat' een  
voorwerp om graan of andere droge waren  
af te meten, zoals een schepel of een mud;  
vroeger met wisselende inhoud,  
tegenwoordig 1 hl.

In plaats van deze woorden,  
gebruikt men nu maten uit het metrieke  
stelsel.

Het woord 'korenmaat' komt uit de Bijbel,  
maar het wordt thans uitsluitend in figuurlijke  
zin gebruikt. 'Je mag je licht niet onder de  
korenmaat zetten' wil zeggen:  
wat je weet of kunt,  
mag je niet voor jezelf houden;

je moet anderen laten delen in je kennis  
en in je kunde; durf voor je deskundigheid  
uit te komen.

Matteüs laat Jezus in het begin van de  
Bergrede, onmiddellijk na de zogeheten 'acht  
zaligheden', tegen zijn leerlingen zeggen dat  
zij het zout van de aarde zijn; daarna: 'Jullie  
zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet  
verborgen blijven als ze boven op een berg  
ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar  
onder de korenmaat te zetten, maar je zet  
haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor  
allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor  
de mensen, opdat ze jullie goede werken zien  
en jullie Vader in de hemel verheerlijken.'  
(Mat. 5,14-16)

BART MESOTTEN

## Zondagsgebed

Bij de eenentwintigste zondag door het jaar

Heer,

Moge alles wat wij vandaag doen,  
beginnen met uw zegen  
en verdergaan met uw hulp.

Moge alles wat wij vandaag zeggen,  
beginnen met uw liefde  
en verdergaan met uw genade.

Moge alles wat wij vandaag plannen,  
beginnen met uw bezieling  
en verdergaan met uw vrede.

Moge in ons leven alles wat wij in U beginnen  
door U tot een goed einde komen.

Moge in ons leven alles waarin wij falen  
door uw genade worden hersteld.

Moge in ons leven alles wat wij zoeken  
door U liefdevol worden begeleid.

*Zondagsgebed* plukt uit de *Gebedskalender Kerk+Leven 2009*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 **Antwerpen**, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 **Averbode**, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 **Brugge**, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 **Brussel**, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 **Dendermonde**, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 **Gent**, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 **Gent**, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 **Harelbeke**, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 **Hasselt**, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 **Leuven**, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 **Mechele**, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 **Oostende**, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 **Roeselare**, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 **Sint-Gillis**, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 **Tongerlo**, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN  
VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Volgende week maandag zitten we met Sint-Bartholomeus (24 augustus) bij een belangrijke weerheilige. Sinte-Bartel, zoals hij wordt genoemd, heet ook de "slorenplanter". Hij doet binnenkort zijn ronde in de moestuinen en legt malse kroppen in de koolplanten. Niemand mag hem bij dat werk storen, wat erop neerkomt dat men de volgende dagen dus niet in de koolbedden mag lopen.

## SINTE-BARTEL BINDT DE SPURRIE IN DE ZAK

Met die spreuk wil men zeggen dat deze plant (Spargula Arvensis) volgroeid is.

Men noemt ook wel eens de koolzaadplanten die nu worden gezaaid de "Bartholomezen".

Vanaf nu deugen de braambessen niet meer, want, zegt de volkskalender:

## BARTHOLOMEUS IS EROVER GELOPEN

Sterke nachtdauw, een gewoon verschijnsel in deze tijd van het jaar, wordt als nadelig beschouwd, zo zelfs dat de volksmening wil dat men de vruchten niet ongewassen mag eten.

Door het feit dat het rond deze tijd wel eens durft te hagelen, noemt men Sint-Bartholomeus in Vlaanderen ook wel de "havendorser".

Nog een tip van de volkskalender: mocht er reeds rijm voorkomen, dan moet het winterkoren laat worden gezaaid.

Sint-Bartholomeus kan ook het komende herfstweer bepalen:

GELIJK SINTE-BARTEL IS GESTELD:  
HET NAJAAR IS BESTELD

KRISTIEN VAN ZUMMEREN