



Journalist Dirk Musschoot: „Kon ik Damiaan maar eens interviewen.”
© Elisabeth Bayley

**JULLIE WETEN HET VAST AL:
ZONDAG WORDT PATER DAMIAAN HEILIG VERKLAARD.
DIE PLECHTIGE VIERING VINDT PLAATS IN ROME.
PATER DAMIAAN MAG JE VANAF DAN
SINT-DAMIAAN
OF HEILIGE DAMIAAN NOEMEN.**

DIRK MUSSCHOOT schreef een lees- en kijkboek over Damiaan. In *Damiaan. De held van Molokai* ontdek je aan de hand van verhalen en kleurrijke foto's het eiland waar Damiaan werkte, hoe mensen met lepra nu leven, en wie het vandaag voor hen opneemt. Annabel, Fleur, Wouter, Liese, Axelle, Jonas, Leen en Anaïs gingen Dirk interviewen bij de voorstelling van zijn boek. Met zijn ronde brillette lijkt hij wel een beetje op Damiaan, maar dan zonder baard.

WAAROM WOU JE EEN BOEK OVER DAMIAAN MAKEN?

Als kind had ik al veel belangstelling voor pater Damiaan. Toen ik later als **journalist** ging werken en de krant me vroeg om een stukje te schrijven over de zaligverklaring van pater Damiaan, was ik meteen enthousiast. Ik vertrok naar Hawaï en bezocht het

eiland Molokai. Het is er prachtig en de mensen zijn er heel vriendelijk. Maar helaas, de paus schoof uit in zijn bad en Damiaan moest wachten op zijn **zaligverklaring**. Gelukkig gebeurde dat wel een jaartje later, in Brussel.

De paus kreeg toen **de botjes van de rechterhand** van Damiaan, maar gaf ze terug aan de mensen van Molokai. Dat was een mooi gebaar. Ik ging mee terug naar het eiland en woonde de **begravenis** bij. Dat was heel ontroerend. Onlangs ging ik weer naar Hawaï om te kijken hoe mensen met de steun van Damiaan de leprapatiënten nu helpen. Zo is het boek over mijn grote idool ontstaan.

KAN PATER DAMIAAN OOK EEN VOORBEELD VOOR KINDEREN ZIJN?

Ja hoor, vooral omdat hij zo'n **doorzetter** was. Een beetje koppig, maar

**ZONDER GELD,
RIJK IN JE HART**

De rijke jongen die Jezus aanspreekt, doet zijn best om goed te zijn maar voelt dat hij iets mist. Als Jezus over zijn geld en bezittingen begint, schrikt hij. Alles verkopen en weggeven?! **Als je veel hebt, kan je ook veel verliezen.**

Maar het zijn vaak net de **zorgen om je rijkdom**, die je rusteloos en eenzaam maken. Ook al lijkt het misschien best fijn veel voor jezelf te hebben, wie **deelt** met wie minder heeft, zal zich ook in zijn hart **rijk** voelen.



Ook Markske van de kampioenen was er bij. Hij was verrast zo'n jonge reporters van *Kerk & Leven* te ontmoeten. © Tom Heylen

dat hielp hem om zijn doel te bereiken. Soms moest hij boos worden om aan medicijnen te geraken voor zijn melaatsen. Hij leert ons **respect en liefde** te hebben voor mensen in nood.

WAAROM WORDT DAMIAAN HEILIG VERKLAARD EN NIET DE VELE ANDEREN DIE ZICH INZETTEN VOOR DE MELAATSEN?

Geen enkele **missionaris** ging zo ver dat hij bewust zijn leven opofferde voor de melaatsen. Damiaan was ook heel **gelovig**. Anders had hij het nooit volgehouden. **De hele**

wereld gelooft in hem. Hij heeft dus heel veel supporters. Dat helpt natuurlijk ook om heilig verklaard te worden. 😊

WELKE VRAAG ZOU JIJ NOG AAN PATER DAMIAAN WILLEN STELLEN?

(denkt even diep na) Wat ik toch wel zou willen weten, is **'Waarom heb je het gedaan?'** Ik zou Damiaan heel graag zelf geïnterviewd hebben.

Dirk Musschoot, *Damiaan. De held van Molokai*, Lannoo, Tielt, 2009, 14,95 euro, ISBN 978 90 2098 4149.

EVANGELIE

Een jongeman vraagt Jezus wat hij moet doen om **goed en eeuwig te leven**. „Je kent toch de **tien geboden** die God aan Mozes gaf?“, zegt Jezus. „Die heb ik al altijd onderhouden“, zegt de man. Jezus: „Ga dan naar huis en **verkoop al wat je bezit**, geef het geld aan de armen en kom dan terug om mij te volgen.“ Dat verbaast de jongeling en hij druipt af. „Wat is het **moeilijk voor de rijken** om het **koninkrijk van God** binnen te gaan“, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Maar wie kan er dan nog gered worden, vragen ze zich af? „Met **de hulp van God** is alles mogelijk. Wie zijn familie en vrienden heeft achtergelaten om mij te volgen, zal het honderdvoudige ontvangen.“

naar Marcus 10, 17-27
28^{ste} zondag door het jaar B



**HAAL
DAMIAAN
IN HUIS**

WEET JE... De **feestdag** van Damiaan valt op **10 mei**. Hij wordt de **patroonheilige van de aidspatiënten**. Je zou hen de melaatsen van vandaag kunnen noemen, omdat ze net als hen in de tijd van Damiaan, uitgesloten worden.

Stef Desodt maakte twee leuke werkboekjes over Damiaan. Voor derde en vierde klassers is er *Heilige Damiaan. Van boerenzoon tot heilige*. Voor vijfde en zesde klassers, en eerste secundair maakte hij *Heilige Damiaan. Wij melaatsen*. In beide boekjes wordt het leven van Damiaan verteld aan de hand van kleurrijke **striptekeningen**, aangevuld met doe-opdrachten en weetjes. Van ieder boekje mogen we tien exemplaren wegschenken. Om er eentje te bemachtigen, moet je wel volgende **vraag** oplossen: **Welke naam kreeg pater Damiaan bij zijn geboorte?** Stuur je oplossing op een kaartje of in een miltje naar **OP•TOCHT**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, optocht@kerknet.be.

Stef Desodt, *Heilige Damiaan. Van boerenzoon tot heilige*, Die Keure, Brugge, 2009, 2 euro, ISBN 978 90 4860 4586 • Stef Desodt, *Heilige Damiaan. Wij melaatsen*, Die Keure, Brugge, 2009, 2 euro, ISBN 978 90 4860 4593. Bestellen via www.educatief.diekeure.be.