

OMSLAG

Het heiligenboek

Johanna Beretta Molla. Een 'rijke' moeder *Tom Zwaenepoel*

Geboren wordt Johanna Beretta Molla 1922 in Magenta, in het westen van Milaan, als tiende van dertien kinderen. Ze groeit op in een zeer christelijke familie. Na haar studies geneeskunde in Milaan en Pavia promoveert ze in de geneeskunde en de chirurgie. In 1950 opent ze haar praktijk. Twee jaar later specialiseert de succesvolle arts zich in kindergeneeskunde en werkt ze in Ponte Nuovo di Magenta en in Mesero vooral voor moeders, kinderen, bejaarden en armen. Uit haar huwelijk met een ingenieur in 1955 worden drie kinderen geboren. Ze leiden een voorbeeldig en gelukkig bestaan. Wanneer Johanna haar vierde kindje verwacht, ontdekken de artsen in de tweede maand van haar zwangerschap een tumor aan de baarmoeder. Ze ondergaat een lastige, maar geslaagde operatie. Enkele dagen vóór de geboorte wil Johanna haar eigen leven geven om het leven van haar kind te redden. Op paaszaterdag van 1962 komt Johanna-Emmanuella ter wereld. De gezondheidstoestand van haar moeder verslechtert zienderogen. Acht dagen later sterft ze.

„Als jullie moeten beslissen tussen mij en het kind, dan verlang ik dat jullie kiezen voor het kind.” Met deze woorden maakt Johanna haar laatste levenswens duidelijk. Ze kiest voor het nieuwe leven, voor het 'product van de liefde'. De diepe verbondenheid en dankbaarheid tussen moeder en dochter wordt duidelijk in de dankbetuiging die Johanna-Emmanuella later uitsprak: „Dank je wel, moeder. Dank je wel dat je mij tweemaal het leven hebt gegeven, bij de conceptie en toen je mij liet geboren worden. Je koos voor mijn leven. Wees een voorspraak en hulp voor alle moeders en gezinnen die vol vertrouwen bij jou komen.”

Voor Johanna is het artsenberoep een zending. Ze beseft dat haar beroep levens kan helpen. Ze staat dag en nacht paraat om patiënten op te vangen. Ze beseft dat iedereen op haar rekt, ook als er geen uitweg of oplossing meer te vinden is. Ze wordt het luisterende oor voor lichamelijke en geestelijke pijn. Een van haar belangrijkste medicijnen is het gesprek. Haar consultatie-uren zijn niet gebonden aan de onverbiddelijke

druk van tijd of de roep naar prestige en onderscheiding in academische kringen.

Johanna biedt 'geestelijke geneesmiddelen' aan. Door zelf te bidden en anderen te laten bidden, zoekt ze zuiverheid in haar roeping, die ze samen met het leven beschouwt als een geschenk. In alle eenvoud en evenwicht slaagt ze erin haar plichten als moeder, echtgenote en arts harmonisch te verbinden. Haar beroep staat het gezinsleven niet in de weg. Ze streeft niet naar de zo gedroomde carrière, maar naar de warmte van een harmonische, gelukkige en eerlijke familie. Op het einde van haar leven kiest ze bewust voor haar baby. Ze sluit een pact met de medemens en met God, die haar kracht geeft tijdens moeilijke en delicate beslissingen.

Johanna's grote levensvreugde en haar bewondering voor de schepping manifesteren zich ook in de skisport. In de bergen voelt ze zich niet alleen vrij, maar ook heel dicht bij God. In de natuur hoort ze de stem van de Schepper. Hier ervaart ze de liefde die Hij voor ons heeft, die een Vader voor zijn kinderen heeft.

Omdat Johanna bewust haar eigen leven offerde, startte de rooms-katholieke Kerk het proces van zaligverklaring. Het was de 'familiepaus' Joannes-Paulus II die deze Italiaanse vrouw in 1994 zalig en tien jaar later heilig sprak. Wojtyła's persoonlijke stempel op dit 'heilgendossier' verbaasde niet. Tijdens zijn hele pontificaat verafschuwde de Poolse pontifex de 'cultuur van de dood'. Als tegenstander van abortus en euthanasie nam hij het – zelfs nog tijdens zijn laatste levensweken – op voor de bescherming en de waardigheid van het menselijke leven, van de conceptie tot de natuurlijke dood. Johanna Beretta Molla is één van de vele moedige vrouwen die de Kerk rijk is.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

4 februari, 22.45 uur, Nederland 2. In *Holland Doc* de documentaire *Higgs* over de zoektocht naar het zogenaamde gelijknamige deeltje. Bij de European Organization for Nuclear Research (CERN), het natuurkundig laboratorium op de grens van Frankrijk en Zwitserland, wordt het grootste onderzoeksproject uit de geschiedenis voorbereid, de krachtigste deeltjesversneller ooit. Duizenden wetenschappers uit de hele wereld werken er samen om te zoeken naar het Higgs-deeltje, de 'missing link' uit de deeltjesnatuurkunde. De film volgt Stan Bentvelsen, programmaleider van de Nederlandse onderzoeksgroep bij CERN, en de wetenschappelijke competitie om als eerste 'Higgs' te vinden. Natuurlijk verneemt u wat een Higgs-deeltje is, en vertelt Peter Higgs, de Schotse natuurkundige naar wie het is vernoemd, hoe hij in 1964 tot zijn baanbrekende ontdekking kwam.

De vrome kudde

Verdwaald Ingezonden door Sarah De Pré

Een pastoor verdwaalt in een vreemde stad en vraagt aan een jongetje de weg naar het station. Waarop het kereltje spottend antwoordt:

– Dat weet ik wel, maar ik zeg het lekker niet!

Waarop de pastoor:

– Zo kom je niet in de hemel, jongeman.

Het jongetje gevat:

– En u niet op het station.

Verjaard Ingezonden door Frans Boogaerts

Een bejaarde boer en boerin hebben net de stallingen uitgemest. Zegt de boerin:

– Weet je, volgende maand zijn we vijftig jaar getrouwd. Een halve eeuw, stel je voor! Dat moeten we vieren. Waarom slachten we geen varken?

De boer neemt zijn pet af en krabt zich in het haar.

– Potdorie, ik zie niet in waarom een onschuldig varken zou moeten boeten voor iets wat halve eeuw geleden is gebeurd!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS
DEPUZZELAAR
Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: TROONREDE

voetbal- term	gebied	sar	vader	niet dezelfde
atletiek- baan	gevangenis	6	participatie	souvenir
droog	7	aarts- bisschop	ten be- drage van	4
hormoon	echt- genoot	neon	doctor	8
1	lang- speelplaat	wilde- beest	vreemde munt	5
Vlaams	ver- dwenen	wereld- record	nummer	2
boom	zang- noot	3	groot- moeder	9
onder- richt	met elkaar	rivier in Rusland	3	
lofdicht	zee- oever	slede		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---