

Colofon

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

2 ALGEMEEN

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

HONDEN KUNNEN ALS MENSEN ZIJN

Luc VERSTEYLEN

een hele familie uit het dorp komt het erf op vorig jaar hadden ze in de tuin bij de pinksterbron de doop van een jongetje meegemaakt nu wilde een echtpaar op dezelfde plaats & in dezelfde stemming

hun eerste huwelijksverjaardag komen vieren maar de feeststemming was eerder bedrukt: twee dagen tevoren had een grote hond een van hun twee pekineesjes doodgebeten ik deed eerst op het erf aan de klaargezette feesttafels samen met de pastorale werkster

van de parochie het verhaal van brood & wijn & gaf aan beide jarigen hun huwelijkszegen daarna gebeurde er iets heel wonders ze hadden gevraagd ook hun honden te zegenen het overgebleven andere pekineesje & hun wat grotere hond ze kwamen tussen mij & het koppel zitten & ondergingen ingetogen alsof ze ieder woord verstonden mijn in hondentaal uitgesproken

zegen van hun ogen hun oren hun snuit hun pootjes...

bij deze laatste zegening vleide de grote hond zich ineens tegen mij aan & bleef zo liggen alsof hij mij bedankte

iedereen klapte blij verbaasd in de opgetogen handen

ik had alweer ondervonden dat dieren ook als mensen kunnen zijn

WOORDEN ONTVREEMDEN

MORGENSTER

Bart MESOTTEN

O Oriens, o Morgenster

De planeet Venus noemde en noemt men soms ‘Morgenster’. Ook in de Bijbel is het woord aanwezig.

Lucifer, de morgenster, als de gevallen Satan

Jesaja troost zijn volk in de profetie over de ondergang van Babylonië (Jes. 13-14,23). Nadat de koning van Babylonië uit zijn glorie zal vervallen zijn, zullen de Israëlieten een spotlied zingen. Daarin staat o.m.:

‘O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon.

Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen.

Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste.

Neel! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.’

(Jes. 14,12-15)

‘Morgenster’ (de planeet Venus) is een ander woord voor ‘lucifer’. Bij haar beweging aan de hemel is Venus beurtelings ‘avondster’ (*Hesperus* uit de oudheid) en ‘morgenster’ (*Phosphoros, Phosphorus*). ‘s Ochtends is zij de bode van het daglicht. Haar naam, ‘lucifer’, zegt, dat zij het ‘licht’ (‘lux, lucis’) ‘brengt’ (van het werkwoord ‘ferre’, [‘dragen’, ‘brengen’]). In het Grieks heet dezelfde ster, met overigens dezelfde etymologie, ‘phosphoros’, met: ‘phos’ (van ‘ph_s’ [‘licht’]) en ‘phoros’ (van het werkwoord ‘pher_’ [‘dragen’]). Naar aanleiding van het citaat uit Jeremia hierboven, wordt het

woord ‘morgenster’ toegepast op de duivel.

De voornaamste van de afvallige engelen, de vorst der duisternis, wordt ook verpersoonlijkt als ‘Lucifer’; het is een synoniem van ‘Satan’. Vondels meesterwerk, het treurspel *Lucifer* (1654), heeft zeker ertoe bijgedragen dat het woord zich in het Ndl. heeft gevestigd. Ook een tekst uit het N.T. deed het woord ‘morgenster’ op de Satan toepassen. Jezus had de tweeën-

ventig volgelingen opdracht gegeven om overal de blijde boodschap te verkondigen en duivels uit te drijven. ‘De tweeënventig keerden vol vreugde terug en zeiden: “Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.” Hij zei tegen hen: “Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!” ‘ (Luc. 10,17-18)

In een van zijn visioenen ziet de auteur van *Openbaring* het volgende: ‘Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte.’ (Op. 9,1)

De macht van God

Elihu, de jongste van Jobs vrienden, is woedend op Job omdat deze in zijn recht meent te staan tegenover God. Hij wijst hem op de almacht van God. Dan treedt God zelf op, richt zich tot de verongelijkte Job, en stelt hem een reeks retorische vragen, o.m. in verband met de schepping van de wereld:

‘Ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.

Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?

Vertel het me, als je zoveel weet.

Wie stelde haar grenzen vast?

Jij weet dat toch?

Wie strekte het meetlint over haar uit?

Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de *morgensterren* samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?’

(Job 38,3-7)

(Wordt vervolgd)

Zondagsgebed

Bij het feest van de Tenhemelopneming van Maria *Manu Verhulst*

Zo teer, zo blank
was zij nog nooit geweest.
De twaalf mannen
die wij apostel noemen
hebben de stilte
als een laken
over haar gespreid
en in hun hart
voorgoed vaarwel gezeid.
Klein en wit,
als onbetreden sneeuw,
in geur
die engelen verspreiden,
droeg Jezus zelf
haar in de eeuwigheid,
zoals zij Hem ooit
eens binnendroeg
in deze wereld,
in deze tijd.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PiC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

In deze maand zouden we vooral zonneshijn moeten krijgen, weet de volkskalender. Dat is ondermeer belangrijk voor de druiven. Het zuur in die vrucht gaat nu verdwijnen en het suikergehalte neemt toe. Daarbij is er wel een beetje regen nodig, maar vooral de zon moet indringend haar werk doen. Een augustusspreuk laat daar geen twijfel over bestaan:

IN AUGUSTUS ZURE DRUIVEN MAAR VEEL ZON, GEEFT IN OKTOBER ZOETE WIJN IN DE TON.

En:
GEEFT AUGUSTUS ZONNESCHIJN, ZEKER KRIJGEN WE DAN GOEDE WIJN.

Algemeen zei men het vroeger ook zo:

WAT AUGUSTUS NIET KOOKT, LAAT SEPTEMBER ONGEBRADEN.

Trouwens, voor de ganse komende fruitoogst zouden we nu zon moeten krijgen, veel zon, want:

IS HET WARM EN VOORSPOEDIG WEER, DAN BRENGT AUGUSTUS AL DE EERSTE PEER.

Een beetje regen, zei ik, mág wel, want zonder kunnen we ook niet. Luister maar:

ALS AUGUSTUS ZONDER REGEN HENEN GAAT, DE KOE MAAR MAGER VOOR DE KRIBBE STAAT.

Het weer in augustus was voor de boeren vroeger van enorm belang, want na een jaar vol noeste arbeid zou er dan een goede oogst moeten volgen. Ik vond daarover een zeer speciale spreuk:

OOGSTMAAND, VAAK EEN BRON VAN ZEGEN, STEM T ALLEN TOT DANKBAARHEID. WEET: ZONNESCHIJN VOLGT OP REGEN, EN ZEGEN VOLGT OP NOESTE VLIJT.

Ze konden het vroeger toch mooi gezegd krijgen, hé?