

EVANGELIE

Op de olijfberg vertelt Jezus zijn leerlingen over het einde der tijden en over de komst van de Mensenzoon. „Niemand weet wanneer die dag komt”, zegt Hij. „Het is zoals Noach en de ark. Ook toen was iedereen druk bezig met eten en drinken, tot de vloed kwam. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de Heer komt. Hij komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.”

Naar Matteüs 24, 37-44

LEZEN ALS DE CHINEZEN

Je leest van rechtsonder naar linksboven. Let wel... Je slaat telkens een letter over.

**.NFUOZWEATDMSAIAMZTKSARA EWKMEOW
TNGEARAERIVVDNOEGENEAWVENLOEOKZNEEDE
.SEUVZOOEJWNUALVETGSNMIONKOEODWRNAEATND
NOESKEUDKFTTEITUS...TNNEEBVKDIA**

UITKIJKEN NAAR HET LICHT

Zondag begint de advent. We maken ons klaar voor de komst van Jezus. Op de adventskrans steken we de eerste kaars aan, een lichtje in de duisternis. Buiten op straat zie je al overal lichtjes. Er heerst een gezellige winkeldrukke. Maar Jezus wil ons waarschuwen. In de drukke van cadeautjes verzamelen en feestjes voorbereiden, mogen we niet vergeten waar het eigenlijk om gaat. Er is veel duisternis in de wereld en nog veel recht te maken wat krom is. Misschien weet jij alvast een plek waar je zelf een lichtje kunt zijn voor iemand die het moeilijk heeft?

EEN MOOIE TOEKOMST VOOR IEDEREEN



© Welzijnszorg
Klaas Verplancke

Iedereen heeft talenten, zegt Welzijnszorg. Maar niet iedereen kan ze gebruiken. Mensen met een donkere huidskleur of vreemde naam worden vaak uitgesloten. Er zijn kinderen die thuis een andere taal spreken. Anderen gaan niet mee op schoolreis omdat ze het geld niet hebben. Nog anderen hebben vreemde eetgewoonten. Toch horen ze er allemaal graag bij. Elk kind droomt van een mooie toekomst.

Ik ben Emin. Later word ik architect, omdat ik dat een leuk beroep vindt. Mijn zus zit al in het derde middelbaar. Zij droomt ervan om chirurg te worden.

Mijn naam is Mesut. Ik wil later graag dokter worden. Tandarts bijvoorbeeld. Ik weet dat je daarvoor

naar de universiteit moet. Dat gaat moeilijk zijn, maar ik ga er zeer hard voor werken. Ik weet dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om werk te vinden. Mijn tante wil graag werken, maar ze vindt niets. Mijn moeder werkt als poetsvrouw.

Ik ben Berke en ik wil chirurg worden, want daar kan je veel geld mee verdienen. Mijn vader werkte vroeger in een textielbedrijf, maar dat ging failliet. Toen heeft hij heel lang moeten zoeken naar ander werk. Twee jaar bleef hij thuis. Nu maakt hij koekjes. Elke dag brengt hij er tien mee.

Ik ben Reem. Later word ik verpleegster, want zo kan ik mensen helpen. Mijn mama is huisvrouw, mijn papa zaait en plukt groen-

ten. Ik weet dat de vader van een vriend ontslagen is. Hij is nog altijd op zoek naar werk.

Mijn naam is Selin. Wat ik later wil worden, dat weet ik nog niet. Mijn vader die houdt een café open, maar ik denk niet dat ik dat later wil doen. (JVH)



Gerrie Huiberts en Anne Westerduin, *Het begon met licht*, KBS uitgeverij 2010, 190 blz., 29,50 euro, ISBN 978 90 6173 160 3.

Het mooie bijbelboek *Het begon met licht* neemt je mee in de geschiedenis van de vriendschap tussen God en de mensen. Vertrouwde en minder bekende verhalen worden spannend verteld. Bij elk verhaal hoort een gedicht en tekening. Dat God licht en geluk wil voor alle mensen, door alle verdriet en vreugde heen, wordt in dit boek wel heel erg duidelijk. Een mooi geschenk voor de kerstdagen.

Wil je dit boek winnen? KBS geeft driemaal deze kinderbijbel weg. Stuur een kaartje naar OP•TOCHT, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Wie weet ben jij dit keer de winnaar!



Emin, Mesut, Berke, Reem en Selin dromen van een mooie toekomst. © Jozefien Van Huffel