

OMSLAG

Het heiligenboek

Alfonsus van Orozco en Felix van Cantalice. De taal van de eenvoud Tom Zwaenepoel

In de zestiende en zeventiende eeuw weten monniken met hun nederige levensstijl hun omgeving te fascineren. Hun 'rijke' leven bestaat uit onophoudelijk gebed en grenzeloze liefde voor God en de medemens, in het bijzonder de armen, de zieken en de lijdenden.

Alfonsus wordt geboren in 1500 in Oropesa, in de Spaanse provincie Castellón, waar zijn vader gouverneur is en het plaatselijke kasteel bewoont. Vanaf zijn veertiende studeert hij aan de universiteit van Salamanca. Hier komt hij onder de indruk van de augustijnen en treedt in. We schrijven 1522. Vijf jaar later wordt hij priester. Vanaf 1554 is hij prior van het klooster van Valladolid en priester aan het Spaanse hof. Wanneer koning Filips II met zijn entourage naar Madrid verkast, neemt hij pater Alfonsus met zich mee. Na 1561 bewoont Alfonsus het klooster van de heilige Filippus in Madrid en is hij actief als leraar, predikant en biechtvader. Hij sterft in 1591.

Alfonsus' monnikenleven steunt op broederlijkheid en geduld tegenover zijn medebroeders. In de Spaanse hoofdstad betreft hij een kleine kamer in het nabije kloos-

ter, een leefomgeving die in schril contrast staat met de weelde van het hof. Ondanks bijzondere privileges leeft hij als een nederige dienaar in uitzonderlijke armoede. Hij slaapt drie uur per nacht, eet eenmaal per dag. In zijn kamer staan een stoel, een tafel die ook als bed dienstdoet en een kandelelaar. Hij bezit een bezem, enkele boeken. Op zijn verzoek bevindt zijn cel zich dicht bij de poort waar de armen in lange rijen op zijn hulp wachten. Dagelijks bezoekt hij zieken, gevangenen en armen 'in de goot', in hun woonplaats of in de gevangenis. De resterende tijd besteedt hij aan bidden, aan de voorbereiding van kerkdiensten en aan het schrijven van boeken. Alfonsus is een graag geziene gast in alle bevolkingslagen en wordt al tijdens zijn leven de 'heilige van Sint-Filippus' genoemd. Hij geldt als een van de belangrijkste Spaanse mystici van de zestiende eeuw.

Felix wordt in 1515 geboren in het Umbrische dorp Cantalice. Hij is een arme boerenzoon. Al vroeg moet hij op de akker werken, waardoor hij niet op school kan gaan. Vele uren brengt hij door voor een kruisbeeld in een boom.

Omdat hij 'meer' wil dan alleen maar omzien naar vee, wordt hij op dertigjarige leeftijd lekenbroeder bij de kapucijnen van Cittaduale. Deze kloosterorde, die in 1528 is afgescheiden van de franciscanen, wil met strenge regels, baard en spitse kap (*capuccio*) terugkeren naar de oorspronkelijke eenvoud uit de begintijd van de orde. Omdat de kapucijnen in die tijd slecht leven van giften van de bevolking, wordt Felix gevraagd om bij de Romeinse bevolking aalmoezen in te zamelen. Veertig jaar lang is hij als geldinzamelaar actief. Met Carolus Borromeus en Filippus Neri heeft hij een innige vriendschapsband. Felix overlijdt in 1587.

In deze eenvoudige heilige straalt iets van de goedheid en mensvriendelijkheid van God. Zijn zachtmoedige aard, zijn zin voor humor en zijn mensenkennis maken van hem al bij leven tot een legendarische figuur. Zijn geduld, nederigheid en vrolijkheid begeleiden hem bij het ontvangen van zelfs de kleinste gaven. Zijn geijkte dankwoorden leiden tot de bijnaam 'broeder Deo gratias'. Ook wanneer de bevolking met spot en scheldwoorden reageert, glim-

lacht hij steeds en bedankt hij op dezelfde manier. Overdag is hij te zien op straat, 's nachts houdt hij gebedswaken in de kapucijnenkerk, waar hij ondanks een pijnlijke ziekte urenlang voor het altaar kan bidden.

De mystiek begaafde kapucijn heeft talrijke Mariavisionen en kan in de toekomst kijken. Volgens een legende zouden zijn naastenliefde en liefde tot God zijn beloofd: Maria zou haar Kind in zijn armen hebben gelegd. Met nog grotere toewijding ontfermt Felix zich over zieken, noodlijdenden en kinderen van Romeinse armenbuurten. Samen met hen zingt hij zwaarmoedige of uitgelaten liederen die hij zelf componeert. Hij wil als 'lastezel' anderen dienen en liever 'onder het zadel' sterven, dan op hoge leeftijd een lichtere taak aanvaarden. Bij zijn dood treurt het volk. Zijn kist wordt begeleid door de paus en kardinalen.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

19 januari, 22.55 uur, Canvas. In de bekroonde documentaire *My Lai* doet Barak Goodman uit de doeken hoe Amerikaanse soldaten op 16 maart 1968 een slachtpartij aarichtten in een Vietnamees dorp en daarbij zo'n 500 onschuldigen vermoordden.

20 januari, 22.25 uur, Canvas. Aflevering 4 van de zesdelige documentaire serie *Gas Station* van Luc Vrydaghs over het leven in en om benzinstations. Vandaag is een station in Punjab, Noord-India vlak bij de grens met Pakistan, aan de beurt.

21 januari, 20.40 uur, Canvas. Van *Sudan naar Egypte*, aflevering 3 in de elfdelige serie *De weg naar het Avondland*, waarin televisiemaker, muzikant en filosoof Jan Leyers van Ethiopië naar Europa reist, van de wieg van de mensheid naar het Avondland. Tijdens zijn tocht wordt hij geconfronteerd met mensen en culturen die heel andere waarden en normen hanteren dan wij. Ze hebben ook een uitgesproken mening over de westerse cultuur.

De vrome kudde

Overdreven Ingezonden door Jan Umans

– En dat, jongen, was het verhaal van je vader en de Tweede Wereldoorlog.

– Wauw! Maar waarvoor hadden ze die andere soldaten dan nodig?

Beloofd Ingezonden door Gilbert Goossens

Na bijna een halve eeuw getrouwd te zijn geweest, sterft de man. Niet lang daarna komt ook zijn vrouw aan in de hemel. Zij ziet haar man, vliegt hem in de armen en roept:

– Liefste, wat een geluk je hier te vinden!

De man kijkt verbijsterd op en zegt:

– Miljaar, niet beginnen zeveren, hé! De afspraak was: tot de dood ons scheidt!

Verstand Ingezonden door René Henry

– Papa, wie gaf me mijn verstand toen ik geboren werd?

– Het moet zeker mama zijn, want ik heb nog steeds het mijne.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: KASSABON

hevige windhoos Russische ruiter	↓	Europese hoofdstad erg	↓	kolen-emmer	rijst-gerecht	↓	edelmetaal studenten-eetzaal	↓	gebogen
↙		↓	2	↓	opschudding	→	↓		↓
beroept traag	→						8		
↙	3				halfbloed lofdicht	→		1	
vlakte-maat	→			papegaai	↓	grof weefsel		kort-schrift	
boogbal		kledingstuk scherprechter	→	↓		↓		↓	droogplaats
↙		↓	manne-lijk dier insect	↙	6		bovenmatig achterbout	→	↓
muziekstijl	Bijbelse vrouw voegwoord	↙	5	↓		warme drank bevestiging	→	↓	
↙	↓			spijkerbroek	→	7			4
plantenwereld	→					nachtvlinder	→		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---