

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER**

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

2		7		1				4
6								
				5		9	2	
		1	3				9	
7		5				6		3
	6				2	1		
	8	4		6				
								2
5				4		8		9

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de
perswinkel

DEPUZZELAAR

4		7						3
5				4		2	6	1
					8		4	
3		8		1	5			
2								6
			6	9		3		4
	4		7					
1	3	6		8				7
8						6		5

Deze puzzel werd gemaakt door 'De Puzzelaar'.
Vlaamse Puzzels! Beter puzzels zijn er niet!
© copyright De Puzzelaar

DEPUZZELAAR

EVEN STOP

ADEM GODS

Mia BERTMANS

De leerlingen zijn allemaal bij elkaar. Heel overrompend en plotseling komt een geluid uit de hemel, alsof er een hevige wind opsteekt. Een vuurwervel vult het huis, het lijken haast vlamme tongen. Ze verdelen zich over eenieder en dalen over hen neer. De gloed doorzindert hen, een nooit gevoelde sterkte vervult hen helemaal. Hun hart brandt. Geestdrift en jubelzang stijgen in hen op: „Heilige Geest, Adem Gods. Troost, Hulp en Kracht.” Gods Geestkracht breekt in hen los. Ramen en deuren gooien ze open. Zonder enige vrees of twijfel komen de leerlingen naar buiten.

Een massa volk, opgeschrikt en versteld door het gedruis, loopt naar hen toe. Met een ongekeerd enthousiasme treden de apostelen naar voren en spreken ze tot het volk.

Jawel. Zij, de bangeriken, de vluchters, preken voor de hele groep. Niets meer van onzekerheid valt bij hen te bespeuren. Ze spetteren van vuur, van overtuiging, van geloof in God. Ze verkondigen de Boodschap van Jezus, vertellen in geuren en kleuren zijn woorden en daden. En iedereen verstaat hen in zijn eigen moedertaal.

Nog meer mensen komen van alle kanten aangelopen, buiten zichzelf van verbazing. Ze weten niet

goed wat te denken. Wat vreemd. Dit hebben ze nog nooit meemaakt. Parten, Meden, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië — allen begrijpen wat deze volgelingen zeggen.

„Zouden ze teveel gedronken hebben?”, opperen sommigen. Deze opmerking ontgaat Petrus niet. Met lef en durf komt hij vooraan staan en roept luid: „Joden en jullie allen die hier in Jeruzalem wonen, dit wil ik jullie zeggen. Luister goed. Deze mensen zijn niet dronken, zoals jullie denken, komaan. Het is negen uur in de ochtend! Neen, hier gebeurt waarachtig wat de profeet Joël heeft gezegd: ‘Dit zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God: „Ik zal over iedereen mijn Geest uitstorten. Uw zonen en dochters zullen profeteren”’”

Petrus stopt niet met zijn woordenvloed. De mensen raken in de ban van zijn toespraak en hij ver-

telt en vertelt over die Jezus van Nazaret, een man door God gezonden. Met nog veel andere woorden legt Petrus getuigenis af. Niet alleen hij, de Rots, neen, alle volgelingen zijn vurig gedreven. Zij willen de wereld beter maken, het Rijk van God dag na dag voort verkondigen en opbouwen. Wat een grenzeloze dynamiek bezielt hen. Zij op hun beurt worden de nieuwe boodschappers van Gods liefde, in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria. Ja, tot in de verste delen van de wereld. Zijn leerlingen zijn de eerste getuigende christenen.

Zondagsgebed

Bij Pinksteren Manu Verhulst

Geest van God,
geef uw warme liefde
aan de mensen die,
geslagen en gekwetst,
vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering,
houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader,
hun thuis waar zij weer op adem komen
en vrede vinden.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelita, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascaii, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

De komende Pinksterdagen hebben maar weinig weerspreuken. De weinige spreuken die er zijn, hebben het dan nog over regen. Eén ervan zegt:

SINKENSREGEN IS GODES ZEGEN.

Het weer van de Pinksterdagen zou volgens mijn “grooten volkskalender” relatie hebben met het weer van Kerstmis:

NATTE PINKSTEREN
GEEFT EEN DROGE KERSTMIS.

En vermits dat een spreuk is die door boeren destijds werd gemaakt, moet je die maar geloven, want die hebben het weer jaar na jaar geobserveerd. Die kennen het wel, neem dat maar van mij aan. Ze zeiden ook:

HELDERE PINKSTEREN
GEEFT EEN DORRE KERSTMIS.

De Pinksterdagen zijn ook erg belangrijk voor die vrouwen die geen kinderen hebben maar er wel willen krijgen. Veel vrouwen die vroeger in die situatie verkeerden, trokken destijds tijdens de Pinksterdagen naar Laken, naar die kerk die zich niet zover van het koninklijk paleis bevindt, de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Goede Hoop. Of ze gingen naar het Lievevrouwebeeldje dat in het centrum van de gemeente Halle stond. Geen enkele bedevaart is zover tot in de volkstaal doorgedrongen als die kindjesbedevaart naar Halle. Daar ging men blijkbaar met zoveel overtuiging naartoe dat er nadien deze staande uitdrukking uit geboren werd:

ALS HET NIET WAAR IS WIL BARREVOETS
ZELFS ACHTERWAARTS NAAR HALLE GAAN.