

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

5				1				4
	9			8			6	
			4	5	3			
3	4						8	2
7		1				4		9
9	8						7	5
			2	3	5			
	3			6			9	
6				9				1

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR



			8				1	6
6		5						2
			3	4				
4		2	6					
	6	9				8	3	
					4	2		5
				3	9			
2						4		1
7	9				2			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR



EVEN STOP

MOOI EN MEEDOGENLOOS

Mia BERTMANS

Nu is 't welletjes, vinden we. Beiden met pensioen en toch twee auto's? Overbodige luxe. De knoop is doorgemaakt: we stellen mijn auto te koop. Mooi wagentje overigens, amper twee jaar oud en in prima staat.

Op een middag is het zover. Meneer Leroy belt aan. Voor de deur staat een hele familie: vader, moeder, zoon en dochter. Op het eerste gezicht welgestelde mensen, een tikkeltje overbluft. Vooral de dochter springt in het oog. Je kunt met de beste wil niet naast haar kijken. Recht uit een Amerikaanse televisieserie.

Groot, slank, lange blonde haren, gele mini-jurk en bronsbruine benen. Alles perfect in maat en verhouding. „Waw! Zo sexy en cool!”, zou mijn buurjongen uitroepen. Toch kijkt ze me wat minachtend aan.

„Uw wagen is goed bewaard”, zegt vader Leroy, blijkbaar met enige kennis. „Uitstekende staat en nog met garantie.”

„En die kleur! Dat bordeauxrood, werkelijk chic”, gilt zijn echtgenote verrukt.

„Zie je”, voegt ze eraan toe, „we zoeken een vierde wagen. Jean-Pol kreeg er vorig jaar een en nu is het de beurt aan ons Daisy. Ze moet toch vervoer hebben om

naar de universiteit te gaan.” „We zoeken al vijf weken”, klinkt een enigszins wanhopige vader. „Dit lijkt me wel echt het beste dat we zagen.”

Dat komt dik in orde, denk ik. Daisy, tot nu toe zwijgend naast haar broer, komt plotseling uit de hoek.

„Ik wil die auto niet, pa. Dat is toch geen wagen om naar het unief te rijden. En dat model staat me helemaal niet aan.”

Ze trekt even de neus op, een geste die ze volgens mij wel meer doet. „Maar Daisyke”, oppert vader, „dit is een uitstekende koop.”

„Nee, pa, nee! Zie je me al gaan shoppen met zo'n klein ding?”, smaalt ze. „Bovendien, pa, die kleur staat me niet aan. Ik wil metaalkleur!”

Het wordt spannend stil, pijnlijk haast. Vader en moeder kijken elkaar hulpeloos aan. Dochterlief

zuiert de blonde haren met een ruk naar links en staart ontevreden weg.

„Nochtans, Daisy, dit is een mooie occasie”, herpakt vader moedig.

„Pa, wat je ook zegt, deze auto wil ik niet. Veel te klein en een belachelijke kleur.”

Het scheelt niet veel of ze schopt nijdig met die heerlijke benen. Haar rode pruillippen hangen neerwaarts en ze ziet er ineens erg onaardig uit. Haar besluit klinkt echter kordaat, zonder medelijden, zonder pardon. Daar gaat mijn autoverkoop. Daar gaat de familie Leroy, Daisy en Jean-Pol.

„Veel geluk”, wuif ik hen bijna blij en opgelucht na. Mooi en meedogenloos heb ik nu werkelijk een eerste keer gezien. Een tweede maal hoeft heus niet meer.

Zondagsgebed

Bij Drievuldigheidszondag Vrij naar Sylke-Maria Pohl

God is driemaal een,
drie keer in een — en toch
één in drie gedaanten.

God is HIJ, Schepper, Behouder, Verbinder, de Vader,
HIJ die ons geschapen heeft, ons oneindig graag ziet,
die ons door het leven leidt en op ons wacht.

Jesus Christus is HIJ, Gods Zoon, Broeder,
Verlosser, Genezer, de Mens.
HIJ die ons begeleidt, die onze menselijke zwakheid
verstaat, die balsem is voor onze zielenood
en naast ons gaat.

Heilige Geest is HIJ, de geest van sterkte, levenskracht,
wijsheid en liefdevolle goedheid.
HIJ, die ons de kracht schenkt om verder te gaan,
die ons leven zinvol maakt,
die ons met liefde overvloedt en die ons zegent.

God is driemaal een,
drie keer in een — en toch
één in drie gedaanten.

Heilige, ondoorgrondelijke Drie-eenheid, Drie-vuldigheid:
blijf GIJ in ons, leid ons en begeleid ons,
troost en zegen ons.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Nog een paar blaadjes van onze kalender afscheuren en daar begint de zomer! Even goed kijken want er staat nog iets bij vermeld:

**ZOALS DE WIND OP 21 JUNI STAAT,
ZO BLIJFT HIJ HEEL DE ZOMER WAAIEN.**

Hoe zal de zomer zijn? Nat? Heet? Veel onweer?

Wel, daarover geeft de grote volkskalender geen uitsluitsel. Wel zijn er enkele vuistregels met voorspellende waarde. Die vind je vooral in spreuken die het over dieren hebben.

Zo wisten onze voorouders dat het mooi weer zal blijven als de zwaluwen hoog vliegen. Mooi weer is ook op komst als de duiven uitvliegen en lang wegblijven. En ook de koekoeksroep is een voor-speller van mooi weer. Een spreuk daarover gaat zo:

**ROEPT DE KOEKOEK RUSTIG
EN REGELMATIG AAN
SCHOON WEDER OM EENS LUSTIG
UIT WANDELEN TE GAAN.**

Het mooie weer wordt ook door de leeuwerik voorspeld.

Luister maar:

**HOE LANGER DE LEEUWERIK KLIMT,
DES TE MINDER HIJ OP REGEN ZINT.**

Of nog een andere:

**HANEGEKRAAI IN DE VROEGE MORGEN,
MOET SCHOON WEER ONS BEZORGEN.**

Maar de allermooiste spreuk uit onze verzameling, vind ik toch nog deze:

**KRUIPT DE KIP VROEG OP HEUR LEERKE:
MORGEN IS 'T SCHOON WEERKE.**