

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

3	9			4		1		
		2				7		
		7			3	4		6
	1			6	2		9	
	7		4	9			1	
8		1	7			9		
		6				2		
		3		1			8	5

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



1					5			
2		7	8					
	8			3		5		7
3	4	2						
	1			9			3	
						7	2	4
5		4		7			1	
					4	2		6
				9				8

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



EVEN STOP

OLE SPANJE!

Mia BERTMANS

„Nee, ik kan hier niet wennen”,
zucht Odette. „Is dat nu onze pen-
sioendroom?”

„We vergisten ons”, beaamt Juul.
„Hier zitten we nu voor drie
jaar in een appartement in Benid-
orm! En helaas, ons eigen huisje
en tuin in België zijn ook ver-
huurd.”

„Wat hebben we ons laten verlei-
den”, jammert zijn vrouw. „Een
flat op het zevende met zicht op
zee! Maar jongens toch, een spleet
blauw in de verte, nauwelijks zie
je of het lucht of water is. En een
ruim terras... Jawel, een enge
strook! Op korte afstand van de
dijk... Ach, minstens een kwartier

stappen.” Haar oogranden zwel-
len rood.

„Vooral mijn tuin mis ik”, geeft
Juul grif toe. De jonge asperges
die hij thuis teelt, smelten als bo-
ter in de mond en zijn verrukke-
lijk van smaak.

En Odette, ja die mist haar koffie-
kransje met vriendinnen. Ze mist
de senioren van Okra. Ze mist in
het naburige dorp de stacaravan
waar ze wekelijks naartoe trek-
ken.

Spanje. Hoe hebben ze er beiden
naar uitgekeken, centjes voor op-
zijgezet, vrienden en familie ver-
laten. O ja, de kinderen en klein-
kinderen zijn één keer geweest en
dat was best leuk. Maar een twee-
de keer is het niet meer gebeurd.

Nog anderhalf jaar loopt hun
huurcontract in Spanje en thuis,
maar hun heimwee knaagt bitter.
Wat moet je hier ook de godganse
dag doen? Je kunt toch niet immer
die dijk aflopen van de Levante
naar de Poniënte en terug.

Plotseling rekt Juul zich recht in
de fauteuil, kijkt zijn goede Ode-
tte in de ogen en roept: „Schatteke,
ik heb het gevonden! We verlaten
Benidorm! We proberen het ap-
partement hier te verhuren en we
trekken tijdelijk in onze caravan.”
Odette weet niet wat ze hoort of
ziet. Ze krijgt een blos op de wan-
gen, ze vliegt Juul rond de hals.

Na veel Spaanse palabers en pape-
rassen keerden ze terug naar Bel-
gië. Terug naar hun kleine dorp
en, ja, voorlopig terug in de cara-
van. Odette springt nu dagelijks
vrolijk op de fiets om Jeannine
goeiedag te zeggen. 's Vrijdag gaat
ze naar de markt in Leuven en
's zondags drinken ze na de hoog-

mis een stevige pint met de ande-
re parochianen. En gelukkig dat
ze zijn! Ze heeft het Juul nog niet
verklapt, maar volgende week is
het in de caravan koffieklets met
haar vriendinnen. Jongens toch,
hoe kijkt ze ernaar uit! En Juul,
Juul heeft een strookje grond ge-
vonden waar hij nu *asperges* op
zal telen. Ze wisten het beiden
niet, maar eigenlijk is dit gewone
alledaagse leven hier met hun bei-
den op het platteland hun mooi-
ste pensioendroom.

Moet je echt zo oud geworden zijn
om dat te beseffen?

Zondagsgebed

Bij de 17de zondag door het jaar

Paul Schruers, ere-bisschop van Hasselt

Geduld hebben met mensen
zoals in de parabel van
het onkruid en de tarwe.

God, onze Vader,
wij danken U
omdat wij mogen leven
in de tijd van uw geduld.
Het onkruid groeit nog
tussen de tarwe in de wereld,
in onze gemeenschappen,
in ons eigen hart.
Gij kunt uw mensen nog de tijd.

Uit uw barmhartigheid leven wij.
Maak ons hart klaar voor de oogst,
voor het uur van de beslissing.
Uiterharte willen wij
uw leerlingen zijn, en
overal delen in uw geduld
voor de mensen,
alle dagen van ons leven.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

De “pisgriet” is vandaag aan zet. Zo wordt inderdaad één van de belangrijkste weerheiligen van het jaar genoemd. Die Margriet is blijkbaar een geduchte weerheilige, vandaar haar naam. Waarom men Margriet als een regenheilige beschouwt? Wel, daarover vond ik volgende legende...

Op een dag zocht Jezus met zijn twaalf apostelen naar een nachtverblijf. Bij ene vrouw “Margriet” afgewezen, vonden ze toch gehoor bij een andere dame. Die kreeg van Petrus de beloning om zes weken ononderbroken bezig te zijn met het werk dat zij het eerst zou ondernemen. Die dame was aan het spinnen, spon bijgevolg zes weken lang onvermoeid verder en “kwam alzo in goeden doene”. Margriet vernam dit alles, bood nachtverblijf aan en Petrus deed haar hetzelfde voorstel. Maar toen moest Margriet plots een plasje maken, met het bekende gevolg...

Vandaar trouwens deze opmerkelijke spreuk:
SINTE-MARGRIET HOUDT HAAR WATER NIET.

Ik ga maar verder met nog een aantal van die Margrietspreuken:
**REGEN OP SINTE-MARGRIET,
GEEFT ZES WEKEN BOERENVERDRIET.**

of nog anders:
**REGENT HET OP SINTE-MARGRIET,
DAN KRIJGEN WE ZES WEKEN EEN NATTE TIED. (tijd)**

Onze voorouders lieten toch nogal wat kansen open toen ze hun weerspreuken formuleerden. Zo vond ik een spreuk die zegt:
**ALS HET REGENT OP SINTE-MARGRIET,
DAN REGENT HET ZES WEKEN:
WEINIG OF VEEL
OF IN 'T GEHEEL NIET...**