

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | | 3 | | | | |
| 6 | | 2 | | | | | 9 | |
| | | 7 | 2 | 8 | 6 | | | |
| 1 | | | 7 | | 5 | | | 3 |
| 4 | | | | | | | | 2 |
| 2 | | | 1 | | 4 | | | 5 |
| | | | 3 | 4 | 2 | 8 | | |
| | 8 | | | | | 3 | | 9 |
| | | | | 7 | | 1 | 6 | |

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 2 | | | 4 | | | 1 |
| | 6 | | | 2 | | | 7 | |
| | | 8 | | | 6 | 3 | | 2 |
| 9 | | 6 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | 2 | |
| | | | | | | 1 | | 7 |
| 6 | | 4 | 9 | | | 5 | | |
| | 3 | | | 1 | | | 9 | |
| 1 | | | 4 | | | 7 | | 3 |

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



EVEN STOP

DAAG MALIK!

Mia BERTMANS

Het is jaren geleden, maar naar
het einde van de vakantie toe over-
valt het me altijd. Dezelfde herin-
neringen komen telkens weer bo-
ven.

Het was een moeilijk afscheid.
„Schandalig”, zeg ik bij mezelf en
kijk rampzalig de kamer rond.
Eén puinhoop is het hier gewor-
den, een chaotische vuile huiska-
mer. Een rommel waar ik het be-
gin en het einde niet meer van zie.
Oorzaak van dat onheil: Malik.

Een wolk van een jongen. Vijf jaar,
Noord-Afrikaans bloed, zwarte
ogen en donkere warrige krullen.
Het was een traditie geworden om

in augustus een kind, dat anders
geen vakantie kent, tijdelijk op te
nemen. Ze komen en ze gaan.

Yasim, Abir, Baran en nu Malik.
Hij vult het huis met gejoel en
pret. Zingt zijn vreugde uit in
grootse Franse bewoordingen die
niemand snapt. Maar onder-
streept ze met mimiek en gebaren
zodat iedereen begrijpt. Hij ver-
leidt ons om snoepjes van allerlei
slag. Maakt van elke stok messen
en pistolen en knalt ons met ge-
weld en gekrijs deskundig neer.
Malik speelt *voleur* (dief) en *police*
terzelfder tijd.

Hij mist zijn *copains*, zijn vrien-
den, maar trommelt de kinderen
van de buurt op. De voordeuren

blijven vaak gesloten voor hem. Te
vreemd, te agressief. Hoe kunnen
wij wat vrede brengen in een
hoofdje vol onrust? Hoe kunnen
wij wat tederheid schenken in een
wereld van geweld? We voeren
kleine conversaties aan tafel.
Knuffelen hem zachtjes en vertel-
len zoete verhalen voor het sla-
pangaan.

Malik. Hij is vertrokken. Ik zette
hem op de trein naar Parijs, samen
met zoveel andere soortgenoten.
Een laatste zoen, een dikke traan.
Salut, Malik. Au revoir. Daag!

Hier zit ik nu, met een koffiebakje
troost. Hete waterlanders prikkel-
len mijn wangen. Overal liggen
zijn sporen in het rond. Het is
weer stil in huis. Ik vouw zijn bed
op. Ruim zijn jeans bijeen. Leg het
speelgoed in de bak en verdring
een dikke keelkrop.

„Loslaten,” denk ik, „loslaten.”
Hoe makkelijk ligt dit woord in de

mond en hoe moeilijk is het te
doen. „Kop op”, por ik mezelf aan.
„Pak je moed bijeen met beide
grote handen en begin ermee.”
Opruimen, wassen, zemen. Ik
zeul met water en vuilniszakken.
Klop woest de matten uit, sla stof-
doeken in het rond en begin te
schuren, te dweilen, te stoffen en
te blinken. Alles krijgt een beurt.
Als de laatste stofwolken de ra-
men uitvliegen, slaak ik een zucht
van voldoening. Nog één ding te
doen. Die foto van Malik hang ik
boven het bureau. Langzaam zal
die foto vervagen. Langzaam zal
hij verdwijnen.

Tot Malik zijn ware plaats krijgt
in mijn hart. Voor altijd. *A Dieu*, tot
bij God, Malik.

Zondagsgebed

Bij de 22ste zondag door het jaar Sint-Augustinus

Laat heb ik Jou bemind,
Schoonheid zo oud en zo nieuw,
laat heb ik Jou bemind.
Jij was binnen, ik zocht Jou buiten.
Daar zocht ik dan en begreep de zin niet
van de mooie dingen die Jij hebt gemaakt.
Jij was bij mij, ik was niet bij Jou.
Al die dingen die er niet eens zouden zijn
als ze niet in Jou waren,
hielden mij ver van Jou weg.
Jij hebt geroepen met luide stem,
Jij bent door mijn doofheid gebroken.
Jouw glans en jouw schittering
hebben mijn blindheid verjaagd.
Ik heb Je ingeademd als een zoete geur.
Ik loop verlangend achter Je aan.
Ik mocht Je proeven
en nu honger en dorst ik naar Jou.
Jij hebt me geraakt
en ik verlang naar jouw vrede.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbeke, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspiet, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Met Bartholomeus zitten we aan een belangrijke weerheilige. Sinte-Bartel zoals hij wordt genoemd, heet ook “de slorenplanter”. Vandaag doet hij zijn ronde in de moestuinen en legt malse kroppen in de koolplanten. Niemand mag hem in dat werk storen, wat erop neer komt dat men vandaag niet in de koolbedden mag lopen.

SINTE-BARTEL BINDT DE SPURRIE IN DE ZAK.

Met die spreuk wil men zeggen dat deze plant, de *Spergula Arvensis*, volgroeid is.

Men noemt ook wel eens de koolzaadplanten die vandaag worden gezaaid, de “Bartolomezen”.

Vanaf vandaag deugen de braambessen niet meer, want, zegt de volkskalender: “Bartolomeus is erover gelopen.”

Sterke nachtdauw, een gewoon verschijnsel in deze tijd van het jaar, wordt als nadelig beschouwd, zo erg zelfs dat de volksmening wil dat men de vruchten niet ongewassen mag eten.

Door het feit dat het rond deze tijd wel eens durft hagelen, noemt men in Vlaanderen deze dagheilige ook wel “de havendorser”.

Nog een tip van de volkskalender: mocht er reeds rijm voorkomen, dan moet het winterkoren laat worden gezaaid.

Sint-Bartholomeus kan ook het komende herfstwee bepaal:

**GELIJK SINTE-BARTEL IS GESTELD:
HET NAJAAR IS BESTELD.**

of
**SINTE-BARTELSDAG ONS VAAK VERMELDT,
HOE 'T IN DE HERFST ZAL ZIJN GESTELD.**