

Het heiligenboek

Theresia van Avila (1). *Lerares van het geestelijke leven* Tom Zwaenepoel

Theresia wordt in 1515 geboren als derde van twaalf kinderen in een adellijke familie in Ávila. Zes jaar lang wordt ze opgevoed door augustinessen. Onder de indruk van de brieven van Hiëronymus, uit angst voor de 'hel' en het huwelijk met de daarmee verbonden discriminatie, treedt ze als Teresa de Jesus (Theresia van Jezus) in bij de orde van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel (1535). Drie jaar later moet ze het klooster verlaten omdat ze aan malaria lijdt. Na drie jaar coma geneest ze zonder aanwijsbare natuurlijke oorzaak.

Ze gaat geïsoleerd wonen en wijdt zich volledig aan gebed en de geschriften van de kerkvaders. In deze jaren beginnen haar mystieke ervaringen en extatische visioenen, die ze later in haar geschriften beschrijft. De dood van haar vader (1543), de lectuur van de *Belijdenissen* van Augustinus en het beeld van de lijdende Christus leiden tot haar definitieve bekeering (1554).

In 1560 begint ze met de hervorming van haar orde. Twee jaar later sticht ze een klooster, waar ze met dertien zusters haar intrek neemt. Theresia wijdt het aan de heilige Jozef, aan wie ze haar genezing toeschrijft. Samen met Johannes van het Kruis, die ze in 1568 leert kennen, hervormt ze de mannelijke tak van de orde. Zelf

sticht ze zeventien vrouwenkloosters en samen met Johannes vijftien mannenkloosters. Na haar dood in 1582 rust haar lichaam in een schrijn in de abdijkerk van Alba de Tormes in de provincie Salamanca, die daarop een van de meest bezochte Spaanse bedevaartsoorden wordt.

Theresia is temperamentvol, meeslepend impulsief en onbuigzaam. Ze is mooi, charmant, welbespraakt, zelfbewust. Al vroeg is ze vertrouwd met de heiligenlevens. Op de vraag wat ze later wil worden, luidt haar antwoord: „Kluizenaar of martelaar.” Haar ouders drukken een christelijke stempel op haar. Haar vader is een voortreffelijk voorbeeld met zijn liefde voor armen en zieken, en zijn mildheid en mensvriendelijkheid tegenover dienstboden. Hij is een „strenge minnaar van de waarheid”. Van haar moeder moet Theresia bidden tot God en enkele heiligen. Als twaalfjarige verliest ze haar moeder en zoekt ze troost bij Maria, aan wie ze haar hart opdraagt. In het ouderlijk huis knielt Theresia vaak neer voor een schilderij dat het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse afbeeldt, en hierbij spreekt ze de woorden: „Geef mij, o Heer, dit water.” Met dit verzoek verbindt ze de volledige overgave van haar lichaam en ziel aan God.

Theresia weet van het leven te genieten. Ze houdt van zoetigheden en lekkere maaltijden, kan dansen en feesten, musiceren en verzen maken. Ze heeft charme en zet die ook in als ze bij bisschoppen iets wil bereiken. Maar de 'heilige van de vriendschap' beseft ook dat de mens in zijn leven niet enkel mensen nodig heeft, maar ook God. Daarom wordt haar leven één groot gesprek met Hem. Door het onbepaalde vertrouwen op Hem ervaart ze in de bitterste lijdensweken de zoetste troost en de inzigste vreugde. Ze gaat met God om zoals met een echte vriend die haar diepste verlangen vervult. Dit is mogelijk omdat Hij geen verre, hoge macht is, maar de mens Jezus. In Hem vindt ze een persoonlijke vriend, met wie ze kan praten en wiens aanwezigheid ze lichamelijk voelt.

De weg naar Hem vindt Theresia niet via conventionele geloofsantwoorden, vastgeroeste gebedsformules of koorlieders, maar via het innerlijke gebed. Die individuele toewijding betekent niets anders dan het vertoeven bij een liefhebbende vriend. Omdat de mens alleen God nodig heeft om echt te kunnen leven, beschouwt ze haar 'martelaarschap' als de kortste en makkelijkste weg om in de hemel te komen en zich met God te verenigen. In zijn nabij-

heid voelt ze zich „vrij” en „levendig”.

Op een briefje in haar brevier staan de woorden: „Niets zal jou in de war brengen. Niets zal je doen schrikken. Alles gaat over. God verandert niet. Geduld bereikt alles. Wie God bezit, heeft niets te kort. God alleen volstaat. *Solo Dios basta.*”

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

25 augustus, 21.15 uur, VRT één. In Koppen XL de NCRV-documentaire *Anne Unlimited* over de chronisch zieke Anne Mreijen die met vrienden en lotgenoten *Unlimited Magazine* opricht, een publicatie die een informatief patiëntenblad wil combineren met de kenmerken van een echte glossy.

28 augustus, 21.50 uur, Canvas. Eerste aflevering van de vijfdelige serie *De laatste getuigen*, waarin Luckas Vander Taelen met veertien Belgische overlevenden terugkeert naar de concentratiekampen waar ze tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vastgehouden. Vandaag *De wachtkamer van Auschwitz*, over het kamp van Breendonk.

30 augustus, 21.10 uur, Canvas. Slotaflevering van de tweedelige documentaire *Children of the War* over de impact van Wereldoorlog II op het leven van kinderen en jongeren in Duitsland, Polen, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie.

De vrome kudde

Sollicitatie Ingezonden door Julien Baer

Een laatstejaarsstudent op bezoek in een fabriek:

– En hoe hoog zou mijn salaris dan zijn?

Antwoordt de personeelschef:

– Zo'n 1.500 euro netto per maand, later meer.

Zegt de student:

– Goed, dan kom ik later wel eens opnieuw langs.

Sollicitatie Ingezonden door Julien Baer

Een man biedt zich aan bij de circusdirecteur.

– Ik kom voor de betrekking van leeuwentemmer.

Zegt de directeur:

– Die is helaas al bezet, mijnheer, maar komt u het morgen gerust nog eens vragen.

Sollicitatie Ingezonden door Julien Baer

– Hoeveel mensen werken er in uw bedrijf?

– Dat hangt ervan af of ik er bent of niet.

bij elkaar plakband	interest anjns-drink	morsdoekje	Afrikaans dier	geestigheid	gevoel
↳	6	waterlilie	↳	7	↳
fanaat	↳	↳	↳	↳	pers. vnw. film-bezetting
Europeaan eenjarig dier	↳	4	soort spek mestvork	↳	1
↳	↳	↳	↳	deel drank	↳
vleesgebakje	bloedvat	waad-vogel opgooi	↳	↳	vlijt
↳	↳	↳	8	keukenkruid veerkracht	↳
spreekjes-figuur	kleur boksterm	↳	↳	↳	5
↳	2	↳	↳	Venezuela op internet bordspel	↳
↳	↳	↳	↳	↳	3
wijnsoort	↳	↳	↳	niet lang	↳

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

Oplossing van de puzzel van vorige week: GLANSROL

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.