

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

EVEN STOP

IN DE DEKENIJ

Mia BERTMANS

Wie binnenwipt in de dekenij komt terecht in een bezige bijenkorf. Vaak drie tot vijf man zitten daar terzelfder tijd te zwoegen. Het alles overheersende geluid in die geconcentreerde werkruimte is de telefoon of de gsm. „Hallo, met Dirk De Gendt. Of de VRT-ploeg mag langskomen voor een korte opname? Maar jongens, ik was zopas op televisie en in kranten sta ik de laatste tijd ook geregeld, kan het niet wat minder?” Het moet gezegd, Leuven en regio heeft een jonge dynamische pastoor en deken. Hij is een populair figuur. Maar *trop*, is teveel. „Allez

dan,” geeft Dirk toe, „kom maar af.” We wisten allemaal dat hij een gul hart heeft. Plotseling stroomt een nog grotere bedrijvigheid de dekenij binnen. De VRT staat hier zo dadelijk met enkele mensen en er zal ook gefilmd worden in Sint-Pieterskerk.

„Zeg,” vertelt Dirk, „nu willen ze me in beeld brengen terwijl ik een kaarsje aansteek voor een heiligenbeeld. Hèllooo, hèllooo, hé mannen!” Dat laatste rekt hij altijd wanneer enige verontwaardiging in hem opkomt. Geef toe, de media tonen graag sfeerbeelden van een oubollige Kerk en van sensatie worden ze gewoonweg wild. Interviews met jonge enthousias-

te parochianen daarentegen halen de uitzending niet. „Zeg, Dirk,” oppert Jef bezorgd, „ge gaat u toch scheren vóór de tv-ploeg komt, hé? Zo kunt ge niet op de televisie verschijnen met uw halfwassen stoppelbaard!” De jongere generatie neemt het niet zo nauw met het dagelijkse ochtendscheren.

„Maar ik heb hier in de dekenij geen scheergerie”, denkt Dirk er onderuit te komen. „Zuster Lea, gaat gij eens vlug wat scheergerief kopen?”

Haar kluts kwijt, stamelt onze goede zuster: „Euh. Ik... Ik heb nog nooit scheergerie gekocht. Hoe moet ik dat kennen?”

Jef, die de situatie snapt, schiet zijn jas aan en gaat voor mijnheer pastoor scheermesjes kopen, zodat die fatsoenlijk in beeld kan komen.

„Zeep is niet nodig, een scheerkwast ook niet. Ik ben bij de scouts

geweest”, zegt Dirk stoer. „Ik neem wat gewone zeep en wrijf met de handen over mijn wangen en dan maar scheren. En zonder spiegel, hé!”

Aldus geschiedde. Midden de werksfeer, die intussen opgewonden geraakte, heeft mijnheer pastoor zich rustig en vrolijk geschooren. Zijn weerbarstige haar met gel platgestreken en zijn zwarte jasje rechtgetrokken. Zoals het hoort.

's Avonds verscheen op het scherm een frisse pastoor. Verzorgd en piekfijn glad geschooren. Bovendien nam hij geen blad voor de mond.

Ergens in de dekenij in een schuif ligt er scheergerie. Zuster Lea weet het zeker liggen. 't Is maar, mocht je het nodig hebben.

Zondagsgebed

Bij de 3de zondag van de advent

Heer,
in de stilte van deze ontluikende dag
kom ik U vragen om vrede, wijsheid en kracht.
Ik wil vandaag de wereld bekijken met ogen
vol liefde en mededogen,
geduldig zijn, begrijpend, wijs en zacht.
Help mij de mensen te zien zoals Gij ze zelf ziet
om zo telkens opnieuw het goede in ieder te herkennen.
Sluit mijn oren voor alle laster,
behoed mijn tong voor kwaadsprekerij,
dat allen die mij ontmoeten uw aanwezigheid ervaren.
Bekleed mij met uw schoonheid, Heer,
en geef dat ik gedurende de ganse dag
U openbaren mag.

Uit Gaby Quicke, *Om de vriendschap ondereen. Over jeugdbeweging, geloof en Kerk*, Halewijn, Antwerpen, 2003.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascoli, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerie, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlasplit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Sinterklaas is weer weg en de volkskalenders geven meteen opening naar een andere belangrijke volksheilige. Vandaag is het de naamdag van Ambrosius en dat is de patroon van niet alleen de huisvrouwen, maar ook van de imkers.

Ik vind het altijd boeiend om na te trekken waarom sommige van die figuren uit de wel zeer oude volkskunde het tot de status hebben gebracht om de vlag te dragen van – in dit geval – de huisvrouwen en de imkers.

Zo ontdekte ik de motieven van onze voorouders om Ambrosius tot patroon van de imkers aan te stellen. Merkwaardig verhaal is dat. Toen Ambrosius nog een klein kind was, zo vertelt het de 1500 jaar oude legende, moet die eens op een dag hebben liggen slapen in een tuin met z'n mond wijd open. Toen kwam daar een bijenzwerm aangevlogen en die bijen hebben in de mond van het kind een boel honing achtergelaten. Zo moet dat kind aan zijn naam zijn gekomen: Ambrosius, wat komt van de zoete drank ambrosijn en vandaar ook zijn aanstelling tot patroon van de imkers.

Ambrosius is ook een weerheilige. Bovendien is het een weerheilige die in nauwe relatie staat tot sneeuw, want onze voorouders hadden vastgesteld dat sneeuw of snedige wind de typische weerfenomenen zijn van deze tijd van het jaar.

Als er vandaag sneeuw zou vallen, dan adviseren de volkskalenders het volgende: je maakte een sneeuwbal en gooit die in het haardvuur terwijl je nadrukkelijk roept:

**AMBROSIUS, PATROON VAN BIJEN EN VAN SPREEUWEN,
STOP NU MAAR MET WAAIEN EN MET SNEEUWEN.**

En meteen zou het weer dan veranderen. Althans, zo zeggen het de oude volkskalenders.

SUDOKU

	9			8		6		
	7					3		
5	8			9	6		2	
				4				8
	1		7		9		4	
6			8					
	5		6	4			9	3
		1					6	
		7		3			5	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

1	9	2	0	6	2	9	7
9	0	2	1	2	1	0	6
0	2	1	9	2	9	0	9
2	1	0	9	0	9	0	9
9	9	0	2	2	0	1	0
0	1	1	9	0	1	0	2
2	2	9	0	1	0	9	0
0	0	2	9	9	2	1	0
0	1	9	2	0	9	0	2

3		2			4			1
	6			2			7	
		8			6	3		2
9		6						
	4						2	
						1		7
6		4	9			5		
	3			1			9	
1			4			7		3

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

0	9	2	0	6	2	9	7
9	0	2	1	2	1	0	6
0	2	1	9	2	9	0	9
2	1	0	9	0	9	0	9
9	9	0	2	2	0	1	0
0	1	1	9	0	1	0	2
2	2	9	0	1	0	9	0
0	0	2	9	9	2	1	0
0	1	9	2	0	9	0	2