

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

EVEN STOP

HET JAAR 2012

Mia BERTMANS

Dag jaar, dag 2012, dag nieuwe
jaar. Jong en fris stajé daar. Alles is
nog mogelijk, alles nog te wensen.
Stille dromen, vurige verlangens
of gewoon dag in dag uit het leven
zoals het is. Breng je heil en be-
lofte, broze verwachting of wordt
het harde tegenspoed?

Weer tel ik een jaartje ouder.
Hoe graag zou ik elke dag met
vreugde vullen. Zou ik droeve tranen
willen bannen en het eind van de
dag vredig beamen. Zal ik kun-
nen dromen in 2012, me vergissen
en fouten begaan?

Weet je al, nieuwe jaar, waar
rustpunten staan? Waar ik „Even

stop” zal kunnen zeggen? En tijd
heb om woorden neer te schrijven
die ontroeren of herkenbaar zijn.

Ik ben benieuwd of ik verre einder-
ters tegemoet vlieg of wellicht
zal ik een gewone huisduif zijn,
genietend van eenvoudige kleine
dingen.

Weet je reeds wanneer tederheid
me omarmt en troost me heelt?
Hoe wens ik dat alle ontmoetingen
met de mantel der liefde zijn.
Zieken zal ik zoeken, jongeren
ontmoeten, met kinderen spelen
en eenzamen stilletjes strelen.

Vertel me, komend jaar, wan-
neer valt de nacht duisterzwart?
Loopt de weg te steil en te zwaar?
Kilte. Stil geweest in 't hart. Wan-

neer stuurt de dood een plots
bericht of kijkt de ziekte me in 't
aangezicht? Wellicht zal ik dan
angstig zijn, rillen van de kou of
een beetje sterven van pijn.

Hoe zal de natuur weer spelen
met wisselende seizoenen? Ik kijk
ze alle bewonderend aan. Zon-
negloed, gouden stralen, frisse
schaduw op een witte muur. En
bloemen geel en paars in tuin
en weide. Zal ik de vrieskou nog
verdragen, de striemende regen
en wind met hevige vlagen? En
wanneer de herfst zijn bladeren
afgoot, schijnbaar sterft, zal ik
weemoedig reeds de geboorte van
nieuw lenteleven voelen.

Hé, nieuwe jaar, feesten we en
zullen we vaak vrolijk zijn, zin-
gen, dansen en klinken op jonge
wijn? En wanneer ons geloof aan
het wankelen gaat, de Kerk nieu-
we richtingen inslaat, hoop ik dat
we elkaar bemoedigen in ons ge-

loof. Hoop ik dat Gods' Licht zal
stralen in het tastend zoeken naar
houvast.

Ik huiver, 2012, voor het zinloos,
grof geweld, voor grote trieste
kinderogen. Ik huiver om bittere
haat tussen de volken, om daklo-
zen zonder thuis. Oorlog en ter-
reur zijn niet ten einde. Armoede
en honger bijten. Ik kan het soms
moeilijk aan.

Kijk dan, nieuwe jaar, hoe hul-
peloos ik sta. Met duizend vragen,
klein en alleen voor het grote mys-
terie om me heen. Zal ik in volle
crisistijd bidden, hopen op Zijn
komst? Zal de leegte langzaam
vol liefde lopen? Hoe wonder zal
dit nieuwe jaar weer zijn!

Zondagsgebed

Bij het feest van de Openbaring van de Heer

God,

Hou uw scheppende hand niet af van ons bestaan.

Voer ons mee in de draaikolk van de kosmos,
in de stroming van deze mensengeschiedenis,
van deze tijd, als stuifmeelkorrels in de wind.

Blaas ons uw levensadem in het gezicht,
dat wij opstaan en leven, fel en intens
als dragers van uw scheppingsdrift.

Maak de krachten wakker die Gij in ons hebt gelegd.

Laat ons niet gerust, maar sleur ons mee
in het grote avontuur van uw schepping.
Zeg ons dat de grenzen
die wij dagelijks voelen,
geen grenzen zijn maar mogelijkheden
waarin Gij ons vooruit stuwt.

Manu Verhulst

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelien, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbeke, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incomtri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpijstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

We zijn de maand januari binnengestapt. Vroeger noemde men hier te lande deze maand ook de “wolfsmaand” omdat de wolven, door honger gedreven, de bossen verlieten en zich in de vlakten vertoonden. Ooit las ik ook de naam “hardmaand” of “haardmaand”, wellicht omdat bij harde koude de mensen maar liefst bij de haard vertoefden.

De algemene verwachting van onze voorouders was inderdaad dat de maand januari koud moest zijn, anders was het niet goed.

Drie belangrijke dagen melden zich in de week die voor ons ligt. Dat is de feestdag van Geneveva, 6 januari met de Driekoningen en 8 januari, de feestdag van Sint-Goedele.

Geneveva dus en de volkskalender predikt:
**MET GENOVEVA SNOEI DE WIJNGAARD,
ZO WORDEN DE DRUIVEN GOED VAN AARD.**

Die dagheilige was ook schutspatroun tegen geelzucht en ondermeer ook tegen jicht. Uit alle recepten die oude geschriften ons bieden tegen geelzucht, onthoud ik vooral dat het drinken van thee gemaakt van hulstbladeren goed helend zou zijn. Maar je kon ook een flesje of een potje gevuld met eigen urine in de schoorsteen hangen. Als de inhoud was verdampt, moest ook de geelzucht zijn verdwenen.

Zes januari, Driekoningendag, is de dertiende dag na Kerstmis. En in West-Vlaanderen zegt men:

**ALS 'T OP DERTIENDAG VRIEST,
VRIEST HET DERTIEN WEKEN LANG.**

SUDOKU

2				3				7
	3	5				1	4	
	6						8	
		8	9		7	4		
	5		3		4		7	
		3	6		1	5		
	4						3	
	9	6				8	2	
3				7				1

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

	3	4				6	9	
			6		8			
	2	6				1	8	
1				3				8
		5		1		3		
9				6				2
	5	1				8	3	
			4		3			
	9	2				7	5	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar