

## Het heiligenboek

### De heiligen van 2006

Tijdens het tweede jaar van zijn pontificaat sprak paus Benedictus XVI vier zaligen heilig: Filippo Smaldone, Theodora Guerin, Rosa Venerini en Rafael Guízar Valencia. Dat gebeurde op 15 oktober 2006. Eerstgenoemde nieuwe heilige, Smaldone, werd in 1996 door Johannes Paulus II zalig verklaard. Hij werd op 17 juli 1848 in Napels geboren. Op twaalfjarige leeftijd verlangde hij priester te worden. In 1871 werd hij tot priester gewijd, waarna hij zich vooral ontfermde over de zielzorg in Zuid-Italië. Daarbij ging zijn voorkeur naar doven. Samen met een vriend stichtte hij in de Italiaanse stad Lecce in 1885 een instituut dat instond voor de opvoeding van dove kinderen. Hij droeg ook bij tot de ontwikkeling van de gebarentaal. Voorts zette hij zich in voor de slachtoffers van de toenemende industrialisering die vertwijfeld aan de rand van de maatschappij stonden. Tijdens de heiligverklaring prees paus Ratzinger de 'patroonheilige van de doven' en onderstreepte hij dat de nieuwe heilige in de doven de „weerkaatsing van het beeld van God” had gezien. In de stilte is de stem van God hoorbaar. De mens heeft niet veel woorden nodig om door te dringen tot de diepe kern van de ziel. In heel wat alledaagse situaties zoekt de stilte naar ant-

woorden. Wie bereid is om de stem van de Schepper te horen, zal die ook vinden, niet alleen in woorden, maar ook in stille gebaren die vanuit het hart van de medemens komen.

Theodora Guerin werd in 1798 in Frankrijk geboren. Ze stichtte in de Amerikaanse staat Indiana de vrouwenorde Saint Mary of the Woods en werd vanwege haar voorbeeldige leven door de Poolse paus in 1998 zalig verklaard. Pas nadat ze Frankrijk noodgedwongen had verlaten, kon ze haar levensdroom waarmaken: de opvang van weeskinderen en arme kinderen in scholen en woningen. „Omdat ze de goddelijke Voorzienigheid vertrouwde, kon ze talrijke hindernissen overwinnen en in haar werk volharden, waartoe God haar oproepen had”, zei Benedictus XVI tijdens de heiligverklaring. Guerin stierf in 1856 in Indianapolis in de Verenigde Staten.

De Italiaanse Rosa Venerini werd in 1656 in Viterbo geboren. Hier richtte ze de Maestre Pie Venerini op, congregatie die zich ontfermde over de opleiding van meisjes. In het bisdom Montefiascone ontstonden meerdere scholen. Bij haar overlijden in 1728 waren veertig inrichtingen verbonden aan het instituut dat ze in het leven had geroepen. Dekloosterzus-

ter wilde niet enkel een gedegen opleiding, ook het welzijn van de jongeren lag haar na aan het hart. Met haar bescheiden leven onderstreepte Venerini het belang van het opvoedende personeel voor opgroeiende jongeren. Niet enkel de ouders, maar ook scholen zijn levensnoodzakelijk voor een succesvolle opvoeding en het ultieme geluk van opgroeiende jongeren. Zij hunkeren naar vertrouwen, oprechtheid en zingeving.

Rafael Guízar Valencia (1878-1938), de eerste heilige bisschop die in Latijns-Amerika werd geboren, stamde uit Cotija de la Paz in de Mexicaanse staat Michoacán. Zijn broer Antonio was aartsbisschop van Chihuahua. Op 23-jarige leeftijd werd Rafael Valencia in Zamora tot priester gewijd. Paus Leo XIII benoemde hem tot apostolische missionaris. In Mexicaanse dorpen preekte hij en maakte daarbij gebruik van een zelfgeschreven catechismus. Tijdens de Mexicaanse Revolutie van 1910 hielp hij de slachtoffers en hun familieleden. In 1919 benoemde de toenmalige paus Benedictus XV hem tot bisschop van Veracruz. In die functie zette hij zich in voor het seminarie. Uiteindelijk vluchtte hij naar de Verenigde Staten en vervolgens naar Guatemala en Cuba. Ook daar was hij als missionaris actief.

Johannes Paulus II sprak de bisschop in 1995 zalig. Tijdens de heiligverklaring vroeg zijn Duitse opvolger aan de bisschoppen en priesters om een voorbeeld te nemen aan deze heilige. Hij is een waardevolle inspiratiebron voor al wie op zoek is naar zijn bestemming of roeping. Hij illustreert ook dat de geest van de armoede en de inzet als missionaris deel uitmaken van de prioriteiten van de zielzorg. Tijdens de opleiding van priesters en kloosterlingen wees de nieuwe heilige er stevast op zich door het hart van Jezus te 'vormen'.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

## Omroep

**7 januari, 13.35 uur, VRT één.** *Oliver Twist*, Roman Polanski's verfilming uit 2005 van Charles Dickens' gelijknamige roman. De (intussen omstreden) cineast wilde na de shoahfilm *The Pianist* een film draaien die zijn kinderen fijn zouden vinden. Hij realiseerde zich dat het veertig jaar geleden was dat *Oliver Twist* voor het laatst was verfilmd. De productie werd gedraaid in Tsjechië en het zakkenrollen begeleid door artiest-zakkenroller James Freedman en goochelaar Martyn Rowland.

**7 januari, 20.40 uur, Canvas.** *Vendetta*, eerste aflevering van de BBC-detectiveserie *Zen*, over de Italiaanse detective Aurelio Zen (gespeeld door Rufus Sewell), een man die integriteit en eerlijkheid altijd voor ambitie heeft geplaatst, met grote frustraties en onbegrip tot gevolg. Gebaseerd op de romans van Michael Dibdin.

**8 januari, 14.05 uur, VRT één.** *Doctor Zhivago*, romantisch drama uit 1965 van David Lean. Deze onsterfelijke klassieker, die zich afspeelt vlak vóór en tijdens de jaren na de Russische Revolutie, volgt het leven van dokter Joeri Zhivago, een rol voor Omar Sharif, die trouwt, een familie opvoedt en zijn leven verwoest ziet worden door de Eerste Wereldoorlog en de revolutie.

## De vrome kudde

### Dierenplezier Ingezonden door Cyriel Nijs

Examenslippers uit de lagere school, authentiek naar verluidt.

De vissen steken de handen uit de mouwen om eitjes te leggen.

De vogels leggen eitjes en na enkele dagen beginnen ze al rond te fladderen.

Mijn vriend houdt parkieten, kippen, Spaanse ratten, vier zussen en een motorboot.

Voor kippen is eieren leggen een hoofdzaak.

Opeens zag de grond zwart van de witte mieren.

### Inbraak Ingezonden door Jan Umans

Inbraak in een apotheek. Zegt de ene tegen de andere:

– Ik neem de kassa, neem jij iets tegen je hoest.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

kuip zeep- water	↓	arrogantie	wind- richting	↓	bezittelijk vuw.	↓	duiker	motor- wedstrijd Bijbelse man	↓
↳		↓	horizon voor- waarde	↳			↓	↓	2
gat in een muur	↳	1	↓		alleen- zang	↳			
kleurstof vinnige klap	↳				medisch onderzoek	↓	verkeerd klein kind	↳	
↳					wedstrijd- beker	↳	↓	6	bouwval
					grote braadpan			↓	
drijvende aanleg- plaats	↳	Europese hoofdstad	oppasser tocht	↳	7				terug
↳			↓				strik zangnoot	↳	↓
lang stuk hout	↳				8	elektronische post	↳	↓	
↳					muziek- instru- ment	↳			
↳									
Europese bizon	↳	4					veer- kracht	↳	5

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: KAPITEIN

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---