

De sociale economie speelt in op problemen en uitdagingen, van een lekke fietsband tot windenergie

# Jongeren bekenen kleur

## Oog voor jonge beloftes en voor bedreven profs in het 'misdienaarsvak'

- ▶ Interdiocesane Misdienaarswerking wil acolieten in Vlaanderen impulsen geven
- ▶ Embleem en website smeden band over de grenzen van parochies en bisdommen heen
- ▶ IJD ontwikkelt gadget om misdienaars te bedanken

### Ilse VAN HALST

Misdienaars. Veel kerkgangers vinden het leuk dat ze er zijn, jammer als ze er niet (meer) zijn, maar staan er voorts niet bij stil. Toch mag het belang van de misdienaarswerking op de parochie niet worden onderschat, benadrukt Ann Joris, verantwoordelijk voor de Interdiocesane Misdienaarswerking zowel als voor de misdienaarswerking in het bisdom Antwerpen.

„Als misdienaar mogen optreden is een belangrijk aanbod vanwege de parochie aan jongeren in hun geloofsgroei. Gelovig groeien heeft te maken met engagement”, legt Joris uit. „Tegelijk betekent de aanwezigheid van een misdienaarsgroep een meerwaarde voor de geloofsgemeenschap. Dat jongeren zich in de kerk dienstbaar maken, is een opsteker voor het grijzende kerkvolk.”

Om die reden wil de Vlaamse Interdiocesane Misdienaarswerking alle acolieten een duwtje in de rug geven. „Onze dienst is de vrucht van de nauwe samenwerking tussen de misdienaarswerking en de jongerenpastoraal tijdens de voorbereiding van de eerste grote Vlaamse misdienaarsontmoeting in Scherpenheuvel in 2005”, legt Joris uit.

De werkgroep die de Vlaamse bisdommen overkoepelt wil om de vijf jaar een grootse ontmoeting voor alle misdienaars in Vlaanderen uitwerken, maar ook de misdienaarswerkingen in de bisdommen en parochies ondersteunen, in samenwerking met IJD Jongerenpastoraal. Joris: „We merken dat grote ontmoetingen



Naast het ernstige werk hebben misdienaars ook tijd voor spel en ontmoeting. © Rudy De Keulenaer

misdienaars een hart onder de riem steken. Ze zien dat ze niet alleen zijn, dat ook andere jongeren, net als zij, kleur bekenen. IJD heeft veel ervaring met het werken met jongeren en groepen. Bovendien sluiten vele misdienaars vanaf de leeftijd van dertien aan bij activiteiten van IJD.”

### Een gezonde mix van jong en oud maakt de kracht uit van elke misdienaarswerking

Tegelijk wil de Vlaamse Interdiocesane Misdienaarswerking de jongsten niet uit het oog verliezen. „Misdienaars zijn er in alle soorten en maten. Terwijl in som-

mige parochies studenten nog actief zijn als misdienaar, engageren de jongsten zich na hun eerste communie. Daarom moeten we de inspiratie die IJD jongeren biedt, vertalen naar de kleinsten.”

De gezonde mix van jong en oud in één kern maakt de kracht uit van elke misdienaarswerking. Ann Joris: „Jonge kinderen moeten kunnen opkijken naar oudere en leren van hun voorbeeld. Oudere kinderen dragen op hun beurt de verantwoordelijkheid om nieuwkomers de kneepjes van het vak bij te brengen. Net zoals in een voetbalploeg. Een goede coach is ook onontbeerlijk. Elke misdienaarsploeg heeft een begeleider nodig, voldoende jong van geest om zich mee in een achtbaan te wagen, maar ook wijs genoeg om vragen te onderkennen

en kinderen en jongeren te begeleiden in hun groei in het geloof.”

Al deze uitdagingen wil de Vlaamse Interdiocesane Misdienaarswerking het hoofd bieden. Via de vernieuwde website [misdienaars.ijd.be](http://misdienaars.ijd.be) wil ze inhoudelijk materiaal aanreiken, liturgische suggesties voor begeleiders verspreiden, een forum lanceren en links leggen naar activiteiten van IJD en de internationale misdienaarswerking CIM. Een nieuw embleem moet de werking herkenbaar maken en de band tussen alle misdienaars zichtbaar maken, over de grenzen van de parochies en bisdommen heen. „We kozen voor een blauw logo met gestileerde figuren in de vorm van een kruis, een winnende examenopdracht voor leerlingen van het vijfde jaar grafische

vorming aan Don Bosco Heverlee. De figuren reiken elkaar de hand, symbool van verbondenheid, en trekken elkaar naar de kern, de eucharistie.”

Om embleem en website te lanceren, biedt IJD een gadget aan: een doosje fluostiftjes. Dat kunnen parochies en dekenaten aankopen om op Witte Donderdag of Pasen aan hun misdienaars te schenken als een dankjewel. „Wie weet,” hoopt Joris, „ontmoeten jongeren uit Brugge of Berlaar elkaar onderweg, zien ze dat ze met dezelfde fluostiftjes aan de slag zijn en bekenen ze kleur: ‘Hé, ben jij ook misdienaar?’”

Misdienaarsgadgets kunnen tot 28 februari en tegen 2 euro per stuk worden besteld bij [audrey.vandenbremt@ijd.be](mailto:audrey.vandenbremt@ijd.be).