

## Het heiligenboek

*Petrus Claver. De slaaf van de slaven* Tom Zwaenepoel

„Om aan armen de goede boodschap te brengen, heeft Hij mij gezonden” (Lucas 4, 18). Dit Bijbelcitaat omschrijft het levensideaal van Petrus Claver. Met zijn contemplatieve liefde en zijn strijd tegen ellende en armoede wordt Clavers persoonlijkheid een dierbare bron van christelijke barmhartigheid. Voor hem zijn Gods liefde en de naastenliefde onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Petrus Claver wordt in 1580 geboren in het Catalaanse Verdú. Hij heeft eenvoudige christelijke ouders. Op 22-jarige leeftijd treedt hij toe tot de jezuïeten. Na zijn filosofiestudie aan de missieschool in Mallorca komt hij in aanraking met de zogeheten negermissie en trekt hij naar West-Indië en Colombia. In 1616 wordt hij tot priester gewijd in de havenplaats Cartagena in het noordwesten van het huidige Colombia, het centrum van de handel in Afrikaanse slaven. Tot aan zijn dood (1654) zet Claver zich voor hen in. Tijdens de heiligverklaring in 1888 verklaarde Leo XIII: „Buiten het leven en het sterven van Christus, heeft niets me zo zeer getroffen als het leven van deze grote apostel, de heilige Petrus Claver.” Deze bekentenis droeg bij tot Clavers stijgende populariteit en waardering.

Met sterke wil en zonder angst of zwakheid ontfermt Petrus Claver zich over armen, uitgestoten, gevangenen, zieken en stervenden. Bijzondere aandacht heeft hij voor de slaven die maandelijks per duizend na verschrikkelijke mishandelingen in Cartagena worden ontscheept en als vee verkocht. Voor hen is hij trooster, helper en beschermer. De ‘slaaf van de slaven’ ontvangt ze aan land, verzorgt hun wonden, biedt materiële steun en bezoekt ze nadien ook in de herenhuizen of op de plantages waar ze als dienaar of landarbeider moeten leven.

Clavers naastenliefde wordt zichtbaar in zijn activiteiten als arts, leraar, ziekenverpleger en collectant. Als zielzorger, priester en missionaris onderricht hij de slaven in de ‘waarheden van het geloof’, zoals de gevouwen handen, het kruisteken, het kerkbezoek en het doopsel. Op deze bouwstenen steunt – ook vandaag – een oprecht beleefd geloof.

De ‘apostel van de zwarten’ zou meer dan 300.000 mensen hebben gedoopt. Dit succes eist echter ook zijn tol op. Het moordende klimaat in de tropen en de bovenmenselijke inspanningen verzwakken hem en tijdens een reis langs de kust om pestlijders in hun hutten te bezoeken, wordt hij zelf ziek (1650). Half verlamd,

is hij niet langer in staat om zelfstandig te eten of naar de mis te stappen. Toch blijft hij actief als biechtvader en raadgever.

Petrus Claver vereenzelvigd zich met de lijdende Christus aan het kruis. Naar zijn sterfkamer trekken zowel kloosterlingen en bisschoppen als rijken, armen, slaven en kinderen. Ze nemen afscheid van de ‘heilige van de grenzeloze liefde’, wiens oproep tot vrijheid en strijd tegen uitbuiting tot op vandaag vaak onbeantwoord blijft. Hun afscheid is meteen ook een grote dankbetuiging. Petrus Claver, die in 1850 zalig en in 1888 heilig wordt verklaard, geldt als patroonheilige van de slaven en sinds 1896 ook als die van de missionering ‘onder de zwarten’.

Vandaag leert Petrus Claver ons dat christen-zijn geen privé-aangelegenheid is, maar gedeeld wordt met de medemens. Van christenen wordt er verwacht dat ze de Blijde Boodschap verkondigen. Ze bieden alternatieven voor een wereld die steunt op materiële bekommernissen, de macht van de hiërarchie, de verraderlijke oppervlakkigheid van woorden en beelden. Claver geeft zich volledig aan zijn medemens en realiseert zo wat in de Bijbel opgetekend staat: „Wat je aan de minsten van de mijnen hebt ge-

daan, heb je ook aan Mij gedaan.” Als God liefde is en wij broers en zussen zijn van elkaar, dan verlangt een waar geloof solidariteit met de medemens.

Omwille van deze reden roept paus Benedictus XVI de gelovigen voortdurend op tot nieuwe evangelisatie. De ‘heiligen van vandaag’ zullen zich niet beperken tot West-Indië en Colombia, zoals Petrus Claver. Ook Europa heeft dringend nood aan mannen en vrouwen die de vreugde van hun geloof delen met anderen. Velen hunkeren naar een ‘voldaan leven’ waarin liefde, rechtvaardigheid en vrede centraal staan.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

## Omroep

**26 februari, 9 uur**, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23.30 uur via Canvas). Openen doet Braambos als vanouds met *Close-up*, een streepje spirituele actualiteit. Dan volgt, naar aanleiding van het dubbele Jaar van de Sacramenten de aflevering *Het huwelijk* in de serie *Sacramenten, hartopeners*. Het huwelijkssacrament verklaard in een mix met korte reportages van plaatsen waar sacramenten gebeuren of worden voorbereid. Afgesloten wordt deze Braambosuitzending met het portret *Knutselaar voor God*. Ruim een kwarteeuw geleden vertrekt priester Eric Gruloos naar Guatemala, naar de indianen. Hun lot gaat hem van meet af zeer ter harte. Hij leert de Mayataal Mam en uit alles wat hij onderneemt, tot in de liturgie, spreekt zijn respect voor de inheemse cultuur en gebruiken. Wanneer een bedrijf dat in de buurt een mijn exploiteert zijn boekje te buiten gaat, neemt Gruloos het voortouw in het protest.

## De vrome kudde

*Aardrijkskunde* Ingezonden door Léne Awouters

Een kaalhoofdige onderwijzer staat voor de klas.

– Een woestijn, kinderen, is een kale vlakte waarop niets groeit. Zelfs geen sprietje.

Jantje steekt de vinger op:

– Meester, meester, er zit een vlieg op uw woestijn!

*Taal* Ingezonden door F. Verbruggen

In het Sint-Michielscollege in Brasschaat maakten de scholieren vertaal oefeningen.

De Duitse zin Ihm würde die Bitte abgeslagen (zijn verzoek werd niet aanvaard) werd Ze sloegen hem zijn gebit uit en het Engelse Mother prepares breakfast (moeder maakt het ontbijt klaar) werd Moeder maakt de broek vast.

Echt gebeurd.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

voortgang beroep	op grote afstand zwerper	onrustig brand	evenzo	onheilsgodin zitmeubel
↙	↓	↓	↙	↘
onzin vat			dicht niet door twee deelbaar	↙
↙		spleet roem	↘	sinds
lofdicht aanhangwagen	1	voorzetsel spook	↙	3
↙			↘	deel v.e. lichaam
afsluitmiddel	vreemde munt familielid	2	terrein	8
↙	↓	lyrisch dichtstuk deel v.e. mast		
oosters tapijt vechtsport			inwendig orgaan	5
↙	4		Europeaan	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

**DE PUZZELAAR**

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: **TELWOORD**

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---