

EVANGELIE

„De tijd is gekomen dat de Menszoon tot koning wordt verheven”, zegt Jezus tot zijn leerlingen. „Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel. Sterft hij wel, dan draagt hij veel vrucht. Wie dus alleen van zichzelf houdt, is niet veel waard. Maar wie om anderen geeft, gaat een mooie toekomst tegemoet.”

*Naar Johannes 12, 20-26
vijfde zondag in de veertigdagentijd*

VRUCHTEN VAN LIEFDE PLUKKEN

Het is bijna **Pasen** en **Jezus** voelt zijn **dood** naderen. Hij vergelijkt zijn eigen **leven** met dat van een **graankorrel**. Zoals een graankorrel eerst moet **sterven** om daarna te **groeien** tot een **halm** die vrucht draagt, zo zal **Jezus** zijn leven geven voor de mensen. Zijn leven en dood zijn niet tevergeefs. Zolang de mensen zijn vruchten van **liefde** en **vriendschap** plukken en **delen** onder elkaar, leeft **Jezus** verder in ons midden.

KRUISENDE WOORDEN

Ga je mee op zoek naar vrienden en vriendinnen van Nijntje? Vul je ze op de stippen in, dan ontdek je onder de pijl nog een berenvriend van Nijntje. Je krijgt alvast een handvol letters cadeau.

Tip: Maak kennis met alle vrienden van Nijntje op www.nijntje.nl.



Stef DESODT



© Mercis bv

NIJNTJE IN HET MUSEUM

Stel je voor. De zon schijnt maar je mag niet buitenkomen. Niet omdat je ziek bent, maar omdat het oorlog is. Wat zou je de hele dag doen? Het overkwam de jonge **Hendrik Bruna**. Gelukkig hield hij van tekenen. Zo werd **Nijntje Pluis** geboren.

„En of ik Nijntje ken”, zegt **Nisrine**. „Als mijn kleine zus Nijntje op de televisie ziet, wordt ze vrolijk. Is het filmpje gedaan, dan komen de tranen en lees ik voor uit de boekjes.” Samen met haar klasgenoten zet ze een stapje in de wereld van **Dick Bruna**. Gids **Siska** vertelt dat de kleine Hendrik mollig was, zodat iedereen hem al gauw Dick ging noemen. Ze toont een foto. „Met zijn grote snor lijkt hij wel een beetje op de hond **Snuffie**”, lachen de kinderen. De vierdeklassers van het **Mechelse Scheppersinstituut** zijn te groot geworden voor de boeken en films over Nijntje. Toch gaan ze met plezier aan de slag in de vele ateliers die het museum opzette. Hoewel Nijntje en zijn vrienden er heel



illustrations Dick Bruna
© Mercis bv

eenvoudig uitzien, ontdekken de kinderen dat het niet makkelijk is om ze zelf te tekenen. **Quala** maakt van de oren van Nijntje de uier van een koe. **Jenka** tekent een auto over op kalkpapier. Ondertussen vertelt Siska dat Bruna zich liet aanmoedigen door grote kunstenaars. „Hij kleurde de figuren niet in, maar werkte met kleurvlakken, net zoals schilders dat doen.”

Aan een tafel knippen kinderen stukjes stof en vullen daarmee het lichaam van Nijntje. Ze ontwerpen de omslag voor een boek. **Samir** toont zijn kunstwerk: „Mijn Nijntje woont in China. Daar gaat ze met stokjes **sushi** eten.” Het Nijntje van **Quala** doet mee aan de 'Miss Boerin' verkiezing. Een spel waarbij je een letter draait en die verbindt met een land, brengt **Samir** naar Italië. „Zoek in het tijdschrift een prent die bij jouw **bestemming** past”, zegt Siska. Op zoek naar pizza's dus. Zo werkte ook **Dick Bruna**.

Uit gekleurd papier scheurde hij vormen, van bestaande foto's maakte hij tekeningen.

Nijntje is een vrolijk konijn. Toch schuilt ook in haar leven de zon soms achter de wolken. In de boeken over Lotje in de **rolstoel** en oma Pluis die sterft, maar toch niet echt weg is.

Wie denkt dat Dick zijn hele leven enkel dieren tekenende, heeft het mis. In het museum staan grote panelen van **boekomslagen** en affiches die de kunstenaar maakte voor detectiveromans. Vraag maar aan papa of opa. Die kennen vast **Maigret** met de pijp van **Georges Simenon**.

„Dick krijgt graag post van kinderen”, vertelt Siska nog. Zijn boekjes worden over de hele wereld gelezen. Ze toont het schrift van een **Ethiopisch** meisje dat een bladzijde uit Nijntje navertelt en er andere kippen bij tekende. Vooral in Japan is Nijntje heel bekend. Speciaal voor de **aardbeving** en de **tsunami** zongen Nijntje en Nina een liedje. Een echte wereldreiziger dus, die kleine meid.

Martine CROONEN

Tot 3 juni logeert Nijntje in Mechelen. Op meer dan dertig plekje in de stad heeft ze zich verstoppt. De **Expo Dick Bruna** kan je bezoeken in het Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5 in Mechelen.



Nadenken, knippen en plakken. Zo wordt een eenvoudig konijntje een kunstwerk. © MC



De wereld van Nijntje telt vele vrienden. © MC