

KERK & Leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & Leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

EVEN STOP

WIE BEN IK?

Mia BERTMANS

De man die in het hele land het volk op de been brengt, is een mens. Een mens van vlees en bloed, vermoeibaar en kwetsbaar. Hij heeft pijnlijke voeten van het lange rondtrekken, een warm hoofd van de hete zon, een verzwakte stem van het prediken. Zijn handen zijn moe van geven en delen.

Bewogen en geraakt is Jezus door alle ellende die Hij ziet, maar altijd blijft zijn liefde doorstromen in tederere momenten van ontmoeting. Dat sluit niet uit dat de levensstormen van ontgoocheling en ontmoediging in Hem woelen als wervelende waterkolken.

Hij is ontgoocheld over het onbegrip waarop Hij stoot bij het volk, bij de hogeren in rang, bij de geleerden en ook bij zijn eigen leerlingen, zijn vrienden die Hij zo liefheeft. Nu, na anderhalf jaar samen op weg, begrijpen ze nog altijd niet zijn goddelijke zending. Verwachten ze dan toch iemand anders, iemand met meer roem en eer? Een koning zoals eertijds David, met macht en aanzien over heel Israël.

Jawel, de apostelen kijken uit naar begeerde 'postjes' die hun te wachten staan, eenmaal dat Jezus het Rijk in handen zal hebben. In hun geloof zoeken ze naar gunsten, naar goede, eervolle plaatsen

aan zijn hof. Ze willen weten wie van de Twaalf de grootste zal worden, de belangrijkste. Nee, ze hebben het werkelijk niet door dat het koninkrijk waarover Jezus spreekt, geen werelds rijk is, maar een 'Koninkrijk van liefde'.

Het maakt Jezus ontzettend kwaad, ontzettend droevig en eenzaam. Stelt Hij, met al deze confrontaties en gevoelens, zichzelf nu in vraag? Wie kent het antwoord op deze gissing? Eén ding is duidelijk: Jezus speelt zijn persoonlijke vraag door naar zijn volgelingen. „Wie denken de mensen dat Ik ben?” Hij daagt hen uit een mening uit te spreken tegenover Hem. Hij wil ook weten wat het volk over Hem denkt. De leerlingen antwoorden: „Sommigen zeggen dat Je Johannes de Doper bent, anderen Elia en weer anderen zeggen dat Je een van de vroegere profeten bent, die nu is opgestaan.”

„En jullie, wie denken jullie dat Ik ben?”, dringt Jezus aan. Petrus antwoordt met kracht: „De Christus van God!” Hij, 'de rots', spreekt zijn geloof in de meester in alle overtuiging uit, maar streng verbiedt Jezus ook maar met iemand hierover te praten. En dit voegt Hij er pijnlijk aan toe: „De mensenzoon moet veel lijden. Hij zal verworpen worden door de oudsten, de opperpriesters en de Schriftgeleerden. Hij zal gedood worden en op de derde dag door God worden opgewekt.”

Maar die boodschap dringt niet bij zijn leerlingen door.

Zie ook Mia Bertmans, *De man naar mijn hart*, Halewijn, Antwerpen, 2010, 96 blz., ISBN 978 90 8528 141 2, 16 euro (www.halewijn.info).

Zondagsgebed

Bij het feest van de Aankondiging van de Heer •

Maria Boodschap Manu Verhulst

Uw weg die leven is

Deze wereld helpt me, God,
om U trouw te blijven.

Als ik zie wat ontkerstening
teweeg brengt:
de cultus van het banale,
een dwangbuis van conventies,
een wet van 'nooit genoeg'
in een draaikolk naar de leegte.

Laat mij dan maar, God,
uw oneindigheid vermoeden,
uw weg die leven is
en uw gebod
dat niets anders is dan
liefhebben.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2012*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag begint de lente. Dat die lente in maart nog niet veel te betekenen heeft, leer je uit volgende spreuk:
**ZICH MET DE LENTE IN MAARTE VERBLIJEN
ES IN APRIL AAN GROTE KOUDE LIJEN.**

Trouwens, mocht de lente echt op 21 maart intreden, dan lijkt dat allemaal eerder gevaarlijk te zijn voor het menselijk gestel. En die stelling wordt ugedrukt in deze spreuk:
**DE LENTEMAAND OF MAARTE
DAT EN ES PERSIES GENEN TROEF IN IEDERS ZIJN KAARTE.**

Nee, als je die oude kalenders zo doorneemt, merk je inderdaad dat onze voorouders zelfs niet erg gesteld waren op die eerste lentedagen. Ze wisten namelijk dat sommigen zich aan die eerste flauwe zonnearmte wel eens lieten vangen en dus minder kledij aantrokken. En daaruit kwam dan het advies:
**DAT HET AL WERE IS DAT HET WIL
MAAR ONTKLEED U NIET VOOR HALF-APRIL.**

Trouwens, heel de maand maart leek voor onze voorouders wel een boeman. Dat vieze weer, die maartse buien vooral in het lentegedeelte van maart, dat boezemde hen angst in. En dat drukten ze ook uit in spreuken, zoals in deze:
**VOOR OUDE LIEDEN HEEFT DE MEERT,
KWAAD HAAR IN ZIJN STEERT.**

En zo vond ik ook nog een apologische weerspreuk, die ging als volgt:
**KOM IK DOOR MAARTJE
DAN LEEF IK NOG EEN JAARTJE
ZEI DE BOER
EN HIJ STIERF OP 1 APRIL.**

SUDOKU

2			5			6		
		3		9		2		
			7				9	8
	7	6	9				5	
1								4
	3				8	9	6	
7	5				9			
		2		4		5		
		4			2			9

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

		1			9			7
	2		1					
7	5							4
			8	3		4		6
		2				9		
8		4		2	7			
2							4	3
					1		5	
9			5			6		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar