

Parochie 1  
 In de pen 6  
 Kunst en cultuur 8  
 Klapstoel 9  
 Buitenland 10  
 Kerk 11  
 Dossier 12  
 Varia 14  
 Op·tocht 16  
 Mensen 17  
 Bisdom 18  
 Podium 20

Colofon

**KERK & leven**  
 Halewijnlaan 92  
 2050 Antwerpen  
 www.kerkenleven.be  
 KERK & leven is een uitgave van  
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

**UITGEVER**  
 Filip Debruyne  
 De parochie is verantwoordelijk  
 voor de eigen teksten

REDACTIE

**Algemene redactie**  
 tel. 03 210 08 40  
 fax 03 210 08 49  
 redactie.kerkenleven@kerknet.be  
**Hoofdreducteur**  
 Bert Claerhout  
**Eindreducteur**  
 Peter Goirdts  
**Redacteurs**  
 Erik De Smet, Nicole Lehoucq,  
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel  
 Lieve Wouters  
**Redactiesecretariaat & Optocht**  
 Martine Croonen  
 secretariaat.kl@kerknet.be  
**Diocesane redactie Antwerpen**  
 Persdienst Bisdom Antwerpen  
 Schoenmarkt 2  
 2000 Antwerpen  
 tel. 03 202 84 30 (van maandag tot  
 woensdagmiddag)  
 fax 03 202 84 31  
 redactie.bisdom.antwerpen@  
 kerknet.be  
**Diocesane redactie Brugge**  
 Persdienst Bisdom Brugge  
 Heilige Geeststraat 4  
 8000 Brugge  
 tel. 050 33 59 05  
 fax 050 34 14 32  
 persdienst.bisdom.brugge@  
 kerknet.be  
**Diocesane redactie Gent**  
 Eveline Coppin  
 Bisdomplein 1  
 9000 Gent  
 tel. 09 225 16 26  
 fax 09 223 39 59  
 eveline.coppin@kerknet.be  
**Diocesane redactie Hasselt**  
 Persdienst Bisdom Hasselt  
 Vrijwilligersplein 14  
 3500 Hasselt  
 tel. 011 28 84 58  
 fax 011 28 84 78  
 persdienst@bisdomhasselt.be  
**Diocesane redactie Mechelen-Brussel**  
 Pers- en informatiedienst  
 Wollemarkt 15  
 2800 Mechelen  
 tel. 015 21 65 01  
 fax 015 20 94 85  
 aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

**Grafisch ontwerp**  
 Catapult, Antwerpen  
**Lay-out & Zetwerk**  
 Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus  
 Leopold II laan 53  
 1080 Brussel  
 tel. 02 428 21 03  
 fax 02 428 37 55  
 katrien.lannoo@treviplus.be  
 www.treviplus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
 tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

**ABONNEMENTEN**  
 Abonnementen en adreswijzigin-  
 gen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn  
 © copyright  
 Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Waar zorg en liefde is, daar is God

De paasdagen waren ook dit jaar voor de media een uitgelezen moment om Kerk en geloof in de actualiteit te brengen. De Standaard en De Morgen brachten uitgebreide interviews met respectievelijk mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, en mgr. Jozef De Kesel, de bisschop van Brugge. Hoe gaat het met de Vlaamse Kerk, twee jaar na de affaire-Vangheluwe?

Bisschop Bonny erkende dat de Kerk een moeilijke periode doormaakt, al komt dat volgens hem niet zozeer door de misbruikschandalen. De kern van de geloofscrisis ligt volgens hem veeleer binnenin: „Wij beleven in het Westen een worsteling met de gods-vraag zelf. Is er een God? En zo ja, is dat een persoonlijke God? Is het een God die luistert, tot wie je kunt bidden? Als er nu minder volk in de kerk zit, heeft dat vooral met die vragen te maken, minder met de recente schandalen.”

Voor mgr. Bonny is de christelijke boodschap nog altijd relevant. „Er zit een potentieel in waar iedereen zich op cruciale momenten in zijn leven aan kan optrekken. Het christendom behoort ook tot de wortels van onze cultuur. Als de band met die wortels verdroogt, zou ik mij zorgen maken, niet alleen voor de Kerk maar ook voor onze cultuur.” Hij hoopt dan ook dat de Kerk wervend in de maatschappij aanwezig blijft. Opmerkelijk was ook dat hij zich uitsprak voor het toelaten van gehuwde mannen tot het priesterambt. „Niet zozeer ter aanvulling van het bestaande kader, maar omdat gehuwde priesters een verrijking van de pastorale dienstverlening kunnen betekenen.”

Ook mgr. De Kesel wees op de nieuwe plaats van de Kerk in de samenleving en ook hij hoopte dat christenen een betekenisvolle groep in de samenleving blijven. „De nieuwe rol van de Kerk wordt hoe dan ook bescheidener”, zei hij. Mensen zoeken volgens hem nog altijd een houvast, zingeving, en de Kerk kan daarbij een grote rol spelen. Daarom mag ze zich niet op zichzelf terugplooiën, maar

moet ze de moderne cultuur en het maatschappelijk pluralisme aanvaarden.

De uitspraken van beide bisschoppen kunnen moeilijk als wereldvreemd worden bestempeld. Zoals veel van hun collega's beseffen ze maar al te goed dat we in een cultuur leven waarin het godsbesef bij de meesten afwezig is. Dat mag voor de Kerk geen reden zijn om afstand te nemen van de samenleving, integendeel. Haar roeping getrouw moet ze het evangelie bekendmaken en God bij de mensen brengen. „We leven in een tijd waarin de Kerk ontzettend veel kansen wordt geboden om het goede te doen”, zei paus Johannes XXIII bij de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, bijna vijftig jaar geleden. Wat dat betreft, lijken de tijden nauwelijks veranderd. Ondanks de toegenomen secularisatie blijven de meeste mensen behoefte voelen aan rituelen en tradities, aan een transcendent perspectief en vormen van religiositeit.

Dat verlangen duikt vaak op onverwachte momenten op. Denk maar aan het massale rouwbetoon na het busongeval in Sierre, aan de stille optochten na de zinloze dood van een controleur van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, aan de vele duizenden die op Witte Donderdag in Rotterdam aan de kruisweg deelnamen. Ook al noemen sommigen het 'wilde devotie' of verwijzen anderen naar de huidige spektakelcultuur, zulke gebeurtenissen vinden maar plaats omdat nog altijd de overtuiging leeft dat het kwaad niet het laatste woord heeft en dat de dood niet het einde is.

We hebben een goed product dat iedereen kan aanspreken, zei bisschop Bonny in datzelfde interview in De Standaard. Als hij daarmee doelt op de ervaringsdimensie van het evangelie, heeft hij zonder meer gelijk. Of, zoals we op Witte Donderdag zongen: *ubi caritas et amor, Deus ibi est*. Waar zorg voor de naaste en liefde is, daar is God. En daar moet ook de Kerk zijn. ■

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: KERK & leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Jan Wuyts

KERK & leven, 21 MAART 2012

Steeds meer, vooral oudere priesters uit hun vrees dat de Kerk – nog maar eens – zal verloren lopen in allerlei vormen van klerikalisme. Jonge priesters, al dan niet met een Romeins boordje aan, propageren een soort elitekerk en plaatsen zichzelf vaak op een voetstuk. Jan Wuyts, de eredeken van Leuven, vreeft in zijn nieuw boek, *Van voren af aan. Kerk met toekomst*, dat de bovenbouw van de Kerk dezelfde fouten maakt waartegen Jezus in zijn tijd heeft gewaarschuwd. God vind je allereerst in de diepgang van het leven, niet bij de bedienaars en in de structuren. In *Tertio* van 28 september 2011 sprak Jean-Paul Vermassen in dat verband over een Kerk van „gist zonder deeg”.

Jos RASKIN, Hasselt

Overbevolking

KERK & leven, 14 MAART 2012

Opgroeien in de grootstad almaar problematischer, schrijft Bert Claerhout. We kunnen ons moeilijk inbeelden dat hij bij de beschrijving van die schrijnende beelden van zoveel jongeren in de megasteden zelf niet een overweging zal hebben gemaakt over het probleem van de overbevolking dat tot toestanden leidt waarbij miljoenen kinderen ondervoed zijn of op een zwerf bestaan zijn aangewezen. Wereldwijd schat men dat meer dan een miljard mensen in de diepste ellende leven, alle huidige

technologische middelen ten spijt. Is het dan niet de hoogste tijd dat politieke verantwoordelijken en religieuze gezagsdragers zich ernstig bezinnen over de evolutie van de bevolkingsexplosie in zoveel noodgebieden?

R. LENAERTS, Mortsel

Jezus' lijden

KERK & leven, 28 MAART 2012

In uw rubriek *Vraag het aan Theo* schrijft Marc Steen dat in het Nieuwe Testament staat dat Jezus voor ons is gestorven. Volgens mij is dat maar een deel van de waarheid, want Jezus heeft ook voor ons 'geleefd'. Zo leerden we van Hem vergeven in plaats van te vergelden. Jezus herhaalt dat voortdurend, onder meer in het Onzevader en in de parabel van de Verloren Zoon. Die 'vergevingsles' was zijn doel en bijgevolg ook onze verlossing. Het zou Hem trouwens zijn lijden kosten.

Dat lijden wilde Jezus niet ontwijken omdat het onherroepelijk verbonden is aan ons bestaan en aan de schepping.

Willy VAN GHYSEGHEM, Kapellen

Marc Leemans

KERK & leven, 28 MAART 2012

Het was even schrikken bij het zien dat Marc Leemans, de nieuwe ACV-voorzitter, een volledige bladzijde in KERK & leven ter beschikking kreeg. Volgens mij is dat not done.

De linkse Leemans weet dat het binnenkort syndicale verkie-

zingen zijn en probeert zijn achterban even op te hitsen, het klasieke vakbondsstramien sinds jaren. Zouden deze heren zich niet beter inzetten om te behouden wat we hebben verworven? Het gaat toch niet meer op in een tijd van besparingen altijd meer te eisen? Volgens mij wordt het hoog tijd om de vakbonden verplicht rechtspersoonlijkheid toe te kennen waardoor zij, als ze bij stakingen het land lam leggen, ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de nadelige gevolgen daarvan.

Erger is het voor Leemans om in de pers ook nog het nieuws te moeten vernemen over zijn spitsbroeder Rudy De Leeuw, de ABVV-topman. Die vulde zijn zakken met praktijken die hij zelf had aangevochten. Op die manier – en ik verwijs naar uw bijdrage – „plukte hij de vruchten zonder de mest aan te dragen”. De vakbonden zijn inderdaad te machtig!

François ZANEN, Leopoldsburg

Hypocriet

KERK & leven, 28 MAART 2012

Hoe hypocriet zijn vakbondsmensen en politici toch? De titel bij het gesprek met ACV-voorzitter Marc Leemans luidt: *Sommigen plukken de vruchten zonder de mest aan te dragen*. En dan lezen we in de kranten van diezelfde week dat het ACV tweemaal de opbrengsten van Dexia (nu Belfius) opstrijkt, zonder te delen in de klappen en zonder het verlies van de belastingbetalers – wij, dus ook de leden van diezelfde

vakbond – te helpen dragen. Kan de ACV-voorzitter dat nog zonder blozen verantwoorden tegenover de achterban van de christelijke werknemers? Waar zijn de christelijke waarden van deze vakbond gebleven? Of gelden die alleen voor de leden?

Rik GOFFIN, Hoeselt

Kinderdoopsel

KERK & leven, 21 MAART 2012

Het is alsof ik nu pas – ik ben een eind in de veertig – beseft wat het sacrament van het doopsel inhoudt. Door de secularisering staat de Kerk voor grote uitdagingen, onder meer inzake het doopsel. Men zegt soms dat wat een mens niet meekrijgt met de opvoeding, in het latere leven ook niet zal worden gemist. Maar wat blijkt uit de achteruitgang van waarden en normen...

Gelukkig neemt de Kerk haar verantwoordelijkheid door te voorzien in een dooppastoraal. Ook volwassenencatechese is erop gericht mensen op de juiste weg te zetten. Mijns inziens vindt men alles terug in de wekelijkse eucharistie. Maar laten we ons niet vergalopperen op wat vroeger vanzelfsprekend was, de huidige tijdgeest is nu eenmaal volkomen anders. Toch vind ik dat de kans blijvend moet worden aangereikt, zodat mensen te allen tijde aan hun geloofsweg kunnen werken. Wat de statistieken ons ook willen voorzeggen, evangelisatie blijft een taak van de Kerk en haar gemeenschap.

Veerle LORIAUX, via e-mail