

KERK & Leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & Leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

OVER GANZEN GESPROKEN

Tilly STUCKENS

In het najaar van 2003 kreeg ik twee vrouwelijke ganzen cadeau. Enkele maanden later kwam er een ganzerik bij. Kort vóór hun aankomst was ik begonnen met een wekelijks cursiefje in de plaatselijke parochieblad van Bollebeek, Merchtem, Mollem. De twee gebeurtenissen geraakten vervlochten met elkaar.

Eerst de ganzen. Van toen ik klein was, waren ze altijd wel ergens aanwezig: we speelden met het ganzenbord, luisterden naar de sprookjes van Moeder de Gans, bewonderden bij tante Marie het porseleinen beeldje van het gan-

zenhoedstertje en wandelden in het park waar de ganzen het meest lawaai maakten van alle watervogels.

Dat ik door ganzen gefascineerd geraakte, kwam door Niels Holgersson's *wonderbare reis*, het boek over de jongen die op de rug van een ganzerik over Zweden vliegt. Later kwam daar de kroniek over trekvogels bij van Louis Blond. Hij beschrijft daarin een koppel grauwe ganzen dat elkaar tot in de dood trouw blijft. In kunst- en geschiedenisboeken ontdekte ik dat ganzen al in de tijd van de farao's, de oude Grieken en de Kelten het leven van de mensen deelden. En ook toen al kunstenaars inspireerden.

Ganzen genoeg, maar altijd op afstand of in een boek. Wat dus veranderde toen Neljä, Kaksi en Olaf, zoals we ze noemden, hier hun intrede deden. Dat bleef niet zonder gevolg voor de stukjes in het parochieblad.

Niet dat ik inspiratie te kort kwam. De ideeën lagen voor het grijpen: bij burens, vrienden, familie, in mijn herinneringen, in de tuin, langs de wegen, in de metro. De natuur is daarbij mijn favoriete leverancier. Ook al woon ik in een streek waar veel van het landschap verknoeid werd en het natuurschoon niet meteen overrompend is. Maar wie rondkijkt, blijft ook hier zien hoe ryaal de schepper ons heeft bedeed.

Met de komst van de ganzen besef ik dat nog meer. Met hun fraai opgerichte kop, dramatische bek, spiedend oog aan elke kant één, lange hals, schommelende gang,

gakkend, sissend, klepperend met enorme vleugels. Ganzen. Voor mij een theatrale uitvergroting van de natuur.

Ik was zo al een fan van de schepping. Met de ganzen er bij kan het niet meer op. Ik draag deze cursiefjes dan ook op aan de schepper van al dat moois. Met veel dank aan Hem. En mijn beste groeten.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgebed

Bij de 10de zondag door het jaar Dom Helder Camara

Mijn droom

Moge uw Geest, God,
de mensen dromen brengen.
Geen bedrieglijke,
onaangenaam bevreemdende en
van U en van de mensen
vervreemdende dromen,
maar:
mooie dromen,
die morgen
waargemaakt kunnen worden.
Dromen die morgen
geen droom meer zijn.
Dat zou pas
een droom zijn.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2012*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Je herinnert je wellicht dat we begin juni altijd een fameuze regenheilige op de volkskalender krijgen: da's Sint-Medaar natuurlijk! Die komt overmorgen op de volkskalender voor. Ons volk zei altijd: "Als het regent op Sint-Medaar, dan regent het nog zes weken tegaar." Of:

**WAT SINT-MEDARDUS GEEFT,
DROEG OF NAT: ZES WEKEN DUURT DIT OF DAT.**

Wat ik nu ga vertellen, zal je wellicht niet geloven, maar al die verhaaltjes over regenheilige Medaar en dat het zes weken zou regenen als het op zijn feestdag regenachtig is, wel... vergeet dat maar. Er klopt niks van, wat men ook zou beweren.

Waarom ik dit zo vlakaf durf te zeggen? Wel, luister, eeuwenlang stond Sint-Medardus op de kalender genoteerd op 20 juni. In de zestiende eeuw was er echter een paus die de kalender danig door elkaar schudde. Zo verhuisde hij bijvoorbeeld Medardus van 20 naar 8 juni en die laatste Medardusfeestdag kennen wij zo nog. Medardus nam bij die verhuizing natuurlijk ook zijn weerspreuken mee. Als die Medardusspreuken enigszins klopten rond de datum van 20 juni, zitten die dus natuurlijk helemaal fout wanneer je ze op 8 juni gaat gebruiken.

Maar we laten dat niet aan ons hart komen, temeer omdat er rond de feestdag van Sint-Medaar zo'n prettige volkse faits-divers te lezen staan op de volkskalender. Zo zegt die kalender bijvoorbeeld dat je op Medardusdag zelf proefondervindelijk kan nagaan of het inderdaad nog 6 weken zal regenen of niet. Je neemt gewoon een muntstuk en dat houdt je in de vlam van een gewijde kaars tot het roodgloeiend is. Die gloeiende cent laat je in een plas water vallen. Daarbij moet je dan zeggen:

**ALS HIJ DOEMT EN SIST
IS MEDAAR HELEMAAL UITGEPIST.**

SUDOKU

	6		9		1		7	
		8				5		
4								8
8	5			3			2	7
6		7	2		8	4		3
1	2			5			8	9
9								5
		1				9		
	3		8		4		1	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

			5		9		3	1
		5				8		2
4					2			
						5		
9	7						2	4
		2						
			8					6
6		7				1		
2	9		7		1			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar