

Een halve eeuw in Irak

Redemptorist Lucien COP keert na ruim een halve eeuw uit Bagdad terug: „Irak is niet meer in het nieuws, maar nog elke dag vluchten er christenen”

- ▶ Totale chaos in Irak, maar uit het oog van westerse media
- ▶ Nog altijd zoeken christenen veiliger oorden op
- ▶ Pater Vincent Van Vossel laatste Belgische redemptorist in Bagdad

Lieve WOUTERS

Sinds het Amerikaanse leger zich er terugtrok, lijken de westerse media hun belangstelling voor Irak te hebben verloren. Andere brandhaarden, zoals Syrië, eisen nu de aandacht op. Nochtans vielen er in Irak tijdens de islamitische vastenmaand ramadan, die twee weken geleden eindigde, niet minder dan 409 doden bij bomexplosies en schietpartijen. Pater Lucien Cop bevestigt dat het etnische en religieuze geweld, dat ook simpelweg een strijd om de macht maskeert, nog lang niet ten einde is. „Nog elke nacht worden burgers in Bagdad uit hun slaap gehouden door ontploffingen. De chaos is totaal.”

De redemptorist uit Beveren-Waas is 84 en keert na precies 52



Zelfs een gekist lichaam wordt onderzocht op eventueel verborgen explosieven. © Reporters

jaar in de Iraakse hoofdstad om gezondheidsredenen terug naar zijn geboorteland. Na al die jaren voelt hij zich meer verwant met de Arabische, Chaldeeuwse christenen dan met de westerse, Latijnse Kerk. In Bagdad werd hij een van hen, hij probeerde het zelfs

een tijdje als Chaldeeuwse monnik in het klooster. De cultuurverschillen bleken toch te groot, maar als professor Bijbelexegese aan het diocesaan seminarie en als pastoor in een buitenwijk van Bagdad stond pater Cop samen met enkele confraters al die jaren

wel volledig ten dienste van de lokale kerkgemeenschap.

Over de politiek wil de redemptorist niet veel kwijt. Maar als hij het heeft over de situatie van de christenen in Irak, dan is de (wereld)politiek nooit veraf. „Toen de patriarch van de Chaldeeuwse

Kerk de Belgische redemptoristen, die op dat moment in Libanon actief waren, vroeg om naar Bagdad te komen, was ik een van de eersten om gehoor te geven aan die oproep. We gaven les aan het seminarie en kregen een parochie toegewezen in Dora. Toen was dat nog een dorp midden in de woestijn, vandaag een arme buitenwijk van Bagdad. De christenen die er woonden, waren vluchtelingen uit Noord-Irak, waar ze tussen hamer en aambeeld zaten door de Koerdische strijd om onafhankelijkheid.”

Irak was als land nog erg jong. „Pas toen de Baathpartij van Saddam Houssein aan de macht kwam, werd het enigszins rustig. Het was een seculiere partij, die de etnische en religieuze verschillen wilde overstijgen. Er waren schendingen van de mensenrechten, zoals in vele landen. Die rechtvaardigden de inval van de Amerikanen in 2003 geenszins.”

De pater ziet vandaag iets gelijkaardigs gebeuren in Syrië: „Waarom is de wereld zo begaan met de gruwelijkheden die er gebeuren? Niet voor de mensen, maar voor de economische belangen.”

Door de terugkeer van pater Cop is confrater Vincent Van Vossel nu nog de enige Belgische redemptorist in Irak.

Geen sancties, wel harde taal voor Rwanda

Rapport Verenigde Naties beschuldigt Rwanda van inmenging in bloedige rebellie in Oost-Congo

Erik DE SMET

Sinds enkele maanden is het oosten van Congo opnieuw in de greep van militair geweld. Naar schatting een kwart miljoen mensen sloeg in de provincie Noord-Kivu op vlucht. Hoofdrolspeleers zijn de rebellen van M23 (Mouvement du 23 mars, beweging van 23 maart). Het gaat om muiters uit de milizie van de in 2009 gearresteerde Laurent Nkunda, opgenomen in het reguliere Congolese leger, maar intussen alweer in opstand gekomen. Vermoed wordt dat de rebellen worden geleid door de opstandige (van oor-

sprong Rwandese) generaal Bosco Ntaganda, die formeel beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden.

De confrontatie tussen het leger en de rebellen veroorzaakt een nieuwe menselijke catastrofe: plunderingen, verkrachtingen, gedwongen rekrutering van minderjarigen. In enkele weken tijd veroverden de rebellen tal van dorpen aan de grens met Uganda en Rwanda.

Volgens de Verenigde Naties ondersteunt Rwanda de rebellenbeweging M23. De regering in Kigali ontkent dat echter. Landen zoals de Verenigde Staten, Neder-

land, Duitsland en Zweden schorten niettemin een deel van hun hulp aan Rwanda op.

Wachten op akkoord

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen riepen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) op druk uit te oefenen op het regime in Rwanda opdat het geweld in Oost-Congo stopt en eisten daartoe sancties. België kan alvast de militaire samenwerking met Rwanda opschorten. Ook kan ons land de Rwandese kandidatuur voor een zetel in VN-Veiligheidsraad dwarsbomen.

Minister Reynders trok een week lang door Centraal-Afrika en had in Kigali ook een ontmoeting met de Rwandese president Kagame. België voerde de druk op, maar sancties komen er vooralsnog niet. Reynders wacht op een internationaal akkoord. Wel waarschuwde Reynders de regering van Kagame voor mogelijke gevolgen, wat in Kigali alvast leidde tot zenuwachtigheid.

Nadia Nsayi van Broederlijk Delen: „Zonder het te zeggen, geeft de minister toe dat Rwanda in Congo een onzuivere rol speelt. Dat is een belangrijke stap vooruit. Ook spreekt hij voor het eerst van sancties. Wij blijven duidelijke signalen vragen. We weten dat Rwanda al jaren de territoriale integriteit van Congo schendt.”

Na Congo is Rwanda de tweede grootste ontvanger van Belgische steun, ook op militair vlak. Zeker het inperken van de steun op dat vlak moet, volgens Broederlijk Delen/Pax Christi, worden gebruikt om druk uit te oefenen. Op

de lange termijn zijn duurzame politieke oplossingen vereist om de oorzaken van de problemen in Oost-Congo aan te pakken. Leger, politie, gerecht en douane moeten worden hervormd om tot een betere rechtsstaat te komen.



Goed bewapende rebellen van M23 veroverden de voorbije weken in Noord-Kivu het grensgebied met Uganda. © Imageglobe

Advertentie

Mijn Stannah Starla, de stijl die me bevalt, de teruggevonden vrijheid ...



Documentatie en gratis prijsofferte op

info@stannah.be

0800 95 950

www.stannah.be

Naam + Voornaam
Adres
Postcode Stad
Tel: E-mail

Stannah bvba, Poverstraat 94, 1731 Relegem

Stannah