

EVANGELIE

Jezus reisde met zijn leerlingen door Galilea. Hij vertelde hen dat Hij zou gevangen genomen worden. De mensen zouden Hem doden, maar na drie dagen zou Hij weer opstaan. De leerlingen begrepen het niet goed, maar ze durfden geen vragen stellen. Ze waren meer bezig met uitzoeken wie van hen de belangrijkste was. Jezus hoorde dat en zei: „Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn.” Hij zette een kind in het midden en sloeg zijn arm er omheen. „Wie in mijn naam een kind opneemt, neemt Mij op. En wie Mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft.”

Naar Marcus 9, 30-37

IK WIL (NIET) DE GROOTSTE ZIJN

De leerlingen van Jezus **begrijpen** het niet helemaal. Jij wel? Ze willen allemaal de **grootste** of de **belangrijkste** zijn. Jezus is **teleurgesteld** en legt het hen nog een keer uit: wie **zichzelf** klein maakt en leeft voor de **anderen**, die is groot. Moeilijk. Want wie wil er niet de **knapste**, de **slimste** of de **rijkste** zijn? Hoewel je ook op een andere manier de **beste** kan zijn. Denk je niet? Misschien val je niet **meteen** op als je een **klasgenoot** helpt. Of ben je niet de **stoerste** als je opkomt voor kinderen die het **minder goed** hebben. En toch is dat de **enige** manier om **gelukkig** te worden, zegt Jezus.

ZEG HET MET GETALLEN

Kleur de vakjes onder de getallen die je kunt delen door 3 én door 4. Noteer die woorden. Lees van rechts naar links.

86	48	60	90
ARBEID	SPELEN	TE	VOEDSEL
12	82	96	34
OM	ONDERWIJS	RECHT	HUISVESTING
46	24	98	36
SCHOOL	HET	ZORG	HEBBEN
72	50	100	84
KINDEREN	LIEFDE	OUDERS	ALLE

Stef DESODT

RECHT OP SPELEN



Elk kunstwerk moet kinderen het recht op spelen geven, wereldwijd. © Martine Croonen

Elk kind heeft rechten. Dat staat in het **VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND**. Daarin staat ook dat alle kinderen gelijk zijn. Maar klopt deze regel wel overal? Moet een kind in Afrika bijvoorbeeld evenveel kunnen spelen als een kind in België? Natuurlijk wel, alleen is het door de levensomstandigheden niet overal even makkelijk om dat recht op spelen toe te passen. Hebben Afrikaanse kinderen dan gewoon pech omdat ze moeten werken?

Simon (7) is vandaag voorzitter van het stembureau. Hij zit achter een tafel in de tent van **11.11.11**. „Wilt u ook uw stem uitbrengen, mevrouw?“, vraagt hij. Hij geeft me een stemformulier. Drie lege bollen vragen om een kleurtje. Ik moet kiezen tussen: geen kindslavernij, minder auto's op straat of recht op onderwijs. Dat is moeilijk. Dus kleur ik alle bollen in. Voor een keer mag dat wel ;-)

Bij elke stem hoort een gadget: eerlijke chocolade, een fietsplaatje of een 'Recht op onderwijs'-sticker. „Die kleef je op al mijn boeken en schriften“, zegt Simon trots. In Mechelen opende op 1 september de tentoonstelling **'NEWTOPIA'**. Die gaat over mensenrechten. We wandelen in de Kruidtuin en komen allerlei organisaties tegen. Ze vragen aandacht voor de rechten van kinderen.

Onder het tentzeil van **OXFAM** heerst een gezellige drukte. Overal kartonnen dozen en knutselmateriaal. En veel kinderen. „In de dozen knutselen de kinderen iets wat ze leuk vinden en waarvan ze menen dat elk kind ter wereld er ook recht op heeft“, vertelt Linda.

Pia maakt van haar doos een mooie slaapkamer, **Emily** vult ze met mos en bloemen, „omdat de natuur mooi is en overal moet blijven bestaan“, zegt ze. De doos van **Pene-**

lope zit vol hartjes. De kinderen knutselen voor Afrikaanse leeftijdgenootjes. Die moeten vaak de hele dag cacao-bonen plukken onder een hete zon. „Het is niet oké dat kinderen in verre landen niet kunnen spelen omdat ze moeten werken“, zegt **Lara** (8). Tussen het knutselen door zingen de kinderen het kinderrechtenlied. Een lied voor ieder kind dat de dag met werken begint, klinkt het.

SPEEL MAAR MEE. MOETEN KINDEREN WERKEN GAAN? NEE OH NEE. OF NAAR DE FABRIEK TOE GAAN? NEE OH NEE. TAPIJTEN KNOPEN, BONEN PLUKKEN? NEE OH NEE. SPEEL MAAR MEE.

Voor de tent staat een boom. Geen gewone boom. Het is een kinderrechtenboom. **Lara** hangt haar doos in de boom. Een papa kleef je er een uitgeholde kartonnen cacao-boon rond. Zo lijkt het wel of elke cacao-boon die de Afrikaanse kinderen plukken, verandert in een vrolijk spel. Een schommel, een hemelbed, of gewoon: een mama en papa. Het zijn eenvoudige dingen. Voor ons vanzelfsprekend. Voor een Afrikaans kind soms een verre droom.

De knutselwerken van de kinderen staan tot 9 oktober te kijk in de Wereldwinkel in Mechelen (Hoogstraat 59).

Op 22 september is daar tussen 10 en 14 uur een Kinderrechtenbraderij. www.facebook.com/wereldwinkelmechelen.be.

Martine CROONEN

TIP

→ Smeer met jouw school de kinderen in het Zuiden naar school. Elke boterham met eerlijke choco helpt kinderen die misschien nog nooit choco hebben geproefd. Hoe je meedoet, lees je op www.oxfamwereldwinkels.be/smeerze.

→ Zing mee voor het klimaat. Misschien ook in jouw gemeente? Op de kalender van www.oxfamwereldwinkels.be lees je waar en wanneer er gezongen wordt om onze planeet voor iedereen gezond te houden.