

Parochie 1
 In de pen 6
 Kunst en cultuur 8
 Klapstoel 9
 Kerk 10
 Dossier 12
 Varia 14
 Op·tocht 16
 Mensen 17
 Bisdom 18
 Podium 20

COLUMN



Bert CLAERHOUT

De Kerk als voetveeg

„Sinds de pedoflicrisis is de Kerk zowat de voetveeg van de samenleving geworden. De film *Little Black Spiders* van Patrice Toye over zwangere meisjes die in het geheim bevallen en hun kind moeten afstaan, was voor sommige media eens te meer een aanleiding om naar haar uit te halen. In *Het Nieuwsblad* vertelde een door een pastoor verkrachte vrouw dat ze haar kind aan de nonnen had moeten afstaan. Een andere vrouw zei in *Het Belang van Limburg* dat nonnen destijds grof geld verdienden met de adoptie van haar baby. De feiten zijn te schrijnend om ze te minimaliseren. Ze bevestigen eens te meer de zware misstappen van priesters en religieuzen. Maar het zo voorstellen alsof zij alleen in de fout gingen, is beslist eenzijdig.

Bij de geringste aanleiding wordt de Kerk ook als een hebzuchtig instituut voorgesteld. Zo kopte *De Standaard* onlangs: „Kerk zoekt geld bij de Chiro.” Lezers van *KERK & leven* konden in ons blad van vorige week (nummer 37) lezen dat de zaak complexer is. Dat geldt beslist ook voor het artikel „Paters en nonnen zitten op een berg geld” in *Het Laatste Nieuws* van anderhalve week geleden. Die krant pakte uit met het nieuws dat de gezamenlijke activa van de orden en congregaties in ons land tot boven het miljard euro oplopen. De broeders van liefde bijten de spits af. Hun provinciaal is maar liefst 643 miljoen euro rijk. De activa van de abdij van Averbode en Westmalle zouden respectievelijk 92 en 25 miljoen bedragen. Volgens de krant „gaat de gelofte van armoede die paters en nonnen afleggen, niet op voor de kloosters en abdijen die ze bevolken”.

Het Laatste Nieuws haalde die gegevens uit de studie *Hoe rijk zijn onze abdijen en kloosters echt?* van Thierry Debels. Die vergelijkt niet alleen appels met citroenen, hij gooit ook alles op een hoopje. Vzw’s die op sociale doelstellingen focussen, brengt hij onder dezelfde noemer met kloosters en congregaties. De bedragen die voor de vzw Provinciaal broeders van liefde (634 miljoen) en Oeuvres des frères

de la charité (78 miljoen) worden opgegeven, zijn de feitelijke werkmiddelen van ziekenhuizen, scholen en instellingen voor mindervaliden die onder beide vzw’s ressorteren en samen goed zijn voor meer dan 11.000 werknemers.

Debels bekijkt de vermogens van kloosters en abdijen louter zoals ze in de totale balans zijn opgenomen. Veel gebouwen en bezittingen hebben echter alleen waarde in functie van sociale doelstellingen – ziekenhuizen en scholen bijvoorbeeld. De auteur houdt er ook geen rekening mee dat veel kloosters en congregaties aardig wat geld nodig hebben voor het onderhoud en de restauratie van de gebouwen en voor de verzorging van hun sterk vergrijzende populatie. Hun actieve inkomsten en pensioengelden zijn minimaal.

Als kloosters en congregaties hun dienstverlenende rol in de samenleving willen blijven opnemen, hebben ze hoe dan ook nood aan eigen vermogens. In het verleden zijn die ontstaan door hard werken, veel sparen en weinig uitgeven, en door solidariteit en duurzaamheid. Het grote potentieel aan werknemers bij de vzw’s die uit de congregaties zijn gegroeid, vereist bovendien dat er een sociaal passief wordt aangelegd om de werknemers uit te betalen als de activiteiten worden stopgezet. De bedragen waarvan Debels zegt dat paters en nonnen ze oppotten, zijn niet of nauwelijks toereikend om dat sociaal passief te dekken. Bovendien kun je het de kloosters en congregaties niet kwalijk nemen dat ze een buffer aanleggen. En dan hebben we het nog niet over de giften gehad. Iedereen weet dat een deel van de winst van de brouwerij van Westmalle naar goede doelen gaat.

Advocaat Walter Van Steenbrugge, de raadsman van enkele slachtoffers van seksueel misbruik, zei op de televisie ooit dat de rijkdom in onze bisdommen van de muren druipt. Van de media verwachten we dat ze ons degelijk informeren, niet dat ze dat soort clichés klakkeloos bevestigen. ”

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Barmhartig zijn

KERK & leven, 5 SEPTEMBER 2012

Onlangs maakte ik een oecumenische viering mee in het universitaire ziekenhuis in Wilrijk. De preek ging over Michelle Martin. Jan De Cock bevestigde mijn mening over barmhartigheid.

Michelle Martin mag van mij wel degelijk een tweede kans krijgen in een klooster. Ik begrijp heel goed Paul Marchal, de vader van het vermoorde meisje An. Maar hij mag de publieke opinie niet meesleuren in negativisme, ook al waren de feiten verschrikkelijk. Op de televisie zien we al genoeg hoe alles uitloopt op agressie en wraak. Die zijn toch voor niets nodig zijn? Hoe erg ook, Paul Marchal zal zijn kind niet terugkrijgen.

Natuurlijk heeft Michelle Martin verschrikkelijk gefaald en is ze schromelijk tekortgeschoten. Geef het klooster van de arme klaren in Malonne evenwel de kans om barmhartig te zijn zoals Jezus dat was. Het zal ons allemaal ten goede komen.

Hoeveel mannen hebben er niet schromelijk gefaald, leken zowel als priesters, en zijn ongestraft gebleven? Nu is het aan ons om een vrouw die zestien jaar in de gevangenis heeft gezeten een nieuwe kans te geven. Ik vind dat dit moet kunnen, hoe moeilijk dat ook is. Maar dan liefst onder begeleiding en therapie. Bij de zusters in Malonne krijgt Michelle Martin opnieuw een thuis.

Ik vraag aan priesters die kiezen om Jezus ten volle te volgen, dag

en nacht hun kruis te durven dragen rond de hals. Misschien staan ze daardoor sterker, de wereld zit immers vol bekoringen. Ik verwacht van hen een zekere barmhartigheid, want dat is niet altijd zo. Ook sommigen van hen stellen zich tegenover Michelle Martin weinig barmhartig op.

Dat alles moest me van het hart. Ik voel me zo dikwijls ontgoeheid in mensen, en zij misschien in mij, wie weet. We schieten immers allemaal tekort. Sorry.

Camilla STEEN, Kontich

Michelle Martin

KERK & leven, 5 SEPTEMBER 2012

In 1989 was Michelle Martin al tot vijf jaar gevangenis veroordeeld voor de verkrachting van vijf tienermeisjes. In 1992 kwam ze, samen met Marc Dutroux, vrij door de wet-Lejeune.

‘Met dank’ aan die tweede kans die ze kreeg, stierven vier jaar later Julie en Melissa. Daar wordt echter met geen woord over gerept, ook niet door *KERK & leven*. Neen, de vermoorde meisjes kregen beslist geen tweede kans...

Wie nu beweert dat Michelle Martin opnieuw een tweede kans verdient, is een idioot. Je kunt geen twee keer een tweede kans krijgen. Net zoals veel anderen, justitie inclusief, moeten die arme klaren in Malonne maar eens leren tellen tot drie.

Wie kan dus nog de vervroegde vrijlating van Michelle Martin goedpraten? De wet-Lejeune dient voor mensen die hun leven

willen beteren en dus echt een tweede kans verdienen. Michelle Martin daarentegen heeft bewezen dat ze de wet-Lejeune helemaal niet verdiende.

Publiceer liever de volledige waarheid in *KERK & leven* zodat iedereen op de hoogte is van haar verleden. In geen enkel nieuwsbericht wordt er gerept over het feit dat ze eerder al voor pedofiele feiten werd opgesloten.

René VERMEERSCH, via e-mail

Terug naar school

KERK & leven, 29 AUGUSTUS 2012

Ik wil graag een belangrijke nuance aanbrengen bij uw dossier *Terug naar school, maar liefst niet terug in de nesten*. U schrijft dat het vrij onderwijs een eigen standpunt heeft ingenomen, dat sterk lijkt op dat van minister van Onderwijs, Pascal Smet.

Ik wil hier graag op repliceren omdat ik vind dat de visie van het vrij onderwijs op fundamentele punten verschilt van die van minister Smet. Het is correct dat zowel het vrij onderwijs en minister Smet voorstellen om een brede eerste graad te organiseren en de onderwijsvormen af te schaffen. Het grote verschil bestaat er echter in dat de alternatieven verschillend zijn.

Belangrijk in de visie van het vrij onderwijs is dat een toekomstige structuur maximaal moet inspelen op de verschillende leerlingenprofielen. Leerlingen zijn immers niet gelijk: er zijn leerlingen met een hoog

abstractievermogen en leerlingen die eerder praktisch denken. Belangrijk is wel dat alle leerlingen op een gelijkwaardige manier worden behandeld.

Kennelijk is er nogal wat begripsverwarring over het concept van de brede eerste graad. Het is uitgegroeid tot een containerbegrip. Voor het vrij onderwijs betekent ‘brede eerste graad’ duidelijk iets anders dan voor de minister. Voor het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) gaat het niet over allemaal samen in één en dezelfde klas en een nagenoeg identiek pakket voor iedereen.

Het VSKO blijft voorstander van de verwerving van de sleutelcompetenties door alle jongeren in het secundair onderwijs, mét differentiatie in functie van het abstractieniveau van de jongeren in een klas. Dat is van belang voor iedere leerling. Het is aan de school om te opteren voor het meest ideale klasmodel.

Chris SMITS, secretaris-generaal VVKSO

Ramadan

KERK & leven, 8 AUGUSTUS 2012

Hoed je voor valse profeten. De islam is geen godsdienst, maar een ideologie met een motivatie voor wereldlijke dictatoriale dominantie. Hoe naïef kan men in *KERK & leven* zijn om op te roepen een wenskaart te sturen met felicitaties voor het einde van de ramadan.

Freddy VALCKE, Kortrijk

Colofon

KERK & leven
 Halewijnlaan 92
 2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be
KERK & leven is een uitgave van
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
 UITGEVER

Filip Debruyne
 De parochie is verantwoordelijk
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
 tel. 03 210 08 40
 fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

Hoofdredeacteur

Bert Claerhout
Eindredacteur
 Peter Gordts
Redacteurs
 Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
 Lieve Wouters
Redactiesecretariaat & Optocht
 Martine Croonen
secretariaat.kl@kerknet.be
Diocesane redactie Antwerpen
 Susan Van Lommel
 Filip Ceulemans
 Schoenmarkt 2
 2000 Antwerpen
 tel. 03 202 84 30
 fax 03 202 84 31
redactie.bisdom.antwerpen@kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Persdienst Bisdom Brugge
 Heilige Geeststraat 4
 8000 Brugge
 tel. 050 33 59 05
 fax 050 34 14 32
persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin
 Bisdimplein 1
 9000 Gent
 tel. 09 225 16 26
 fax 09 223 39 59
eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Jan Colla
 Vrijwilligersplein 14
 3500 Hasselt
 tel. 011 28 84 40
jan.colla@kerknet.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
 Varkensstraat 6
 2800 Mechelen
 tel. 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
 Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
 Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus
 Leopold II laan 53
 1080 Brussel
 tel. 02 428 21 03
 fax 02 428 37 55
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.