

Inspiratie en droom van de stichters van de Europese Unie blijft ook vandaag richtsnoer voor politici

Vernieuwd enthousiasme

Paus nodigt christenen uit zich te herbronnen tijdens Jaar van het Geloof

- ▶ Het Jaar van het Geloof loopt van 11 oktober tot 24 november 2013
- ▶ Benedictus XVI roept op de geloofsinhoud en de vreugde van de ontmoeting met Christus te herontdekken
- ▶ Aantal recente uitgaven kunnen daarbij inspirerend werken

Nicole LEHOUCQ

Herbronnen. Het woord doet aan verfrissing denken, iets verkwikkends ook. Het betekent vernieuwen, zich opnieuw voeden met het oorspronkelijke idealisme en vitalisme. Dat is precies waartoe Benedictus XVI oproept via de nieuwe evangelisatie en het Jaar van het Geloof.

Dat jaar wordt plechtig geopend op 11 oktober, de dag waarop vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie van start ging. Meteen begint ook de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie, het overdragen van het christelijke geloof vandaag. Het is ook de twintigste verjaardag van de catechismus van de katholieke Kerk. Het Jaar van het Geloof eindigt op het feest van Christus-Koning, op 24 november 2013.

De paus wijst op de noodzaak om het geloof en de vreugde van de ontmoeting met Christus te herontdekken, zo licht hij toe in de apostolische brief *Porta fidei*. De deur van het geloof staat immers altijd open voor iedereen die zich wil voeden met Gods Woord.

„Zolang het geloof vanzelfsprekend was in de samenleving, hadden we misschien te weinig oog voor het gegeven dat God zelf ons eerst liefheeft en op zoek gaat naar elk van ons”, zegt Lode Aerts, vicaris voor opleiding en vorming in het bisdom Gent. „Dat gegeven kan een frisse (her)ontdekking zijn.” Aerts schreef recentelijk het boek *Drinken aan de bron* dat, zo zegt de auteur, „mensen wil laten proeven van de schoonheid en de rijkdom van het geloof”.

Geloven heeft te maken met je toevertrouwen aan God, weet



Lode Aerts: „Christenen glijden vandaag vaak af naar een waardenchristendom dat zich verwijdt van de Bron, God.” © Corbis

Aerts en net daarmee hebben we het vandaag moeilijk. „Het is verlokkelijk om te spreken over een vage godheid, over ‘iets’. Voor een christen gaat het om een persoon, die je kunt ontmoeten. Laten we

„God heeft ons eerst lief en gaat naar ons op zoek. Geloven is zich aan Hem toevertrouwen”

onze onmacht, waar we die ervaren, toegeven in plaats van af te glijden naar een waardenchristendom, dat zich verwijdt van die Bron. Dat smaakt flets”, meent Aerts. „Christelijke waar-

den zijn natuurlijk schoonmenschelijk en ook daarin is God aanwezig, maar toch raken we van Hem vervreemd als we buiten de ontmoeting met Jezus gaan staan. Dat ‘kerkelijke atheïsme’ vind ik een grote bedreiging. Dan verliezen we de intimiteit van het gebed en de kracht van de hoop.”

Lode Aerts ziet in het Jaar van het Geloof dan ook kansen voor een nieuw elan en bespeurt daar al tekenen van in gemeenschappen zoals die van Enzo Bianchi in het Italiaanse Bose. Daar proef je een mooie manier van leven die zelf spreekt van het geloof, geeft de vicaris nog mee.

In de dvd *Christen zijn in deze tijd* van Braambos vertellen zes christenen over welke accen-

ten voor hen belangrijk zijn in hun gelovig-zijn, gekoppeld aan een Bijbeltekst die hem of haar dierbaar is. Studente Ruth Vandenberg heeft het over de vreugde uitstralen, die je ontvangt door te geloven. Rita Cleuren geeft heel eerlijk toe hoe moeilijk het kan zijn iemand te vergeven. Catechiste Melva Rammelaere ervaart dat een authentieke getuigenis, vanuit het hart, aanspreekt. Ook Diaken Leo Kwanten wil mensen vertellen over de diepere bron die zijn sociale inzet inspireert. Koen Van De Cauter poogt in zijn gezin soberheid te beleven, voor godsdienstleerkracht Marie-Noël Jacqmotte staat dankbaarheid dan weer centraal. Hun verhalen, waar de lief-

de als rode draad doorheen loopt, geven concreet gestalte aan wat de bisschoppen omschrijven in hun pastorale brief *Christen zijn in deze tijd*. Daarin denken ze na over wat er dat betekent en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.

Christen zijn in deze tijd, pastorale brief van de bisschoppen, Licap, Brussel, 2012, 22 blz., 3 euro, ISBN 978 94 6196 013 9. Bestellen kan via 02 509 96 72, www.licap.be • *Christen zijn in deze tijd*, dvd van Braambos, bestellen via 016 31 00 65 of avimo@kerknet.be • Lode Aerts, *Drinken aan de bron. De smaak van christelijk geloof*, Halewijn, Antwerpen, 2012, 192 blz., 18,95 euro, ISBN 978 90 8528 246 4.