

## EVANGELIE

Johannes zei tegen Jezus: „Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam de duivel uitdreef. We hebben geprobeerd hem tegen te houden omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.” Jezus antwoordde: „Laat hem maar doen. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam, zal niet het volgende moment kwaad over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Wie jullie een beker water geeft omdat jullie bij Mij horen, zal beloond worden. Maar wie jullie van de goede weg afbrengt, wordt beter gestraft.”

Naar Marcus 9, 38-42

## ER GEBEURT ZOVEEL MOOIS

Wees blij dat **mensen** elkaar **helpen**, zegt Jezus tegen Johannes. Ook al **doen** en **denken** ze **anders** dan de wet het **voorschrijft**. In de krant en op televisie **lees** en hoor je vaak alleen maar **slechte** en **trieste** dingen. Toch zijn er een **heleboel** mensen die veel **goeds** doen. Waarom krijgen die zo weinig **aandacht**? Jezus nodigt ons uit om vooral het **goede** bij elkaar te zien. En niet te snel te **oordelen**. Want zou onze wereld er niet heel wat **vrolijker** uitzien, als we allemaal wat meer **oog** hebben voor wie echt zijn **best** doet?

## ZOEKWOORDEN

Zoek je mee naar een land dat vijf letters telt?  
Je stelt het samen met letters uit diernamen:

de 5de letter van een roofdier met gevlekte of gestreepte huid

○ ○ ○ ○ ○

de 5de letter van het in zee levend grootste zoogdier

○ ○ ○ ○ ○

de 1ste letter van een dikhuidig zoogdier dat een kanjer van een neus heeft

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

de 3de letter van een dikhuidig slurfdier

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

de 5de letter van een zoogdier dat manen en benen heeft

○ ○ ○ ○ ○

▶ ○ ○ ○ ○ ○

Stef DESODT

## INDIASE VLAG EN BELGISCHE FRIET

Op de speelweide van **basisschool Sint-Ursula** in Wilrijk is het vandaag drukker dan anders. Er is groot bezoek. De kinderen verdringen elkaar voor een schouderklopje van een man in een witte pij, die uit het verre India komt.

**ABHAYA**, zo heet het project dat de school sponsort. Het betekent 'liefdevolle zorg'. Die zorg gaat naar een school in **KARNATAKA**, een deelstaat in Zuid-India. „Met het geld dat we inzamelden, werd een nieuw dak op de school gelegd. Ook de toiletten voor de kleintjes sponsoren wij, vertelt **Maité** trots.

De bel gaat. De juffen delen Indiase en Belgische vlaggetjes en slingers uit. Alle klassen vormen samen een lange haag, van de speelplaats tot aan het podium, waar **FATHER NATHAN** straks vele verrassingen wachten.

„Welkom aan iedereen, maar speciaal aan father Nathan”, roepen **Tom** en **Cedric** door de micro. Na een dans en een lied wordt de pater op de rooster gelegd. „Welke liefdevolle zorgen geef jij aan de kin-

deren in India?”, wil Cedric weten. Father Nathan: „Ik toon hun dat ze er allemaal mogen zijn, of ze nu ziek zijn of arm, en dat ze respect moeten hebben voor elkaar. Abhaya maakt dat ze naar school kunnen gaan. Want wie studeert, zal het later beter hebben.”

**Rio** wil weten waarom father Nathan zoveel voor die kinderen doet. „Voor de glimlach die op hun gezicht verschijnt”, zegt hij, en hij tovert zelf een brede lach tevoorschijn. Zijn blik wordt triest als **Flynn** vraagt: „Waarom sterven er zoveel mensen in India?” „Geen hygiëne of goede gezondheidszorg en geen geld om eten te kopen”, antwoordt father Nathan. „Wist je dat er in een Indiaas klaslokaal wel tot 90 kinderen zitten?”

Father Nathan vertelt over zijn nieuwe droom: „Een klein meisje met aids, dat ik ontmoette op het platteland, vroeg me of ik ervoor wilde zorgen dat ze kon leven. Voor haar en alle kinderen die ziek of wees zijn, wil ik een tehuis bouwen. Ik zal jullie steun dus nog lang nodig hebben.”

Enkele meisjes spelen een stukje muziek. De jongens dragen een zelfgeschreven gedicht voor. „Het is hier een geweldige plek”, besluit father Nathan. „Ik zou hier best willen blijven.” Maar de plicht roept. Weldra vliegt hij terug naar India, waar de kinderen hem heel hard nodig hebben.

De leerlingen overhandigen de Indiase pater nog het lied dat ze voor hem zongen, op een usb-stick in de vorm van een vis. „Waartoe dient die vis-stick?”, grapt de pater. „Ik neem hem mee en zal de Indiase kinderen jullie lied aanleren.”

De show is afgelopen. Father Nathan neemt nog een kijkje in de klassen. Dan is het eindelijk tijd voor zijn lievelingsgerecht: een flinke portie frieten en een Belgisch biertje!

Martine CROONEN

Abhaya India steunt kansloze kinderen van kastelozen via peterschappen in België.  
[www.abhaya.be](http://www.abhaya.be).



„Namasté, namasté, een Indische groet, een lichte buiging, respect voor elkaar” zingen de kinderen.



© Martine Croonen