

KERK & Leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & Leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

ZIEL

Tilly STUCKENS

We waren in een encyclopedie naar tekeningen van het menselijke lichaam aan het kijken, toen mijn kleinzoon vroeg waar de ziel eigenlijk zat. Tja, lastig, dacht ik, terwijl ik op een antwoord begon te zwoegen.

Hoe anders, hoe veel eenvoudiger was het toen wij klein waren. De zuster op school had ons geleerd dat God ieder mens een ziel gaf die belangrijker was dan het lichaam en onsterfelijk bovendien: „Als je sterft, blijft je lichaam achter en vliegt je ziel naar de hemel. Ze moet dan wel wit zijn, natuurlijk. Is ze bevlakt,

dan moet je eerst naar het vagevuur. Is ze helemaal zwart, dan ga je naar de hel.”

Zo simpel was dat. Wij hoorden die dingen zo vaak, dat we ze normaal vonden. We stelden ons de ziel voor als een witte lap ergens achter onze ribben of zo. Deden we zonden – en in mijn kindertijd gebeurde dat aan de lopende band – dan werd onze lap vuil: een beetje bij een dagelijkse zonde, compleet zwart bij een doodzonde.

Gelukkig bestond de biecht toen nog. Elke zaterdag na school trokken we in rang naar de kerk om daar aan de biechtstoel onze beurt af te wachten,

terwijl we stilletjes herhaalden wat we straks door de gaatjes van het donkere hokje zouden fluisteren. Zoveel keren ongehoorzaam geweest, zoveel keren mijn kleine broer geplaagd, zoveel keren onkuis geweest. Dat laatste was heel erg. Had de zuster ons geleerd. Hoe en waarom? Dat bleef duister. Zodat er wel enige verwarring heerste. Volgens sommigen was het uitspreken van een 'vuil woord' onkuis. Volgens anderen ging het om heel andere dingen. Welke dingen? Niemand die het wist.

Maar bekend of onbekend, de biecht waste onze lap weer wit. Die zekerheid hadden we. Absoluut. We zweefden op wolken naar huis. Waar de zaterdag badkuip met bijbehorende schrobbeurt wachtte. Dan waren we echt helemaal schoon, van buiten en van binnen.

Bij ons thuis stonden er na het bad altijd boterhammen met platte kaas en bruine suiker klaar. Zij zijn nog mijn lievelingsgerecht. Van mijn kleinzoon ook.

Maar hij heeft er nooit die zaterdagse witte blijdschap bij gekend.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgebed

Bij de 26 ste zondag door het jaar

Gezegend zijn zij
die verstaan dat mijn handen beven
en ik moeilijk kan gaan.
Gezegend zijn zij
die harder spreken
om mij te helpen beter te horen.
Gezegend zijn zij
die doen alsof zij niet zien
hoe moeilijk ik het heb om te eten.
Gezegend zijn zij
die geduldig belangstellen
in mijn jeugdherinneringen.
Gezegend zijn zij
die luisteren als ik hen voor de derde keer
hetzelfde nieuws vertel.
Gezegend zijn zij
die mij hun glimlach schenken
en inschikkelijk zijn.
Gezegend zijn zij
die doornen wegnemen
op mijn laatste weg naar het Vaderhuis.

Wanneer ik de drempel overschrijd
van de eeuwigheid zal ik aan hen allen
terugdenken bij God.

Uit Uitgelezen gebeden, Halewijn, 2003

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

SINT-MICHEL ZIT DE ZON NOG OP DE HIEL.

Naar het einde van deze week toe, zouden we nog een nazomerke moeten krijgen: het Sint-Michielszomerke (29/9). Dat zegt althans de volkskalender. Maar of dat nazomerke er echt zal komen, is lang niet zeker, al wil de weertraditie wel dat eind september gewoonlijk behoorlijk zacht zou zijn.

Een verdwenen volksgebruik is het openen van de galnoot op Michielsdag. Men deed dat om na te gaan of die noot vol en gezond was. Zo ja, zei men, dan mogen we een vruchtbaar jaar verwachten. Is die noot evenwel leeg, dan voorspelt zulks een lange koude periode.

Vind je toevallig in die noot een spin, een vlieg of een worm, dan voorspelt dat weer een ongelukkig, een middelmatig of respectievelijk een goed jaar. Zit er een wormpje in, dan mag je een lange winter verwachten: je kruipt er als een worm doorheen. Zit er een vliegje in, dan is de volgende winter van weinig of geen betekenis: we vliegen er doorheen.

De wijngaardeniers slaan met grote aandacht de mogelijke nachtvorst gade, vooral die koude nachten die voor Michielsdag komen. Zij veronderstellen dat die in verband staan met de vorst in mei. Is het drie of vier weken koud voor Michielsdag, dan zal het ook drie of vier dagen voor Sint-Filippus (1 mei) vriezen. Komt de koude slechts drie of vier dagen voor Sint-Michel, dan is het zeker dat de vorst in mei aan de wijngaarden veel schade zal veroorzaken.

Mochten de trekvogels op Michielsdag nog niet naar het zuiden zijn vertrokken, ook dan kan je op basis daarvan voorspellingen maken: **WANNEER DE ZWALUW DE DAG VAN MICHAEL ZIET, DAN BEGINT DE WINTER VOOR KERSTDAG NIET.**

SUDOKU

		3				8		
1				3				6
		2	9		1	7		
7		1		4		9		5
			5			9		
5		4		6		1		2
		7	3		8	4		
3				5				8
		8				5		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

					7	2		
	2					5	6	
7	6		4	2				
9				8		1		
		8	9		5	7		
		4		7				8
				4	3		9	5
	5	7					2	
		9	2					

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar