

EEN BOEK OM VAN TE SNOEPEN

Joepie, het is herfstvakantie! Dat betekent kastanjes rapen, of met laarzen een weg banen tussen de bladeren in het bos. Misschien kruip je wel liever in een hoekje van de woonkamer. Met een goed boek. Gezellig wegdromen, terwijl de wind door het sleutelgat giert. OP•TOCHT koos twee boeken voor je uit. Een boek met mooie gedichten en een grappig boek over kunst.

Moderne kunstwerken. Zegen ze jou niets? Misschien moet je er eens met andere ogen naar kijken. Je fantasie de vrije loop laten. Dan merk je dat ze ook jou iets te vertellen hebben.

In het nieuwe boek **GROETEN UIT HET ONDERGRONDSE** staan foto's van bijzondere kunstwerken. Tine, de auteur, verzond bij elk een verrassend verhaal.

Daarna word je uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan. Met pen, potlood en papier.

De leerlingen van het vijfde leerjaar van de Gentse Sint-Paulusschool mochten het boek uittesten in het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK).

In het auditorium van het museum leest Tine een verhaal voor uit haar boek. Het is een brief van ondergrondse wezens, die per ongeluk de barones uit haar kasteel hebben ontvoerd. Ze willen van haar af omdat ze zo vreselijk gilt.

Het verhaal is gebaseerd op een kunstwerk van Hannes Van Severen. Die zaagde een oude kast in twee en zette

die op z'n kop. Het lijkt wel of de kastdelen wegzinken in de grond. Met dit kunstwerk en het bijhorende verhaal gaan de leerlingen aan het werk.

„Zoek een naam voor de barones en bedenk met wie ze in het kasteel woont”, zegt Tine. Volgens Lies heet de barones Laila en heeft ze een kat en twee goudvissen. Dan moeten de kinderen een brief schrijven naar de ondergrondse wezens.

„De lakelien willen tante Harlette (de barones) niet terug, maar ik wel”, schrijft Paulien en ze ondertekent haar brief met 'nichtje Lievia'.

Ondertussen fantaseren de andere kinderen over hoe de ondergrondse wezens er zouden uitzien. Esther, die de te-

Ook Fien fantaseert er op los. Ze wil de barones zelfs in een roze poedel laten veranderen

keningen in het boek maakte, zet hen op weg. Maarten tekent een monster dat zijn eigen kinderen opeet. Volgens Syrah kunnen ondergrondse



Een brief schrijven aan ondergrondse wezens. Zouden die eng of grappig zijn? © Martine CROONEN

wezens best lief zijn. Dus zet ze een meisje op papier. Beneden in het museum schrijven de jonge auteurs verder aan hun brieven. „Beste Lievia, wij brengen jouw tante Hariette graag terug, maar ze wil niet. Ze poetst onze kelder en verschoont onze bedden. We hebben dus beslist dat ze bij ons blijft”, antwoorden de monstertjes.

Ook Fien fantaseert er op los. Ze wil de barones zelfs in een roze poedel laten veranderen. „Een kortverhaal

schrijven is moeilijk. Dus blijf ik maar verzinnen”, lacht ze.

Tine Mortier & Esther Platteeuw, Groeten uit het ondergrondse, Uitgeverij De Eenhoorn, 2012, 64 blz., 19,95 euro, isbn 978 90 5838 805 6. Vanaf 9 jaar.

In **WAAR IK BEN** staan meer dan vijftig grappige of ontroerende gedichten, met evenveel vrolijke tekeningen. Over een poes met een ochtendhumeur, een stoere tante, omasoep en hek-

senkost. Maar ook over serieuze dingen, zoals vervelen, spijt, de hemel en Palmpasen. 'Voor kinderen en anderen' staat er op de kaft. Gezellig samen lezen dus, met mama of papa, oma of opa. Een leuk hebbeding ook voor juf of meester in de klas.

Diet Groothuis & Merel Eyckerman, Waar ik ben, Uitgeverij De Eenhoorn, 2012, 88 blz., 18,95 euro, isbn 978 90 5838 793 6. Vanaf 6 jaar.

Martine CROONEN

Van het boek *Waar ik ben* mogen we vijf exemplaren wegschenken. Stuur een mailtje met het codewoord 'boek' en je naam en adres naar optocht@kerknet.be. Een kaartje met de post mag ook. Dat is welkom bij: OP•TOCHT, Kerk&Leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.

HEB ELKANDER LIEF

Twee belangrijke dingen wil Jezus ons leren: Hou van God en van de mensen. Die twee horen bij elkaar. De schriftgeleerde heeft het begrepen. In de tijd van Jezus dachten vele mensen dat hun leven best oké was, als ze maar lang genoeg in de tempel zaten of veel geld in de schaal gooiden. Dat is niet wat telt, zegt Jezus. Geloven doe je met je hart. Als je van God houdt, dan leer je mensen graag te zien, te helpen, te verdragen. Dan leer je niet te snel te oordelen, maar stil te staan en te begrijpen. Samen kom je een heel eind verder.



Uit: Groeten uit het ondergrondse. Illustraties: Esther Platteeuw. © De Eenhoorn