

KERK & leven  
Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen  
www.kerkenleven.be

#### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne  
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

#### ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40  
fax 03 210 08 49  
redactie.kerkenleven@kerknet.be

#### VORMGEVING

Grafisch ontwerp  
Catapult, Antwerpen  
Lay-out & Zetwerk  
NV Halewijn

#### DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30  
fax 03 210 08 36

© copyright  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal  
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk  
beschermd. Zonder toestemming  
van de uitgever mogen ze op geen  
enkele wijze worden verspreid.  
De uitgever is niet verantwoordelijk  
voor de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en adres  
vermelden. De redactie behoudt zich  
het recht teksten in te korten of te  
weigeren.

## HET JAAR VAN DE GANZEN

### KALF

Tilly STUCKENS

In een kleine weide naast een weelderige bloementuin staan een stierkalf en zijn moeder. De koe kende ik al, het kalf nog niet. Het komt van onder zijn moeder vandaan om naar mij te kijken. Het heeft een melksnor.

„Dag jongen”, zeg ik. „Alles goed?”

Een stem antwoordt: „Wablief?”

Ik denk dat ik hallucineer. Dan zie ik een vrouwenhoofd boven een bloenstruik.

„Het was tegen het kalf”, stamel ik. Maar ik hoef me niet te schamen. Ze heeft de blik van

iemand die ook met de dieren praat. „Schoon kalf”, zeg ik.

„Ja, 't is een flink beestje”, lacht ze.

Moeder en zoon staren mij aan. „Zie ze naar u kijken”, zegt de vrouw. „Ze houden van wat afwisseling. Dat is dan zoals wij, hè?”

De kleine stier heeft genoeg gezien. Hij stoot zijn kop tegen de buik van zijn moeder. Nog een stomp of twee en daar is de melk. Ik hoor hem smakken.

„Mooie tuin hebt u”, zeg ik. „Zoveel bloemen.” Ze kijkt met bescheiden trots: „Mijn man en

ik proberen het een beetje mooi te maken. Als je aan de straat woont, moet je dat doen, hè?”

Ik vertel haar dat de wandelaars die hier voorbijkomen geluk hebben. Ik meen dat ook. Je komt voorbij zo'n tuin en je kunt je beroezen aan al die kleuren. Gratis.

Die mensen zijn een beetje God, denk ik. Maar spreek het niet hardop uit deze keer. Tegen haar kalf praten is oké.

Maar haar zeggen dat ze een beetje God is?

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de

mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.



## Zondagsgebed

Bij de 32 ste zondag door het jaar *Joannes-Paulus II*

### uw vrede, God, voor altijd

U bid ik, Schepper van natuur en mens, van waarheid en schoonheid, hoor mijn stem.

Het is de stem van de slachtoffers van alle oorlogen en van alle geweld dat mensen elkaar aandoen, individueel en tussen de naties.

Hoor mijn stem: het is de stem van alle kinderen die lijden vandaag en in de toekomst als mensen hun vertrouwen blijven stellen in wapens en oorlog.

Hoor mijn stem als ik U vraag om in de harten van alle mensen te prenten: de wijsheid van de vrede, de kracht van de rechtvaardigheid en de vreugde van de broederlijkheid.

Hoor mijn stem, het is de stem van al die mensen in ieder land en in iedere tijd die geen oorlog willen en die bereid zijn de weg van de vrede te bewandelen.

Hoor mijn stem en schenk inzicht en kracht opdat we altijd haat beantwoorden met liefde, onrecht weerstaan met overvloedige rechtvaardigheid, de nood lenigen door te delen, en oorlog te bekampen met vrede.

O God, hoor mijn stem en schenk deze wereld uw vrede, voor altijd.

## UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Wat onze moderne meteorologen ook mogen zeggen, ik weet dat de volksweerkunde voor nu zondag mooi weer voorspelt. Eind deze week moeten we inderdaad het Sint-Maartenszomerke krijgen: **AL MOET SINT-MERTEN EEN MANTELKE DRAGEN, HIJ MOET TOCH NOG WANDELEN IN ZOMERSE DAGEN.**

Dat Sint-Maartenszomerke is nooit van lange adem en bovendien is de zonnearmte in deze tijd van het jaar al sterk afgezwakt. Nee, de naderende winter kunnen we niet meer tegenhouden, zegt trouwens ook deze spreuk:

**DE MISSE VAN SINT-MERTEN,  
BRENGT ONS DE WINTER IN 'T HERTE.**

Je moet ook eens goed op het weer letten nu zondag, want: **IS 'T DONKERE LUCHT OP SINT-MARTIJN,  
DAN ZAL HET EEN ZACHTER WINTER ZIJN;  
MAAR IS DIE DAG HET WEDER HELDER,  
DE VORST DRINGT DOOR IN MEEN'GE KELDER.**

En met die "vorst" wordt niet de koning bedoeld, als je dat maar weet.

Mocht het zondag nevelig zijn, dan zal de winter niet streng worden, zegt een spreuk:

**ALS 'T NEVELIG IS MET SINT-MARTIJN,  
DAN ZAL DE WINTER ZACHTER ZIJN.  
MAAR HEEFT DE SINT EEN WITTE BAARD,  
EEN STRENG SEIZOEN IS ONS BESPAARD.**

## SUDOKU

		9	5	4				3
2				1	9			
1						7	4	
	6	2	4					
		8		9		1		
					8	5	7	
	4	3						2
			9	6				7
6				5	4	9		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

				2				
8		1				6		9
		4	5		9	1		
4	3						6	8
			2		3			
7	5						1	3
		9	6		5	8		
6		7				5		4
				4				

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar