

KERK & leven  
Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen  
www.kerkenleven.be

#### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne  
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

#### ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40  
fax 03 210 08 49  
redactie.kerkenleven@kerknet.be

#### VORMGEVING

Grafisch ontwerp  
Catapult, Antwerpen  
Lay-out & Zetwerk  
NV Halewijn

#### DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30  
fax 03 210 08 36

© copyright  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal  
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk  
beschermd. Zonder toestemming  
van de uitgever mogen ze op geen  
enkele wijze worden verspreid.  
De uitgever is niet verantwoordelijk  
voor de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en adres  
vermelden. De redactie behoudt zich  
het recht teksten in te korten of te  
weigeren.

## HET JAAR VAN DE GANZEN

### BEELDJES

Tilly STUCKENS

Onlangs waren er weer berichten over kinderen die als slaafjes verkocht worden. Een van de landen die als 'leverancier' werden genoemd, was Benin, een kleine republiek op de westkust van Afrika. Lang geleden waren Jan en ik er op prospectie voor de Bouworde die plannen had om in het binnenland met kleine landbouwprojecten te beginnen.

We werden op die tocht vergezeld door een jonge vrouw die voor ons tolkte. Ze bracht ons naar een dorp dat zou meewerken aan het project. We werden in verscheidene hutten ontvan-

gen. In een daarvan zagen we op een klein verhoog twee beeldjes staan, ongeveer vijftien centimeter hoog en uit ruw hout gesneden. De bewoners vertelden dat de beeldjes Désiré en Marie symboliseerden, hun gestorven baby's. Ze geloofden dat de geesten van hun kinderen in de houten figuurtjes woonden. Ze stonden daar in hun armoedige plunje, verlegen glimlachend, de beeldjes in hun handen. Er waren nog andere kinderen. Ze drumden schuw rond hun mama, de kleinsten in hun blootje, de groten met nauwelijks een lap om hun lijf. Een jongetje had een ontstoken lip waar vliegen op neerstreken die hij niet wegjoeg.

Later op de dag zegden Jan en ik tegen elkaar dat het vreselijk was, die twee dode baby's, maar misschien was het maar goed dat niet al die kinderen bleven leven.

Een week of wat daarna kwamen we op de markt. Daar zat een man die beeldjes uit hout sneed. Ze zagen er precies zo uit als die van Désiré en Marie. We kochten er twee, een jongetje en een meisje. Ze kostten ons bijna niets. Maar we beseften wat zo'n aankoop voor de ouders van de dode kinderen had betekend. Meer dan een paar dagrantsoenen voor hun hele gezin.

Ik heb de beeldjes nog. Ze herinneren me aan die moeder en die vader. Wat die er voor over hadden om hun kleintjes bij zich te houden, in hun hart. Het verdriet dat in hun verlegen glimlach zat. En wij, koele kikkers uit het Westen, die dachten dat waar armoede

heerst, kinderen misschien beter af zijn wanneer ze doodgaan.

Onlangs was er dus dat bericht over kinderen uit Benin die verkocht werden. En over hun vaak onwetende ouders. Die geloven dat hun kroost het eindelijk goed zal hebben.

Voor deze kinderen zelfs geen beeldjes om hun geest te koesteren.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

## Zondagsgebed

*Bij de 33 ste zondag door het jaar* Frans Cromphout

God,  
Gij wilt niet dat wij alleen zijn.  
Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd  
en zo wilt Gij uw trouw en uw zorg  
zichtbaar maken.

Wij danken U  
voor alle mensen die er voor ons geweest zijn  
en die het mogelijk gemaakt hebben  
dat wij leven vandaag.

Wij danken U  
voor de mensen om ons heen,  
voor hun zorg en vriendschap,  
en wij bidden U  
dat wij thuis mogen zijn bij elkaar  
en in elkaar blijven geloven.

En wij hopen  
dat wij altijd uw mensen zullen zijn.  
Omdat Gij voor altijd  
onze God zijt.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2012*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

## UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vorige week heb ik het Sint-Maartenszomerke aangekondigd en heb ik er je van verwittigd dat het de laatste mooiweerde periode van het jaar zou worden. Er is evenwel nog een klein tikkeltje hoop dat het morgen, op de feestdag van Leopoldus, behoorlijk zacht zal zijn. En als dat zou uitkomen, dan blijft het weer zo nog een paar dagen. Dat bevestigt ook deze weerspreuk:

**LEOPOLDUS, DIE GOED WEDER VINDT,  
BLIJFT DAN DAGEN GOED GEZIND.**

En wil je dan weten hoe het weer in de volgende winterperiode zal zijn, wel, observeer dan maar eens heel goed het weer dat we aanstaande maandag zullen hebben. 't Is dan de feestdag van Elisabeth en:

**SINTE-LIESBETH DOET VERSTAAN,  
HOE DE WINTER ZAL VERGAAN.**

Dat weten ze trouwens in Duitsland ook, waar ze die dag zeggen:  
**SANKT-ELISABETH SAGT'S AN,  
WAS DER WINTER FÜR EIN MANN.**

In elk geval is de volksweerkunde is zeer duidelijk: op het weer van november moet je niet te veel rekenen. Dat is traditioneel toch winderig, koel-fris en nat. En dat kan kwalijke gevolgen hebben, want:  
**NOVEMBER MET ZIJN REGENVLAGEN,  
BRENGT VERKOUDHEID, JICHT EN ANDERE PLAGEN.**

## SUDOKU

			7	2	8			
	2						3	
7			9		6			8
	7	1		6		4	5	
		9		5		7		
	5	2		1		3		
2			6		3			5
	3						1	
			4	7	1			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'  
vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

9					6	7		
		5		7		2		
	3	2			5	8		
				2			9	
			8		7			
	5			1				
		8	4			9	3	
		9		3		1		
		1	6					8

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'  
vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar