

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

DE BUSCHAUFFEUR

Tilly STUCKENS

Opeen hede dag nam Daniel Goleman op Madison Avenue in New York de bus. Tot zijn verbazing begroette de buschauffeur iedere passagier met een opgewekt: „Hi! How you doing? Hoe maakt u het?” Weinig mensen reageerden. De meesten bleven stuurs voor zich uit kijken. Dat kon de chauffeur niet deren. Al rijdend vertelde hij over een niet te missen uitverkoop van een winkel waar ze voorbereiden, over de fijne tentoonstelling ginds, over de geweldige film in de zaal verderop. Het enthousiasme van de man, een zwarte vijftiger, werkte

aanstekelijk. De zure gezichten klaarden op. En wie zijn bestemming had bereikt, glimlachte zowaar bij het uitstappen, na een hartelijk „So long, tot ziens”, van de chauffeur.

Daniel Goleman is de schrijver van *Emotionele intelligentie*, een boek dat enkele jaren geleden ook bij ons furor maakte. Zijn stelling is dat verstand alleen niet volstaat om een prima mens te zijn. Je moet ook werk maken van je gevoelens en die van anderen. Om dat te illustreren, vertelt Goleman dus over een buschauffeur die blij kan zijn met wie hij

is en wat hij doet. En dat hartelijk naar zijn passagiers doorspeelt.

Het is een story die iedereen herkent, denk ik. We hebben allemaal wel eens meegemaakt hoe iemands glimlach soms volstaat om de mist in ons hoofd weg te blazen.

Hoewel het verhaal van Goleman zich afspeelt in een loeiheet New York, vind ik dat het bij de advent past. We zijn immers op weg naar de verjaardag van de bekendste baby aller tijden. Die haast overal ter wereld en ondanks de commerciële glitter rond zijn feest, het beste in veel mensen blijft aanspreken. Hun emotionele intelligentie, zou Goleman zeggen.

Je kunt het ook naastenliefde noemen.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.



Zondagsgebed

Bij de 1ste zondag van de advent Manu Verhulst

Met iedere cel,
met iedere vezel van ons lichaam
behoren wij tot een universum.
We zijn gemaakt uit dezelfde grondstof
als alle sterren en planeten,
met dezelfde honger om te leven
en in leven te blijven
als alle levende wezens.

Beseffen dat we een onooglijk klein deeltje zijn
van een onvoorstelbaar groot geheel
moet ons hart wijd maken van vreugde
en doen zeggen: Vader, onze Vader.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2012*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbeke, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelita, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

't Is in deze dagen zeer druk in onze "grooten volkskalender". Veel dagheiligen komen erop voor die iets te vertellen hebben, maar we stappen dit weekend ook de decembermaand in.

Laat me beginnen met morgen, de feestdag van Sint-Saturninus. Nu hoop ik maar dat het morgen berekend zal zijn. En als ik dat zeg, zal je misschien denken dat ik goed gek aan het worden ben. Maar dat is niet zo; ik baseer mijn wens gewoon op de volksweerkunde die beweert:

**IJS, DE DAG VAN SATURIJN,
MAAKT KORTE METTEN MET HET VENIJN.**

Vrijdag, de laatste dag van november, hebben we de feestdag van Sint-Andries. En je weet het misschien:

**SINT-ANDRIES
BRENGT DE VRIES.**

Naar aanleiding van die feestdag kan ik u een gemakkelijk middel aan de hand doen om zelf het weer van het volgend voorjaar te voorspellen. Dat moet je gewoon zo doen: je neemt op Sint-Andriesavond een twijgje van de kerselaar en dat zet je in water. Bloeit die twijg op kerstdag, dan mag je er zeker van zijn dat we in het voorjaar voorspoedig weer zullen krijgen. Onze voorouders hebben dat zo uitgeprobeerd, deugdelijk bevonden en opgeschreven. En zo is dat in onze "grooten volkskalender" terechtgekomen.

En dan begint zaterdag de decembermaand. Onze voorouders hadden andere benamingen voor december: heiligenmaand, kerstmismaand, joelmaand, midwintermaand, donkere maand of gewoon wintermaand. De eerste dag van die nieuwe maand is de feestdag van Sint-Eligius, voor de vrienden: Sint-Elooi. Het weer dat hij met zich brengt, hebben we gedurende de drie volgende maanden aan ons been, want: **ALS SINT-ELIGIUS MET IJS BEGINT,
WIL HIJ DRIE MAANDEN DAT TOT VRIND!**

SUDOKU

2			6	5				8
		3	7			6		
	7				1		4	
		6					8	3
5				8				7
4	3					5		
	9		5				1	
		7			3	9		
1				7	6			4

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

			3		4	5		
	9	3		6			1	
5							3	
1				5				7
	4		8		3		9	
6				2				3
	8							5
	2			1		9	7	
		1	6		9			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar