

KERK & leven  
Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen  
www.kerkenleven.be

#### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne  
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

#### ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40  
fax 03 210 08 49  
redactie.kerkenleven@kerknet.be

#### VORMGEVING

Grafisch ontwerp  
Catapult, Antwerpen  
Lay-out & Zetwerk  
NV Halewijn

#### DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30  
fax 03 210 08 36

© copyright  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal  
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk  
beschermd. Zonder toestemming  
van de uitgever mogen ze op geen  
enkele wijze worden verspreid.  
De uitgever is niet verantwoordelijk  
voor de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en adres  
vermelden. De redactie behoudt zich  
het recht teksten in te korten of te  
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

## VALLENDE STER

Tilly STUCKENS

Zag u al – wellicht met uw kinderen, kleinkinderen of andere schatjes – de film *Beestenboot?* Die speelt zich af in een soort ark van Noach waarin mensen en een bonte reeks dieren noodgedwongen moeten samen blijven om te overleven. Zonder verdraagzaamheid lukt dat niet, zo luidt de boodschap. Iets anders waarop de film inspeelt, heeft met het ontstaan van de aarde te maken. Wij zouden, volgens het verhaal, achterachterkleinkinderen zijn van de eerste vallende ster.

Pure sprookjesfantasie? Misschien wel. Misschien ook niet. Op

televisie zag ik een documentaire over de alleroudste sporen van leven die op de aarde werden gevonden. Ze zijn 3,5 miljard jaren oud. Het zijn versteende organismen die men in het binnenste van oeroude rotsen ontdekte. De wetenschappers die deze overblijfselen bestuderen, zitten met de vraag waar ze ontstaan zijn. Een mogelijkheid zou zijn dat ze zo'n 4 miljard jaren geleden van Mars naar de aarde werden gekatapulteerd. Pure sciencefiction, denk je dan. Maar een van de wetenschappers vertelde dat Mars in die tijd waarschijnlijk een veel vriendelijker

planeet was dan ze vandaag is. Zo vriendelijk dat levende organismen er konden gedijen. Tot er op een dag een geweldige chaos ontstond, die enorme brokken van de planeet het heelal in slingerde. Sommige daarvan zouden op onze aarde terechtgekomen zijn, met in hun kern organismen die ook hier konden leven.

Het is een heel andere story dan die van ons vertrouwde aardse paradigma en van een God die de mens uit aarde boetseerde. Maar wat een verhaal, zeg! Met daarin God als schepper van exploderende vuurmassa's waaruit het heelal is ontstaan met al wat daar in rond suist. Ook onze eigen blauwe planeet.

Ik zie het eerlijk gezegd wel zitten om het achterachterkleinkind van een ster te zijn.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.



## Zondagsgebed

*Bij de 2de zondag van de advent* Karl Rahner

### Christus navolgen

Wij willen uw getuigen en uw apostelen zijn.  
Getuigen van uw waarheid en uw liefde,  
gezanten van uw zending tot heil van de wereld.  
Zoals de Vader U gezonden heeft,  
zend zo ook ons allen.

Uw zending is hard en niet gemakkelijk.  
Wij zijn zwak, lauw en lusteloos,  
weerbarstig en ongeschikt.  
Wij voelen ons reeds genoeg belast met onszelf.  
Maar wij willen toch gaan.  
Wij willen telkens weer beginnen.  
Wij zullen er weer van weg willen sluipen,  
moe en verlangend naar rust.  
Jaag ons dan iedere keer weer op.

Leer ons dat men zijn geluk slechts vindt  
door te zorgen voor het heil van anderen.  
Geef ons een scherp inzicht in de kansen  
die zich voordoen om voor uw rijk te werken  
en een grote paraatheid om ze te benutten.

Geef ons hoop tegen alle hoop in,  
schenk ons uw kracht in onze onmacht.  
Geef ons die liefde, die zichzelf vergeet en geduldig is,  
vol vertrouwen en getrouw.  
Laat ons in ons apostolaat hen niet vergeten,  
die ons het meest nabij zijn.

## UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Normaal gesproken moet het nu echt koud beginnen worden, zo zegt het “den grooten volkskalender”. Het moet zelfs zo koud worden dat de bloemetjes op de ruiten vriezen.

In Gent zeggen ze dan:

**SINT-NIKLAAS HEEFT GEREDEN.**

Maar:

**BRENGT SINTERKLAAS IJS,  
DAN BRENGT KERSTMIS REGEN.**

Overmorgen is het de feestdag van Sint-Ambrosius. Mocht het dan te veel sneeuwen, dan moet je een sneeuwbal in het vuur gooien en Ambrosius verzoeken de sneeuwval te stoppen. Dat verzoek moet je dan wel heel dichterlijk begeleiden met deze tekst:

**SINT-AMBROSIOUS,  
PATROON VAN DE BIEËN EN DE SPREEUWEN,  
SCHIE'T ER UIT MEE WAAIEN EN MEE SNEEUWEN.**

Morgen is het dan de feestdag van Nikolaas. 't Is te hopen dat het die dag niet regent want door de loop der eeuwen hebben onze voorouders kunnen vaststellen dat Nikolaasregen slecht is. Dus zei men vroeger:

**NICOLAAS REGEN,  
NOOIT EEN ZEGEN.**

Nog een andere belangrijke feestdag deze week is die van nu zondag, 9 december, feestdag van Sint-Leocadie. Dat is een regenheilige. Onze voorouders hebben dat kort, maar zeer duidelijk gezegd in deze spreuk:

**LEOCADIE  
ZIJ HOUDT HEUR WATER NIE.**

## SUDOKU

	4			5		6		8
			3		4	7		
3	1				7			
7	3			8				
5	8						4	2
				3			1	7
			7				9	6
		4	9		5			
8		9		4			7	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'  
vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

			1	4	3			
	3						5	
1	2		6	7	5		8	4
3								7
			4		7			
5								9
7	6		3	1	4		9	2
	8						1	
			9	6	8			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'  
vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar