

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

PARKIETEN

Tilly STUCKENS

De mezenbollen in de tuin worden al lang niet meer alleen door mezen bezocht. Mussen, merels en spreuwen kunnen er ook goed weg mee. Vorig jaar boorde een koppel bonte spechten er diepe gaten in. En op de dikste bollen voeren kauwen, eksters en Vlaamse gaaien aanvallen uit.

Dit jaar komen er ook halsbandparkieten naar het feest. Je zou denken dat die vogels bij ons alleen in een vorstvrije kooi kunnen overleven. Maar al vele jaren zie en hoor je in de bomen in en om het Heizelpark hele kolonies grote, groene parkieten.

Het verhaal wil dat ze in een volière van een pretpark leefden. Toen dat failliet was gegaan, trok niemand zich de parkieten aan. Een parkwachter liet de vogels dan maar vrij. Veel parkieten overleefden de eerste winter niet. Maar enkele deden dat wel en plantten zich vrolijk voort. Inmiddels zijn ze ook naar Merchtem afgezakt.

Met hun hevig groen verenpak en knalrode snavel zijn ze mooi om te zien. Maar voor de inlandse vogels is hun komst niet leuk. De parkieten hebben een gezonde eetlust. Als ze aan een vetbol hangen, kunnen de kleine vogels het

wel vergeten. En dat maakt me wel eens flink nijdig.

Het is een bekend verhaal. Over vreemde vogels. En dito mensen. Vooral dat over mensen zit velen onder ons niet lekker.

Voor de vogels bleek de oplossing eenvoudig te zijn: meer vetbollen ophangen.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.



Zondagsgebed

Bij het Feest van de heilige Familie

Jaarwisseling

Wij zijn van U, eeuwige God,
en onze tijd behoort U toe.

Mensen komen en mensen gaan,
de tijd slaat wonden en heelt ze weer,
lief en leed gaan hand in hand.
Maar Gij, Heer, blijft dezelfde,
uw jaren kennen geen einde
want Gij zijt de levende God.

Wij danken U voor alles wat ons
in het afgelopen jaar is gegeven
en wij vragen U:
laat ons met vertrouwen
het nieuwe jaar tegemoet zien.

Stel ons open
voor alles wat komen gaat.
Vervul onze dagen
met vreugde en voorspoed
en vergeet ons niet.
Onze namen staan toch geschreven
in de palm van uw hand?

Uw goedheid prijzen wij,
vandaag en alle dagen die komen
tot in eeuwigheid.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Is het vandaag op tweede kerstdag kalm weer, dan wordt over het algemeen een vruchtbaar jaar verwacht. 't Is vandaag de feestdag van Sint-Stefanus en een spreuk zegt:

**IS DE WIND STIL MET SINT-STEVEN,
DAN ZAL HET JAAR EEN GOEDE OOGST GEVEN.**

Verderop deze week hebben we dan nog de feestdag van Sint-David. Dat is op 30 december. "Den grooten volkskalender" adviseert om die dag enkele vliertwijgen in water te zetten. Springen die na een zekere tijd open, ontwikkelen ze zich en bloeien ze ook nog, dan komt er een goede zomer. Maar, verdrogen ze, dan moet je van volgende zomer niet veel goeds verwachten.

Aanstaande maandag is het dan de laatste dag van het jaar, tegelijk ook de feestdag van Sint-Silvester. In de Kempen heeft men altijd al gemeend dat sneeuw op die dag een voorteken is van een goede hooioogst. Dus zei men er:

**VEEL SNEEUW OP OUDEJAAR,
GEEFT VEEL HOOI IN 'T NIEUWE JAAR.**

Ga maandag ook eens naar het gemeentehuis van je gemeente. Daar zul je dan iets merkwaardigs vaststellen. Want, zegt mijn schalkse grote volkskalender: maandag zal je aan het gemeentehuis van je gemeente een man zien die zoveel neuzen heeft als er nog dagen zijn in het jaar. Echt waar! Het is een kijkje waard!

En mocht je in de komende dagen zingend Nieuwjaar gaan wensen, dan heb ik hier nog een mooi kort bedelliedje:

**NIEVEJAARKE FLESKE,
ONS MOEDER IS EEN MESKE,
ONZE VADER IS NE JONGEN,
IS DA NI GOE GEZONGEN?**

SUDOKU

4	5	8			3			
					9			
2					6	7	5	
		2	6			9		
5		3		7		4		1
		1			4	8		
	6	7	5					2
			8					
			9			6	4	7

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

8							3	6
	2				6			
	5	6	8	9		1		
	9			7		2		
		3				6		
		5		3			8	
		2		6	4	3	9	
				5			4	
9	7							8

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar