

Het heiligenboek

Heiligen aan het woord (27). Vincentius de Paul *Tom Zwaenepoel*

Vincentius wordt in 1581 geboren in het dorp Pouy in de Landes in Frankrijk, dat in 1828 zal worden herdoopt in Saint-Vincent-de-Paul. Hij studeert aan de universiteit van Toulouse en wil uiteindelijk priester worden om zijn arme familie financieel te ondersteunen. Tijdens een tocht van Marseille naar Narbonne wordt zijn schip door zeeroovers overvallen (1605). Vincentius wordt in Tunis als slaaf verkocht aan een visser en later aan een alchemist. Dan komt hij terecht bij een gewezen priester, die zich onder zijn invloed bekeert en met hem naar Frankrijk vlucht. Vincentius vestigt zich in Parijs en studeert kerkelijk recht, wordt aalmoezenier aan het hof van koningin Margareta van Valois en pastoor van Clichy. Vanaf 1617 sticht Vincentius meerdere orden van vooral caritatieve aard. Franciscus van Sales, met wie hij bevriend is, heeft een grote invloed op hem. Vincentius sterft in 1660.

In 1617 zijn twee gebeurtenissen doorslaggevend voor het spirituele leven van Vincentius: de ontmoeting met de morele en de materiële armoede. Op een nacht wordt hij geroepen om een stervende man bij te staan. Vincentius ziet in hem een 'arme' man die zijn leven lang nooit de waarde van een priester en Gods liefde

heeft gekend. Iets later komt Vincentius in contact met een ziek gezin dat onder erbarmelijke omstandigheden in een afgezonderd huis leeft. Door zijn tussenkomst organiseert het dorp voor hen een solidariteitsactie. Na die ervaringen gaat Vincentius over tot de actie. Nog in hetzelfde jaar sticht hij in Lyon een caritatieve beweging voor burgerlijke en adellijke vrouwen die zich willen inzetten voor armen en zieken. Er volgen nog een lekenvereniging voor mannen en de congregatie van de lazaristen, die het evangelie aanvankelijk in eigen land en nadien in verre landen prediken. In samenwerking met Louise de Marillac volgt in 1633 de zustercongregatie Filles de la Charité.

Vincentius stelt het thema van de liefde centraal. Niemand is geboren om alleen te zijn, niemand is een eiland. Iedere mens heeft het recht, zelfs de plicht om bemind te worden en zelf te beminnen. In zijn *Conferenties voor priesters van de missie (207)* gaat hij op dit thema dieper in: „De liefde kan niet zonder daden blijven. Ze spoort ons aan bezorgd te zijn om de redding en de troost van anderen.” Voor mannen en vrouwen die een roeping hebben en bereid zijn hun leven in dienst van God te stellen, heeft Vincentius de volgende boodschap: „Onze roeping

bestaat erin de harten van de mensen te ontsteken. Het is voor mij niet voldoende dat ik God liefheb, als mijn naaste Hem niet liefheeft. Ik moet mijn naaste als evenbeeld van God en voorwerp van zijn liefde beminnen. Hoe willen we de liefde aan anderen doorgeven als we ze niet zelf onder ons hebben? Je kunt niet doorgeven wat je zelf niet bezit. De plicht om lief te hebben bestaat erin voor iedereen te doen wat wij voor ons zelf gedaan willen hebben.”

Voor de 'apostel van de naastenliefde' en 'vader van de armen' betekent liefde niets anders dan 'geven'. Door niet langer sporadisch geld te verdelen, maar te streven naar een permanente verbetering, kiest Vincentius voor de overgang van 'affectieve liefde' naar 'effectieve liefde'. Hij motiveert de vrouwelijke elite van de Franse adel voor zijn sociale activiteiten en doorbreekt hiermee de hiërarchie in de sociale lagen. Als 'caritasvrouwen' trekken markiezinnen en baronessen naar meerdere ziekenhuizen. In Parijs en omgeving vangen ze honderden vondelingen op en richten ze weeshuizen op. Tijdens een opstand tegen de heerschappij van de koning verzorgt Vincentius in Saint Lazare de vluchtelingen uit de provincies met veldkeukens en veldhospitelen en redt hij een

groot deel van de bevolking van de hongerdood. In Mâcon brengt hij elke zondag driehonderd bedelaars voor de preek samen. Hij verdeelt geld en levensmiddelen onder hen en zoekt alternatieven voor het bedelen. Vincentius ontfermt zich ook over de ongeveer zesduizend met hals- en voetkettingen gebonden galeislaven. Hij biedt een onderkomen aan wie op transport wacht, een hospitaal aan zieke gevangenen en identiteitspapieren aan wie is ontslagen. Voor 'gewone burgers' organiseert Vincentius volksmissies. Hij trekt van parochie naar parochie en preekt er gedurende drie dagen.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

29 december, 14.20 uur, VRT één. *Little Women*, Amerikaanse familiefilm uit 1994 over de zusters March — de keurige Meg, de onbesuisde Jo, de ziekelijke Beth en egoïstische Amy — ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog.

29 december, 21.35 uur, VRT één. In *Tot aan de maan en terug* trekt Annick Ruyts met Marleen naar haar nicht Ellen op de Kaaimaneilanden.

29 december, 14 uur, Canvas. *Rumba*, komische Franse-Belgische film uit 2008 over twee platelandsleerkrachten die een passie delen voor het latinodansen. Op de terugweg van een danswedstrijd moeten ze een man ontwijken die op het punt staat zelfmoord te plegen. Hun auto knalt tegen een muur en hun leven wordt plotseling overhoop gehaald.

29 december, 18 uur, Canvas. Eerste aflevering van de zesdelige documentaire serie *De Flan-driens van het veld*, waarin Michel Wuyts praat met de elf Belgische wereldkampioenen veldrijden bij de elite en hun aartsrivalen. Vandaag 1966-1984, met Erik De Vlaeminck versus Albert Van Damme en Roland Liboton versus Albert Zweifel.

De vrome kudde

Opstelsnippers *Ingezonden door Chris Wauters*

Vader is een echte mopperaar. Hij kent altijd de laatste moppen.

Gelukkig dat onze stofzuiger nogal langdradig is.

Omdat het zo'n mooi weer was, mochten we nog enkele minuutjes overspel doen.

Toen ik de brug overreden had, sloeg ik rechtsaf.

Spaghetti smaakt naar macaroni, maar een beetje langer.

Ik denk dat ik al lang dood zal zijn tegen dat ik tachtig jaar ben.

Straf *Ingezonden door Maurice Buntinx*

Jantje komt thuis van school en zegt al lachend dat hij straf moet schrijven. Zijn vader is boos.

– Moet je daar zo om lachen? Ik zou beschaamd zijn in jouw plaats.

– Ja pa, maar ik moet vijfhonderd keer schrijven „Ik ben een ezel” en jij moet dat ondertekenen!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| kruiderij dierlijke olie | rust- teken hagedis- achtige | onheils- godin koraal- bank | deel van Europa | bloed- armoede zangstuk | |
| ↳ | 1 | ↳ | ↳ | ↳ | |
| takel op grote afstand | ↳ | 7 | voorkeur groente | ↳ | |
| ↳ | ↳ | ↳ | pienter | 3 | |
| deel v.e. mast kerkelijk lied | 2 | luitenant | gebak lengte- maat | ↳ | |
| ↳ | ↳ | ↳ | Algemeen Nederlands zonder- ling | land in Azië | |
| eenjarig dier dun | ↳ | ↳ | zangnoot mangaan | 6 | Griekse letter |
| ↳ | ↳ | thans | getemd televisie | ↳ | pers. vnv. a dato |
| kost- school volledig repertoire | 5 | ↳ | ↳ | ↳ | ↳ |
| ↳ | ↳ | ↳ | 4 | erfelijk materiaal | 8 |

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: **MUILBAND**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|