

## GELOOFSVRAGEN

## Vraag het aan Theo

Erik DE SMET

- De paus zet zich af tegen de uitleg van Jezus' doopsel als een roepingsverhaal
- Jezus is als een nieuwe Jona die zich in zee laat gooien

Dat Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt, wordt algemeen als een historisch feit aangenomen. Jezus erkende de juistheid van Johannes' oproep tot bekering en stemde er volmondig mee in om zich te laten dopen. De *Catechismus van de katholieke Kerk* (CKK) uit 1993 wijst erop dat met het doopsel Jezus zijn zending als lijdende Dienaar aanvaardt en begint.

De evangelisten vertellen uitdrukkelijk dat er na het doopsel iets bovennatuurlijks plaatsvond, volgens Lucas terwijl Jezus na zijn doopsel in gebed verkeerde. De heilige Geest daalde neer in de gedaante van een duif en er klonk een stem uit de hemel die zei: „Jij bent mijn geliefde Zoon, Hij is mijn welgevallig.”

De catechismus bestempelt dit als een epifanie, een godsopenbaring. God neemt zelf het woord en dat komt in het evangelie twee keer voor: hier en bij de gedaante

teverandering. Vanuit de hemel wordt de ware identiteit van Jezus als Messias en Zoon van God meegedeeld.

De woorden van die onthulling van Jezus' identiteit komen echter uit het Oude Testament, met name Psalm 2 en Jesaja 42, 1. Het is: „Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon'” en „Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde.”

Door de weergave van deze oudtestamentische verzen willen de evangelisten zeggen dat in het doopsel Jezus bekrachtigd wordt als de van oudsher voorspelde Zoon. De koppeling van het visioen aan het doopselverhaal is ook wezenlijk om Jezus' opdracht te begrijpen. De hemel die open gaat en de stem tonen de diepe realiteit van dit gebeuren, ook al is dit ogenschijnlijk een doopsel zoals alle andere.

Een brede stroom van meer progressieve Bijbeluitleggers omschrijft de passage over Jezus' doopsel als een roepingsverhaal. De Nijmeegse nieuwtestamenticus Jo Tigcheler verwoordt het aldus: „Het doopverhaal vertelt zo hoe Jezus in de beleving van zijn leerlingen iemand is geweest die op indringende wijze de geestkracht van God heeft ervaren en vanaf die tijd zijn leven daarop

Johannes de Doper riep op tot het doopsel ter bekering van de zonden. Jezus ging op die uitnodiging in en liet zich dopen. Kon Hij dan zomaar, als Zoon van God, zijn zonden belijden?

heeft afgestemd. Trouw blijvend aan die doorbraakervaring wordt Hij steeds meer dienstknecht en zoon van God die Hij in het verdere verloop van zijn leven zal leren aanspreken met het beeld van 'vader'.”

In zijn eerste Jezusboek, *Jezus van Nazareth. Van de doop in de Jordaan tot de gedaanteverandering*, weigert Benedictus XVI/Joseph Ratzinger evenwel Jezus' doopsel uit te leggen als een soort van roepingsverhaal. De paus verzet zich tegen die manier van uitleggen. Jezus' levensweg vormt integendeel

### De woorden van de stem uit de hemel, „Dit is mijn Zoon”, zijn verzen uit het Oude Testament

deel een eenheid van het prille begin tot het einde. Jezus komt in het verhaal niet toevallig van elders en vervoegt de grauwe massa van rouwmoedige zondaars. „Hij laat zich bij de zondaars rekenen” (CKK 536).

Wat dan met de belijdenis van de zonden in het doopsel? Kon Jezus dat dan? Hoe kan Hij nu, als Zoon van God, zonden belijden? Joseph Ratzinger vindt een antwoord in het gesprek tussen Jezus

en de Doper in het evangelie van Matteüs. De Doper stelt dat hij door Jezus zou gedoopt moeten worden en niet omgekeerd. Jezus antwoordt raadselachtig dat dit moet gebeuren omwille van „de vervulling van de gerechtigheid”. Dat is het volledig laten geschieden van Gods wil.

Jezus' doopsel loopt aldus voort op zijn kruisdood. Jezus is als een nieuwe Jona die in zee wordt gegooid om anderen te redden. Solidair met de mensen neemt Hij hun zondenlast op zich. Jezus zal later in zijn openbare leven zelf het woord 'doopsel' gebruiken voor zijn dood, zo merkt de paus nog op.

Catechetische handboeken grijpen het verhaal van Jezus' doopsel aan om ons eigen doopsel te verdiepen. In het doopsel werden we immers gelijkvormig aan Hem. „Bij elk doopsel opent de hemel zich boven de nieuwgedoopte”, lezen we in *Geloof onder woorden. Katholiek basisboek voor volwassenen* (2009). „God komt tot hem, de Geest rust op hem en maakt hem tot een kind van God.”

Reacties op deze bijdrage en nieuwe vragen voor de rubriek zijn welkom bij *Kerk & Leven* • *Vraag het aan Theo*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of via [geloofsvragen@kerknet.be](mailto:geloofsvragen@kerknet.be).

### Adelbert Denaux geridderd

Theoloog Adelbert Denaux (74), priester van het bisdom Brugge, werd bij zijn afscheid als decaan van de School of Catholic Theology (TST) in Tilburg benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt gelauwerd omdat hij de TST, in 2007 opgericht als voortzetting van twee katholieke theologische instellingen, uitbouwde tot een academisch kenniscentrum voor de katholieke gemeenschap in Nederland.

### Paus Paulus VI bijna zalig

Benedictus XVI erkende in een decreet de heldhaftige deugzaamheid van paus Paulus VI. Dit betekent dat Paulus VI op voorbeeldige wijze leefde. Om zalig verklaard te worden, moet nu nog een wonder worden erkend dat na zijn dood plaatsvond op zijn voorspraak.

### Paus schrijft voor zakenkrant

De Britse internationale zakenkrant *Financial Times* publiceert als eerste seculiere krant een artikel van de paus. Op vraag van de redactie schreef Benedictus XVI een opiniestuk over Kerstmis en over zijn boek over de kindsheid evangeliën. „In de Bijbel vinden christenen inspiratie voor hun leven en werk, of het nu in de politiek of op de beurs is. Christenen moeten de wereld niet schuwen, maar zich er net mee bezighouden”, stelt de paus. (IVH)

## ‘Met Gods hulp problemen overwonnen’

Voor Jérémy SERWY, speler bij SV Zulte Waregem, is geloof belangrijk: „God houdt me op de juiste weg.”

### Nicole LEHOUCQ

Vijf maanden lang was Jérémy Serwy (21) niet in staat te voetballen. Een blessure hield de jonge middenvelder van eersteklasser SV Zulte Waregem aan de kant. Nu staat hij er weer.

„Daar heb ik hard voor gewerkt en ook voor gebeden”, zegt hij. „Zelfs toen ik door de kwetsuur aanvankelijk nog moeilijk stapte, ging ik elke zondag naar de kerk. Ik ben geen protestant, maar ik ga naar de protestantse kerk omdat daar veel aandacht is voor Bijbellezing en ik vanuit de Bijbel leef.”

Serwy is gelovig en komt daar ook voor uit. Hij ontdekte de Bijbel toen hij als vijftienjarige op een sportinternaat terecht kwam, waar hij zich eenzaam voelde. „Ik kom uit een groot gezin met vijf kinderen. Mijn twee oudere broers voetballen ook, naar hen keek ik op. Ik heb nog een jongere broer, ook al een voetballer, en een kleine zus. Ik droom van een huwelijk, een eigen gezin en van een voetbalcarrière.”

Al van jongs af had Serwy de voetbalmicrobe te pakken. „Ik was pas vier toen ik al meetrainde met jongens die twee jaar ouder waren. Ik bewaar een mooie herinnering aan een doelpunt dat ik als twaalfjarige maakte tijdens een toernooi in Brest, in Frankrijk. Zo'n halve minuut vóór af-

fluiten – we stonden 1-0 achter tegen Rennes – kregen we een vrije trap. Een medespeler nam die, ik voerde een draaibeweging uit en scoorde. Zo dwong ik verlengingen af. Uiteindelijk verloren we de match op strafschoepen, maar over dat doelpunt werd gesproken. Ik speelde toen bij Standard Luik. Dat deed ik van mijn achtste tot mijn veertiende. Vervolgens speelde ik bij Charleroi. Toen die ploeg in 2011 degradeerde naar tweedeklasse, wilde ik in eerste blijven. Zo kwam ik bij SV Zulte Waregem. Ik woon nu in de buurt van het stadion en begin al Nederlands te begrijpen.”

**„Ik stem mijn levenswijze af op Gods Woord. Ik verkies gelukkig zijn boven veel geld hebben”**

Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor Serwy. „De problemen regen zich aan”, zucht hij. „Er was niet enkel mijn eerste grote blessure, de club overwoog ook me uit te lenen. Dat was hard. Nu denk ik dat God die blessure misschien wel op dat moment op mijn weg plaatste, niet als straf, maar opdat ik sterker zou worden. Ik ben daadwerkelijk ster-

ker uit die periode gekomen, voel me vandaag dicht bij God. Als ik God bij me heb, dan weet ik me beschermd, ook als mensen me kwaad willen doen.”

„Mijn geliefkoosde Bijbelpassage,” vervolgt Serwy, „vind je in het veertiende hoofdstuk van Johannes, waar Jezus zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.' Die zin geeft een antwoord als ik het moeilijk heb, leidt me ook als ik gelukkig ben. Ik leef godvrezend. Ik heb een gerust geweten omdat ik probeer op de juiste weg te blijven, geen kwaad te doen. God helpt me daarbij. Zonder Hem zou ik dat doel niet bereiken. Ik stem mijn levenswijze af op zijn Woord. In de club probeer ik over mijn geloof te praten als dat te pas komt, maar ik forceer niets. Sommige ploegmaats staan daarvoor open, anderen niet.”

„In het voetbal is er veel hypocrisie, veel geweld ook”, weet Serwy. „Ik zoek altijd de rust en zal ook reageren als ik geweld zie, oproepen tot kalmte. Naast de voetbalcarrière die ik hoop uit te bouwen, wil ik ook nog iets goeds doen. Ik wil niet dat mijn carrière mijn privéleven zou doden. Te vaak zie ik jonge mensen geld verspillen aan verkeerde dingen, om zich nog meer te amuseren. Ik



Jérémy Serwy, hier volop in actie, droomt van een gezin en van een voetbalcarrière. © Karl Holvoet

verkies gelukkig zijn boven veel geld hebben.”

Voor Serwy is Kaká een voorbeeld. De Braziliaan, aanvaller van Real Madrid, maakte als kind een ongelukkige val in een ondiep zwembad en herstelde totaal. „Ook hij is gelo-

vig en dat merk ik als ik hem zie spelen”, zegt Serwy. „Hij maakt nooit negatieve gebaren en is nederig. Voor mij is hij perfect. Hij is een kind van God, net als ik. Ik hoop dat ik van mijn geloof kan getuigen en zo God kan danken voor alles wat ik van Hem kreeg.”