

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

WEDUWE

Tilly STUCKENS

De vrouw die voor me uitloopt, struikelt en laat haar boodschappententjes vallen. Een paar sinaasappels rollen mijn richting uit. Ik help haar alles oprapen. Ze ziet er zo ontdaan uit, dat ik voorstel de tas tot bij haar thuis te dragen.

Wat later zitten we in haar keukens. Ze vertelt dat boodschappen doen moeilijk wordt. Poetsen ook. Ik vraag of niemand haar kan helpen. „Ja, toch wel...” Ze kijkt me wat gegeneerd aan. Ze wil me niet langer ophouden. Ze kan mij, een volslagen onbekende, toch niet lastig vallen met haar problemen. Terwijl we naar de voordeur lo-

pen, zeg ik dat ze toch eens naar hulp moet uitkijken. Gezinshulp misschien? Ze legt haar hand op de klink, zegt plotseling dat als ze gezinshulp moet betalen, er niet genoeg van haar pensioentje zou overblijven om haar kinderen wat toe te steken. Niet dat die kinderen iets tekortkomen. Maar bij ieder bezoekje geeft ze hun geld. Als ze dat niet meer deed, zouden ze niet meer komen. Ook de kleinkinderen niet.

Komen ze dan alleen voor geld? Ze zijn het zo gewoon, zegt ze. „Ik heb ze zoveel toegegeven. Zolang mijn man leefde, was het niet zo

erg. Die remde me wat af. Maar nu...”

Kan ze het niet met haar kinderen bespreken? Ja, dat had de sociaal werkster haar ook gevraagd. En dan boos gereageerd op haar antwoord dat de kinderen het niet zouden begrijpen en zouden wegblijven. Het werd de hoogste tijd, had de sociaal werkster toen gezegd, dat ze aan zichzelf dacht. Dat ze eindelijk eens leerde neen te zeggen.

„Dat moeten we allemaal leren”, zeg ik. En dan in een plotse ingeving: „Praat er eens met uw man zaliger over. Ik doe dat soms ook.” Ze kijkt me aan. „Dat is een gedacht”, zegt ze. We staan nog altijd in de gang. „Is uw man ook?”, vraagt ze. „Ja.” Ze knikt me toe. Begint ineens te lachen en pakt mijn hand vast. „’t Is nogal iets, hè”, zegt ze.

Ik weet perfect wat ze bedoelt.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.



Zondagsgebed

Bij het Doopsel van de Heer

Stroom

Massa's water
immens krachtig
meeslepend
niet te stoppen...

Welke stroom volg ik?
Welk water raakt mij?
Smaakt het naar nog
of lest het mijn dorst?

Jezus,
Gij zijt het levend water,
bron van verfrissing,
nimmer droog.

Uw leven,
uw nabijheid
blijft mij inspireren,
trekt altijd aan mijn mouw.

Soms is dat lastig,
maar altijd weer
kom ik U tegen
in de mensen onderweg.

Hun verhaal,
door U aan mij geschonken,
is telkens nieuwe bron,
een stroom van leven.

Wies Merckx
Uit gebedenbundel *Onderweg*, Halewijn, 2012

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Zaterdag is het de feestdag van volksheilige Hilarius. Het is uitkijken geblazen naar het weer van die dag, want:

**GEEFT HILARIUS ZONNESCHIJN,
DAN ZAL HET WELDRA KOUDER ZIJN.**

Daarentegen:
**ALS HET OP HILARIUS VRIEST,
DE BOER ZES WEKEN NIEST.**

In de loop van volgende week is er nog een belangrijke dagheilige. Dat is Sint-Paulus die op 15 januari wordt gevierd.

In Brabant zeggen ze op die dag:
SINTE-PAUWEL IS DE EERSTE DER DRIE HARDE KOPPEN.

En daarmee wordt bedoeld dat het vanaf 15 januari, de feestdag van Paulus, gewoonlijk voorgoed aan het vriezen kan gaan. Die drie harde koppen, waarvan Paulus dus de eerste was, waren verder: Sint-Antonius op 17 januari en Sint-Sebastiaan op 20 januari.

Vroeger nam men aan dat 15 januari ook de dag was waarop men uit de zes donkere weken stapte en dat werd natuurlijk volop gevierd. Er werd een extra kaarsje gebrand en moeder de vrouw roerde koekenbeslag van boekweitbloem, eieren, een klontje boter en Franse gist. Dat werd gebakken en daarbij zong men dan:

**ACH HERE GOD WAT BEN IK BLIJ,
DE SLECHTE WEKEN ZIJN VOORBIJ,
MOEDER BAKT NEN WAFEL,
EN ZET DE FLES OP TAFEL,
EN ZING VAN KERRE KERREKOE,
EN HOUDT ONS DEURKE TOE.**

Je begrijpt wel waarom dat deurke dicht moest blijven: het was buiten namelijk flink koud!

SUDOKU

			6		1	8	5	
	9							
7				2	3		9	
	8					2	1	
5		3		7		6		9
	4	6					8	
	5		2	8				1
							2	
	1	4	3		6			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

6					8		5	
		7			5	1	4	
					9	3		
						9	7	
		2	8		3	4		
	9	1						
		5	9					
	4	8	2			7		
	6		3					5

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar