

Parochie 1
 In de pen 6
 Klapstoel 8
 Kunst en cultuur 9
 Samenleving 10
 Kerk 11
 Dossier 12
 Varia 14
 Op·tocht 16
 Mensen 17
 Bisdom 18
 Podium 20

Colofon

KERK & leven
 Halewijnlaan 92
 2050 Antwerpen
 www.kerkenleven.be
KERK & leven is een uitgave van
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
 UITGEVER**

Filip Debruyne
 De parochie is verantwoordelijk
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
 tel. 03 210 08 40
 fax 03 210 08 49
 redactie.kerkenleven@kerknet.be
Hoofdredeacteur
 Bert Claerhout
Eindredacteur
 Peter Gordts
Redacteurs
 Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
 Lieve Wouters
Redactiesecretariaat & Optocht
 Martine Croonen
 secretariaat.kl@kerknet.be
Diocesane redactie Antwerpen
 Susan Van Lommel
 Filip Ceulemans
 Schoenmarkt 2
 2000 Antwerpen
 tel. 03 202 84 30
 fax 03 202 84 31
 redactie.bisdom.antwerpen@kerknet.be
Diocesane redactie Brugge
 Liselotte Anckaert
 Diocesaan Centrum Groenhove
 Bosdreef 5
 8820 Torhout
 tel. 050 74 56 38
 liselotte.ancaert@kerknet.be
Diocesane redactie Gent
 Eveline Coppin
 Bisdomplein 1
 9000 Gent
 tel. 09 225 16 26
 fax 09 223 39 59
 eveline.coppin@kerknet.be
Diocesane redactie Hasselt
 Jan Colla
 Vrijwilligersplein 14
 3500 Hasselt
 tel. 011 28 84 40
 jan.colla@kerknet.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
 Hans Medart
 Varkensstraat 6
 2800 Mechelen
 tel. 015 29 84 17
 hans.medart@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
 Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
 Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus
 Leopold II laan 53
 1080 Brussel
 tel. 02 428 21 03
 fax 02 428 37 55
 katrien.lannoo@trevipius.be
 www.trevipius.be

DIENST PAROCHEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Toekomst voor christenen in Midden-Oosten?

„Uitgerekend in Syrië waar de apostel Paulus na zijn bekering het idee opvatte om van de verspreiding van het geloof in Christus zijn levenstaak te maken, beleven de christenen penibele tijden. De burgeroorlog en het feit dat hun gemeenschap geprangd zit tussen, enerzijds, de overtuiging dat het land nood heeft aan democratische hervormingen en, anderzijds, de vrees dat ze na de val van het regime-Assad de speelbal worden van een of andere extremistische moslimregering, jaagt velen het land uit.

De getuigenissen zijn schrijnend. Families durfden met Kerstmis niet eens samen te komen om gezamenlijk te vieren. Hun kerstwensen waren vaak veelzeggend: volgend jaar opnieuw samen vieren, maar dan op een veilige plek, ver weg van de kapotgeschoten wijken in Damascus, Aleppo en Homs. Paus Benedictus XVI roept de christenen in het Midden-Oosten geregeld op in hun geboorteland te blijven om daar van hun geloof te getuigen, maar velen hebben de hoop op een vreedzaam samenleven opgegeven. Patriarchen en bisschoppen zien machteloos toe, maar kunnen moeilijk anders dan begrip opbrengen voor het lijden van hun gelovigen.

Betekent dit dat de Arabische Lente die begin 2011 zoveel verwachtingen schiep, tot een nachtmerrie is geworden? Niet helemaal. Het klopt dat in Egypte de Moslimbroeders aan de macht kwamen en dat ook in Tunesië en Marokko partijen met een uitgesproken moslimsignatuur de verkiezingen wonnen. Dat is niet echt verwonderlijk in islamitische landen waar de moslimgroeperingen het best georganiseerd en gestructureerd zijn. Bovendien kunnen de hervormingen in de diverse landen onmogelijk met elkaar worden vergeleken. Zowel de omstandigheden waarin de opstanden plaatsvonden als de gevolgen ervan, verschillen danig van land tot land. De Syrische burgeroorlog toont alvast aan dat er van een domino-effect in het Midden-Oosten geen sprake is.

De Europese geschiedenis leert dat ook hier revolutionaire golven vaak door perioden van restauratie werden gevolgd. Zo braken in 1848

in diverse Europese landen revoluties uit die nadien door conservatieve tegenbewegingen werden tenietgedaan. Pas later bleek dat die volksoptstanden voor meer democratie en rechtvaardigheid de Europese bevolking dermate hadden beïnvloed dat de nieuwe machthebbers er niet langer omheen konden. Volgens Olivier Roy, een gerenommeerd politicoloog en auteur van diverse boeken over de verhouding tussen islam en samenleving, zou dat ook wel eens kunnen gelden voor de Moslimbroeders in Egypte. Ook al wonnen zij met Mohammed Morsi de presidentsverkiezingen, de impact van allerlei liberale actiegroepen, die in de nasleep van de Arabische Lente ontstonden, blijft volgens Roy op lange termijn een niet te onderschatten factor van betekenis.

Maatschappijveranderingen vragen tijd, zeker in de Arabische wereld waar het begrip democratie nieuw is. In een brief ter gelegenheid van Nieuwjaar vraagt de Franse dominicaan Jean-Jacques Pérennès vanuit zijn woonplaats in Caïro begrip voor de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. „In een land waar veertig procent van de bevolking analfabeet is, is het nog makkelijk mensen van op het preekgestoelte in moskeeën en kerken te mobiliseren”, schrijft hij. „Geef ze echter de tijd om met de nieuwverworven vrijheden om te gaan. Burgerschap verwerf je niet zomaar.”

Pérennès vraagt het Westen niet pessimistisch te worden. De huidige verdeeldheid in Egypte heeft volgens hem minder te maken met tegenstellingen tussen moslims en christenen, dan met voor- en tegenstanders van een open en pluralistische maatschappij. Hij blijft ervan overtuigd dat christenen in het Midden-Oosten een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van maatschappelijke vernieuwingen. Dat vereist evenwel dat ze zich betrokken voelen bij de hele samenleving en dat ze de moed hebben in hun land te blijven.

Voor wie voortdurend wordt bedreigd, is dat een uitgesproken, maar allesbehalve vanzelfsprekende missie.„

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Onbevleete Ontvangenis

KERK & leven, 2 JANUARI 2013

Hierbij mijn reactie op de brief van Hubert Avaux. Naar mijn weten is slechts één dogma bovennatuurlijk bevestigd: de erkenning van de Onbevleete Ontvangenis van Maria, pauselijk afgekondigd op 8 december 1854.

Bij de zestiende verschijning op 25 maart 1858 antwoordt de verschijning aan Bernadette Soubirous van Lourdes eindelijk op de vraag naar haar naam: „*Que soy era Immaculada Councepciou*” (Ik ben de Onbevleete Ontvangenis). Bernadette begreep het niet, maar onthield toch de woorden en vertelde ze voort aan de pastoor die haar al zo dikwijls had gevraagd de naam te vragen aan de verschenen persoon. Ook de pastoor verstond het aanvankelijk niet. Na een gesprek met de heer Estrade, een geleterd man, besepte hij evenwel dat het de heilige Maagd was die zich als de Onbevleete Ontvangenis kenbaar maakte.

H. DE RYCKE, Sint-Niklaas

Moderne geneeskunde

KERK & leven, 19 DECEMBER 2012

In haar lezersbrief *Doordouwers* verkondigt Veerle Loriaux zonder kennis noch competentie dat de moderne geneeskunde de symptomen aan de oppervlakte aanpakt en niet tot de kern doordringt. Dat is een regelrechte aanval op de wetenschap die reeds diverse vormen van kanker en andere ernstige ziekten heeft

gezezen. En dit door toedoen van bekwame artsen en onderzoekers. Lezers van **KERK & leven** hebben meer aan ernstige voorlichting dan aan gratuite beweringen van onbevoegden.

Dr. L. DIERCKX, Oostduinkerke

Tendentieus

KERK & leven, 12 DECEMBER 2012

Lezeres Paula Hellemans-Scholiers beweert dat een toename van het aantal echtscheidingen en tienerzwangerschappen, alsook van abortus, geweld tegen vrouwen en pornografie, te wijten is aan anti-conceptie. Een gynaecoloog uit Knokke zou de vermeende gevolgen daarvan hebben vastgesteld. Ikzelf ben niet speciaal een voorstander van anticonceptie, maar ik vind haar oordeel tendentiek.

Jean-Paul PAUWELS, Schilde

Kerstoverweging

KERK & leven, 19 DECEMBER 2012

Ik las met belangstelling uw kerstoverweging. Vooral de zin „Wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in”, trof mij. Jezus zegt hier duidelijk dat we vanuit een eenvoudige en devotievolle manier naar God moeten kijken.

Dat betekent impliciet dat wij de geloofsleer van de Kerk, die aan ons is overgeleverd, zonder morren moeten aanvaarden. Wat is anders de diepe zin van ons geloof, als we het invullen zoals het ons uitkomt? Als we de werkelijke aanwezigheid van Jezus niet

erkennen, kunnen we de diepere betekenis van de heilige eucharistie nooit doorgronden. Het mysterie van dood en opstanding is essentieel om klaar te zien in ons geloof.

Als wij vanuit een kinderlijk verlangen uitzien naar onze heiland Jezus, krijgen wij echt toegang tot het diepste christelijke mysterie. Sommige theologen verkondigen hun waarheden en verloochenen daarbij de authenticiteit van ons geloof. Veel jonge priesters daarentegen aanvaarden in grote mate wat paus Benedictus XVI predikt. En dat is de echte hoop die zo mooi beschreven staat in zijn encycliek *Spe salvi*. Laat ons allen één zijn, alleen dan komt onze Kerk er sterker uit.

Luc VERREYCKEN, Aarschot

Thee & Televisie

KERK & leven, 12 DECEMBER 2012

In *Bomen bij het ontbijt* geeft Marcel van Nieuwenborgh de juiste toestand weer van onze mediawereld. Er moet wel bij worden vermeld dat de oorsprong daarvan grotendeels is toe te schrijven aan een structurele evolutie. Vroeger stond een redactie niet onder het rechtstreekse gezag van de raad van bestuur. De hoofdredacteur gaf de toon aan en verdedigde de opinie van zijn publicatie. Zodra er echter een einde kwam aan de onafhankelijkheid van de redactie werd het commerciële aspect belangrijker dan de inhoud. Met alle gevolgen van dien.

G. DE WEERD, Boechout

Kinderwens

KERK & leven, 12 DECEMBER 2012

In uw artikel *Kinderwens boven bezwaren* gaat u tweemaal in de fout. Ten eerste: het aantal terugbetaalde cycli IVF voor Belgische patiënten was in 2010 niet 19.469, maar 16.979.

Ten tweede: niet een op de drie vrouwen krijgt een kind na IVF, maar twee op de drie vrouwen van 36 jaar of jonger (de meerderheid van onze patiënten) krijgen een kind na IVF – volgens analyses van de voorbije tien jaar in het Leuvense Universitair Fertiliteitscentrum. Dat cijfer daalt met de toenemende leeftijd van de vrouw. Dat is mogelijk dankzij de medische vooruitgang en de terugbetaling van IVF die de overheid sinds 2003 voor deze belangrijke problematiek van infertiliteit voorziet.

Die terugbetaling van IVF is trouwens wettelijk verplicht, verbonden aan medisch handelen dat ervoor zorgt dat de kans op meerlingzwangerschap zo laag mogelijk is door het terugplaatsen van een zeer beperkt aantal embryo's. Hierdoor is de kans op meerlingzwangerschap sedert de terugbetaling van IVF in 2003 gedaald van dertig naar tien tot vijftien procent. Dit 'Belgische model', dat sociale toegankelijkheid van IVF combineert met een zeer lage kans op meerlingzwangerschap in vergelijking met veel andere landen, wordt wereldwijd geprezen. Jammer dat u daar geen aandacht aan besteedde.

Thomas D'HOOGHE, Leuven