

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

KLEINE PRINS

Tilly STUCKENS

Hij is negen en komt soms bij me spelen. We wandelen ook samen. Meestal is mijn vriendje dan druk aan het vertellen. Ik versta niet alles, maar dat is niet erg.

Toen de andere kinderen met wie ik hier optrek kleiner waren, speelden we 'huisje' onder een afdak. Ze deden alsof ze aanbelden, iemand kwam opendoen en nodigde hen uit voor een bordje soep. Ze staken hun hand uit en daar werden kiezelsteentjes of gras in gelegd bij wijze van soep die dan met veel kreten „Lekker! Lekker!” werd uitgeslurpt. Voor mijn vriendje is dat spelletje ac-

tuëel gebleven. Hij doet tingelingeling en reikt me steentjes aan. Samen drinken we onze soep, luidruchtig en opgetogen. Nooit vergeet hij 'de deur' te sluiten als we het afdakje verlaten.

Hij doet me aan De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry denken. Niet door wat hij zegt, maar door zijn tengere gestalte en dromerige ogen. En door zijn belangstelling voor schapen, precies zoals de kleine prins die aan de Saint-Exupéry vroeg hem een schaap te tekenen. „Saap”, zegt mijn vriendje en steekt zijn hand door de gaten van de draad om

het dier te strelen. Maar als het dichtbij komt, trekt hij zijn hand schichtig terug.

Er is veel dat mijn vriendje nooit zal kunnen. Dat te weten, doet pijn. Op de vraag waarom kent alleen God het antwoord. Maar Die laat niet in zijn kaarten kijken.

Gelukkig krijgt mijn vriendje veel liefde. Thuis en in zijn school. Mensen noemen een jongetje zoals hij soms een „ongelukkig kind”. Maar dat is hij niet. Hij heeft zijn lastige dagen zoals iedereen. En als je dan kijft, kijkt hij je in je ogen en zegt: „Niet boos zijn.”

Mijn vriendje is dol op koekjes. Hij weet ze staan in mijn kast en haalt ze er soms uit, hoewel dat niet mag. Een keer toen hij al flink gesmuld had, zette ik de doos weg en zei kordaat dat het nu echt gedaan was. Bedachtzaam drentelde hij heen en weer in de keuken.

Toen klopte hij op de kastdeur, luisterde, keek me samenzwerderig aan en zei: „Koekjes zijn niet thuis.”

Wie zou er voor zo'n prinsje niet door een vuur gaan?

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgebed

Bij de 2de zondag door het jaar

Onze God is
de God van alle mensen,
de God van hemel en aarde,
van de zee en de stromende rivieren,
van de zon, de maan en de sterren,
van de hoge berg en de diepe vallei,
de God boven de hemel,
de God in de hemel,
de God onder de hemel.
Hemel en aarde en de zee
en alles wat daarin is,
zijn Hem tot woning.

Hij inspireert alles,
Hij laat alles leven,
Hij regeert alles,
Hij houdt alles in leven.
Hij geeft licht aan de zon,
Hij geeft licht aan het licht,
Hij heeft bronnen laten opwellen in droog land,
plaatste droge eilanden te midden van de oceaan
en laat ook het kleinste sterretje
behulpzaam mee schijnen met de sterkste sterren.

Van alle eeuwigheid heeft Hij een Zoon,
even eeuwig als Hijzelf,
de Zoon is niet minder dan de Vader,
de Vader niet hoger dan de Zoon
en de heilige Geest ademt in Hen.
Niet van elkaar te scheiden zijn
de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Sint-Patrick, geloofsbelijdenis

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Het is morgen de feestdag van Sint-Antonius, je weet wel... die met zijn varken. De bijbel leert ons dat hij ooit eens door de duivel in varkensgedaante werd bekoord, maar Antonius kon het vuile dier op de vlucht drijven. Sindsdien staat hij geboekstaafd als, jawel: patroon van de varkens.

De weerspreuken voor morgen zijn haast allemaal gekoppeld aan Sebastiaan, die zondag wordt gevierd.

**SINT-ANTOON EN SINT-SEBASTIAAN
GAAN MET 'T HARDSTE VAN DE WINTER AAN.**

of nog:

**SINTE-ANTONE MEE ZIJN VERKEN,
ZOETE NAAM SEBASTIAAN,
KOUDE EN KIL IS 'T IN DE KERKEN,
EN BEVROREN LIGT DE BAAN.**

Mocht het morgen mooi weer zijn dan is dat goed voor de oogst, want:
**SINT-ANTONIUS SCHOON EN HELDER,
VULT HET VAT EN OOK DE KELDER.**

Antonius is ook schutspatroon tegen allerlei huidontstekingen. Je kan dus een noveen tot Antonius doen ofwel kan je de huidandoening ook genezen. Dat deed men vroeger met het bluswater van de smid. Ofwel leg je er aardappelschijfjes op. 't Schijnt dat zoiets ook helpt.

SUDOKU

	1	8				9	6	
5		7			9		8	
9					3	1		
6			5		4			
	8						9	
			6		1			2
		3	7					9
	7		3			6		1
	6	4				8	3	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

		3	6		4			9
		2	5					4
					1	7		8
					7		4	1
1			9		5			2
4		7		6				
5			1	9				
3					8	1		
8			7			2		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar