

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
wijzeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

WENSKAARTEN

Tilly STUCKENS

Af en toe valt er nog een wenskaart in de brievenbus. Nog even en dan is ook dat voorbij. We gaan de kaarten nog eens bekijken, waarna ze de schoenendoos ingaan: de eeuwige winterlandschappen, de Kerstmannen, de rendieren met slede, de snoezig besneeuwde dorpjes, de reproducties van schilderijen, de voorgedrukte en meertalige boodschappen van firma's en organisaties, de kaarten-voor-het-goede-doel, al dan niet met mond of voeten geschilderd.

Er wordt wel eens minachtend over gedaan. Je staat ergens op

een lijst en dat levert je een aantal wenskaarten op. Of een blits spektakel op je computerscherm. Wie daar niet aan meedoet, heeft geen ongelijk. Al vind ik ook niet dat we het overboord moeten gooien. De omgang tussen mensen is al schraal genoeg. Laten we dus maar behouden wat (in de meeste gevallen toch) vriendelijk bedoeld is.

Een wenskaart kan overigens ook veel en veel meer zijn dan een formaliteit. Een vriendin die ik zelden zie, stuurt me iedere Kerstmis een recent familiekiekje en vertelt hoe het met ieder-

een gaat. Een nichtje gebruikte de door haar kleuters (zeer non-figuratief) getekende mannetjes om haar wensen over te maken. Een vriend citeerde Jeremia : „Want ik weet welke gedachten ik over u koester, zo luidt het woord des heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”

Een wenskaart kan dus ook deugd doen. Mijn mooiste dit jaar kwam van een jonge vriendin die er sedert enkele jaren alleen voor staat met haar dochtertje en het behoorlijk moeilijk heeft. Ze schreef dat ze het voorbije jaar heel wat goede dingen was tegengekomen. Eén daarvan was een gedichtje van Bart Moeyaert en dat wilde ze graag met me delen:
*Ik dacht dat het niet kon
Dat iets wat je niet ziet
Je alle dagen draagt en sterker maakt
Alsof je spieren krijgt van liefde.*

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.



Zondagsgebed

Bij de 3de zondag door het jaar

Olie

Het olielampje
waarover Jezus vertelt in de parabel
wordt niet gevoed
door opgepompte aardolie.
Die wisten ze toen nog niet aan te boren.

De lampjes in zijn tijd
draaiden op olijfolie.
De opgespaarde zonnestrallen
werden uit de olijven geplet tot olie
die licht en warmte,
smaak en schoonheid,
zelfs genezing schonk.

Zo mogen wij een leven lang
rijpen onder Gods liefde,
ons laten bestralen door zijn nabijheid
om, als we ooit geplet worden,
in ons donkerste moment,
te ontdekken hoeveel licht en warmte,
genezing en schoonheid
Hij ons te bieden heeft.

Manu Verhulst
Uit *Neem en lees*, Halewijn, 2012

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Deze week komt er op de volkskalender een dag voor die veel belangrijker is dan alle computers van het K.M.I. Je moet gewoon even uitkijken naar het weer dat we nu vrijdag zullen krijgen. Dat is de feestdag van “Sint-Paulus’ Beking”. Het weer van die dag is gewoon bepalend voor het weer dat we daarna en in de verre toekomst zullen krijgen. Ik onderschrijf dat met een paar weerspreuken.

Is het vrijdag droog weer, dan krijgen we in 2013 voor de rest ook mooi weer, want:

**IS SINT-PAULUS KLAAR,
DAN WACHT EEN HEEL GOED JAAR.**

En tegen spreuken kan je toch niks inbrengen, hé?

Ook voor de boeren is dat droge weer van vrijdag belangrijk, want:
**ALS PAUWEL ZIJN KAPJE IN HET DROGE DRAAGT,
DAN VOLGT EEN GOED TARWEJAAR.**

Laat ons bovendien maar hopen dat we vrijdag een beetje zon zien.

Da's goed voor iedereen, want:

**SINT-PAULUS BEKERING MET ZONNESCHIJN,
IS GOED VOOR VRUCHTEN, KOREN EN VOOR WIJN.**

Je kan dat trouwens zo samenvatten:

**SINT-PAULUS SCHOON EN HELDER,
IS GOED VOOR SCHUUR EN KELDER.**

Zelfs in Engeland weten ze dat. Daar zeggen ze:
**IF ST. PAUL'S DAY BE FAIRE AND CLEARE,
IT DOTH BETIDE A HAPPIE YEARE.**

SUDOKU

8		4			6			
	1							
7	9	6		4			1	
3		1		9	7			6
9								1
6			4	2		5		3
	7			1		8	4	9
							6	
			8			2		5

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

	5				3	4	9	6
				1			3	2
		2						
	1				2			
		7	1		8	6		
			9				1	
						9		
5	3			2				
6	2	1	4					8

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar