

EVANGELIE

De mensen waren verwonderd toen Jezus in de synagoge voorlas uit het boek van de profeet Jesaja en vertelde dat de Schrift in vervulling was gegaan. „Dat is toch de zoon van Jozef, de timmerman?” zeiden ze tegen elkaar. Jezus ziet dat de mensen twijfelen en zegt: „Jullie willen dat Ik ook hier, in mijn eigen stad, wonderen verricht, maar geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstad. Alleen als een profeet aanvaard wordt, kan hij iets doen voor zijn volk.” Toen werden de mensen kwaad en joegen Jezus de stad uit. Aan de rand van de berg wilden ze Hem zelfs in de afgrond duwen, maar Jezus loopt midden tussen hen door en gaat heen.

Naar Lucas 4, 21-30

ZELFS THUIS NIET WELKOM

Waarom worden de mensen **kwaad** als Jezus zegt dat ze van Hem niet zomaar alle **heil** moeten **verwachten**? Dachten ze dan dat alles vanzelf **in orde** zou komen en ze zelf niets meer moesten **doen**? Dat valt tegen. Jezus vraagt dat ze **eerst doen** wat God van hen verlangt. Willen ze **gelukkig** en **vrij** zijn, dan moeten ze ervoor zorgen dat alle mensen **gelijk behandeld** worden. Dat valt niet in **goede aarde**. Wie denkt Hij wel dat Hij is, zeggen de mensen, om ons zo de **les te komen spellen**. En plots is Jezus niet langer hun **vriend**.

Heb jij dat ook al **meegemaakt**? Je neemt het op voor iemand die **niet meetelt**, en je krijgt het **deksel** op de neus. Plots laten je **zogenaamde** vrienden je staan. Nochtans zouden ze trots op je moeten zijn, want jij doet **precies** wat Jezus **bedoelt**.

LICHTWOORDEN

Zoek in het rooster naar tien woorden die met **LICHT** te maken hebben:

- ▶ hemellichaam (3 letters)
- ▶ heeft een wijk (5 letters)
- ▶ staat op het dak van een politie- of ziekenwagen (10 letters)
- ▶ kleurrijk natuurverschijnsel (9 letters)
- ▶ deel van de gloeilamp (10 letters)
- ▶ toorts (6 letters)
- ▶ geeft licht (4 letters)
- ▶ hemellichaam (4 letters)
- ▶ kun je zien maar niet aanraken (7 letters)
- ▶ word je als je in het licht van de zon kijkt (8 letters)

Zoek in alle richtingen. Klaar? Er resten een aantal letters. Plaats ze op een rij en vorm het te zoeken kernwoord (een kerkelijk feest).

T H C I L I A A W Z
R Z K A A R S M A R
E I O A L E K K A F
T L I N C L A M P H
S G O O B N E G E R
V E R B L I N D T M
I S I S C H A D U W
D A A R D I E O L G

Stef DESODT



Je weg vinden zonder zicht. Dat lukt alleen als je vertrouwen hebt. © IJD-Brugge

HOE GELOVEN OOK PLEZANT KAN ZIJN

Geblinddoekt door het bos lopen, een potje yoghurt openen met je tanden, een boterham met choco smeren zonder handen. Probeerde je het al? „Ik stond er nooit eerder bij stil hoe moeilijk het is om zonder ogen of handen door het leven te gaan”, geeft **Nathan** toe. Nathan is twaalf en een van de jongste deelnemers aan de driedaagse van IJD* Brugge, die midden in de eindejaarstijd plaatsvond. „Mijn eerste vakantie met IJD was het Bijbels tentenkamp van vorige zomer”, vertelt hij. Voor die vakantie had Nathan wel een zetje nodig. „Maar ik maakte er leuke vrienden en keek ernaar uit om hen terug te zien tijdens de kerstvakantie.” Ook **Klaartje** (13) was er bij, op het tentenkamp in Vladslo en nu ook op de driedaagse in Meulebeke. „Hoewel mama me wat moest aanporren, bleek het superleuk. Ik wou dan ook heel graag mee op driedaagse”, lacht Klaartje. Wat maakt een vakantie met IJD zo bijzonder? Klaartje: „We kunnen ons uitleven in heel wat leuke spelletjes, net zoals bij de jeugdbeweging. Maar er is meer, en dat maakt zo'n driedaagse zo speciaal. 's Morgens en 's avonds vallen we even stil, bij een bezinning, film of fakkeltocht.” „De getuigenissen van een slechtziende vrouw en een jong meisje in een rolstoel maakten indruk op mij”, vertelt Nathan.

„Aan de hand van een spel ondervonden we aan den lijve hoe moeilijk het is je weg te vinden zonder ogen, of te moeten eten zonder handen.”

Het thema van de driedaagse was **CONTRASTEN**. De tieners leerden dat tegenstellingen niet altijd 'goed' en 'slecht' moeten zijn, en dat ze ons leven zelfs heel boeiend kunnen maken. „We ontdekten verrassende contrasten in de grote wereld, bij de anderen en in onszelf”, vertelt **Lotte**, die de driedaagse mee beleefde.

„De sfeer zit echt er goed in op zo'n kamp”, zegt Klaartje. „Je kunt er gewoon uitkomen voor je geloof”, vertelt Nathan, en hij geeft toe dat hij dat elders niet altijd durft.

Dat geloven niet voor 'seuten' is, bewijzen de dertig tieners die erbij waren in Meulebeke. „Driedaagse is supertof. Ik zou het voor geen geld meer willen missen”, besluit Klaartje.

Martine CROONEN

IJD staat voor Interdiocesane Jeugddienst. Ook in jouw buurt is IJD actief en staan er heel wat leuke activiteiten op het programma. Voor 12- tot 16-jarigen is er een aparte agenda. www.ijd.be.

DE TIJD IN EEN GEDICHT

Toverde jij ooit een gedicht op papier? Kun je dat niet? Toch wel, zo moeilijk is het niet. Wil je de wereld iets vertellen, of gewoon je hart even luchten? Dan kan schrijven helpen. Probeer het maar.

31 januari is **GEDICHTENDAG**. In de Heilige Familieschool (secundair) in Sint-Niklaas kruipen de leerlingen ieder jaar rond deze tijd in hun pen. TIJD is trouwens het thema van deze Gedichtendag. Op een avondwandeling door de school tonen ze de wereld hun literair talent.

Arnout Beirnaert uit klas 2L schreef het gedicht hiernaast.

*De tijd vliegt voorbij
Maar toch staat hij voor sommigen stil
Mensen kijken naar de klok
Horen hem tikken
Zien dat de tijd voorbij tikt
en denken aan de moeilijke momenten
Maar ze weten dat ze de tijd
niet kunnen terugdraaien
hoe graag ze het ook willen
De tijd
Iets vreemds maar ook fijn
De tijd zal er voor eeuwig
en iedereen zijn*