

KERK & Leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & Leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

SINT-JOZEF

Tilly STUCKENS

In de bloemenwinkel staan diepblauwe hortensia's. De supermarkt en het tuincentrum hebben er ook. Toen ik klein was, bestond die kleur niet. Wij kenden alleen roze, lichtblauwe en witte hortensia's. Sommige kinderen brachten die mee naar school om bij het beeld van Sint-Jozef te zetten. Op die kinderen was ik jaloers. Ik wilde ook met zo'n pot hortensia's op school komen en dan zien hoe de anderen keken. Maar het gebeurde nooit.

Mijn Antwerpse school had Sint-Jozef als patroonheilige. Hij wordt op 19 maart gevierd. „Morgen

bloemen meebrengen voor het beeld van Sint Jozef”, zei de zuster aan de vooravond van het feest. Het was geen verplichting, maar geen meisje dat met lege handen naar school kwam. Wij waren thuis met vier kinderen en we kregen ieder één geranium mee. De zuster nam ze met een hoofdknikje aan en zette ze opzij van het beeld. De hortensia's plaatste ze dichtbij Sint-Jozef.

Ik haatte geraniums. Hortensia's waren mijn lievelingsbloemen. De haat is al lang weg. De liefde niet. Als ik een pot hortensia's – die eigenlijk hydrangea's blijken te he-

ten – koop, geeft me dat telkens het gevoel van een ongelooflijke luxe.

Hortensia's herinneren me ook aan Sint-Jozef. Zijn beeld in de inkomsthal van mijn school was meestal versierd. Het mooit in maart, natuurlijk. In het stille seizoen moest Jozef het met uitgebloeide clivia's stellen. Met fel blinkende bladeren, dat wel. Alsof ze geboend werden.

De zusters leerden ons een lied over Sint-Jozef: „Nederig, stille timmerman, zo rijk in 's werelds ogen, Jozef wie mocht ooit als gij, op heiliger schatten bogen.” Die schatten waren Maria en Jezus. Ze werden door Jozef „liefdedronken aanschouwd”, zegt het lied, waarvan ik de eerste strofe nog helemaal kan zingen. Maar voor wie zou ik dat doen?

Waar is Sint-Jozef gebleven?

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.



Zondagsgebed

Bij de 5de zondag in de veertigdagentijd

Keltisch gebed

Zoals de hand gemaakt is
om vast te houden,
het oog om te zien,
zo hebt Gij mij geschapen
om een blijde mens te zijn,
voor de vreugde.

Leer mij zo kijken
dat ik overal de vreugde vind:

in de pracht van wilde viooltjes,
in het zingen van de leeuwerik,
in het gezicht van een standvastig man,
in de lach van een kind,
in de liefde van een moeder,
in de smetteloze schoonheid van Jezus.

Vrij naar Alistair Maclean
Uit *Hebridean Altars*, Morey Press, 1937

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2013*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Ik sla mijn grote volkskalender open en dan lees ik dat het weer nu echt lente-allures moet gaan krijgen. 't Was gisteren bijvoorbeeld de feestdag van Sint-Gregorius en een spreuk zegt dan:

**IS HET WEER OP SINT-GREGORIUS DOL,
DAN KRIJPT DE VOS REEDS UIT ZIJN HOL.
IS HET SCHOON EN ZONDER VLAGEN,
HIJ SCHULT NOG VEERTIEN DAGEN.**

Het echte lenteweer kan dus niet lang meer op zich laten wachten. Alhoewel: we moeten half-maart nog krijgen. En de geschiedenis leert ons dat half-maart een gevaarlijk moment is voor het weer. Voorbeelden daarvan lezen we in volkskalenders van de zestiende en zeventiende eeuw.

Toen had men zeer zachte, mooie voorjaarsmaanden, maar eenmaal het half-maart was geworden, vroom het dat het kraakte. Zo erg zelfs dat de Schelde dichtvroor.

Daaruit ontstond zelfs een spreuk:

**TER HELFT VAN MEERT,
REED MEN OVER DE SCHELDE, MET KAR EN PEERD.**

Hoe zal het weer de komende dagen zijn, vraag je je af? Wel, ik kan heel minutieus voorspellen dat we morgen hagel krijgen. Althans, zo zegt het de volksweerkunde, want het is morgen de feestdag van Mathildis en een spreuk beweert dan:

**SINTE MATHILDE KOMT UIT DE HOEKEN
MET HAGELSTENEN BAKT ZE KOEKEN.**

Het is evenwel ook mogelijk dat het morgen zou onweren, zelfs zou donderen. Dat leer ik dan weer uit volgende spreuk:

**DE EERSTE DONDER KOMT,
ALS SINTE-MATHILDIS KOMT.**

Even afwachten dus...

SUDOKU

		5	3		4	7		
			6		9			
9	8			1			4	6
5	4						7	8
		2				1		
1	6						3	5
7	5			6			2	3
			4		3			
		4	7		8	5		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

			8		1			
2								7
9		8	3		7	4		5
	3	9				5	2	
6								8
	8	5				9	7	
4		1	5		3	7		2
3								1
			2		9			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar