

GELOOFVVRAGEN

Vraag het aan Theo

Paul PAS

- God is onzichtbaar, maar Jezus toonde dat Hij er is
- Grootste wonder is dat de mens liefheeft

In deze tijd wordt soms de vraag gesteld: bestaat God wel? Die vraag stelden onze grootouders en zelfs ouders zich zeer zelden. De gelovige mens vandaag heeft er soms last mee dat een goede Schepper blijkbaar toch veel lijden toelaat in zijn schepping. Maar lijden is wezenlijk verbonden met de schepping. Alle levende wezens die ontstaan, sterven ooit. En aan sterven is altijd lijden verbonden, ook al wordt iemand stokoud. Soms komt de dood vroeger dan gebruikelijk en dan wordt er dubbel getreurd. En dan zijn er nog de natuurrampen. De natuur kent volop actie en reactie, soms zeer gewelddadig en met veel menselijk lijden tot gevolg.

Blijkbaar kon God de mens niet scheppen zonder lijden. We kennen God niet, niemand kan in zijn kaarten lezen. Maar Jezus leert ons dat we gerust mogen zijn en dat het laatste woord in alle geval aan een goede God is. Inderdaad, in de mate we ge-

loven dat God ons in alle geval voor de eeuwigheid bestemt, in die mate wordt alle lijden relatief, zeker voor diegenen die het ondergaan.

God is onzichtbaar: er kunnen geen bewijzen gegeven worden van zijn bestaan. De mens kan onmogelijk die onzichtbare God zien of laten zien. Jezus was een mens zoals wij. Hij kende meer dan wij het lijden, want is er iets verschrikkelijker dan de kruisdood ondergaan, nog volmaakt onschuldig ook, neen, iets erger bestaat er niet. En toch geloofde Hij tot het einde toe dat God, zijn Vader, er was. Zijn laatste woorden waren: „Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.”

Jezus gaf ons geen theoretische uitleg hoe het lijden van deze wereld kan samengaan met de goedheid van God, maar Hij geloofde zelf, middenin zijn lijden, dat God zijn Vader was. Hij is ons voorbeeld.

En al zijn er geen heuse bewijzen voor God, er bestaan wel tekens die ons verwijzen naar het bestaan van God. Hoe is alles ontstaan? De wetenschap zoekt al vele jaren om te doorgronden hoe alles ontstond, maar ze geraakt niet verder dan de oerknal. Als gelovige ben ik dan geneigd aan te nemen dat God aan de oorsprong staat van alles, al komt

Jezus, aan wiens bestaan haast niemand twijfelt, moet een sterke ervaring van God hebben gehad. Zijn visie en geloof namen de apostelen over, maar waarom zou je vandaag nog geloven?

Hij er voorts niet meer in tussenbeide. De evolutie voltrekt zich volgens haar eigen dynamiek.

Ook de orde in de schepping vind ik een teken dat ons verwijst naar God. Vanwaar komt al die orde, tot in het kleinste detail? Al eeuwen zoekt de wetenschap naar de wetten waardoor het geheel wordt samengehouden en nog steeds worden er nieuwe gevonden. Ze blijft zoeken omdat ze gelooft – jawel – dat die orde er is, dat ze bestaat, in de hele kosmos. Wie legt die orde uit?

Jezus legde niet uit hoe een liefdevolle God en het lijden samengaan, Hij geloofde het

Aan een mensenleven is wel veel lijden verbonden, aan het ene al meer dan aan het andere. Maar het leven is ook prachtig door God bedacht: dat mensen van mekaar kunnen houden, dat ze kinderen krijgen, dat ze het bestaan mogen geven aan levende wezens voor wie ze haast spontaan verder zorg dragen. Op die wijze brengt Hij liefde in vele menselijke relaties.

Het mooiste van al, vind ik, is dat wij, mensen, naast minder

goede neigingen, ook onmiskbaar de drang voelen om goed te zijn voor anderen, ook voor wildvreemde mensen. En die liefde in ons kan groeien, almaar sterker, ook tot vreugde van onszelf – dat vind ik nog het allergrootste wonder.

Die gave van de liefde kregen we immers niet mee van de dieren, dat wordt ons gegeven door een God die zelf een en al Liefde is. Ons leven wordt mooi door de liefde die we mogen geven en die we mogen krijgen. Als ik God laat vallen, dan val ik in een zwart gat. Wat is dan nog de zin van het leven en van de dood, van de hele mensheid? Is dat allemaal toeval?

Met Jezus wil ik graag geloven dat God Liefde is en dat Hij slechts een verlangen heeft, zijnde de hele kosmos te vervullen van zijn Liefde. Daarnaast zijn er in mijn ogen voldoende tekens om het bestaan van God te aangaan. Het zou geen zin hebben het geloof op te geven. Het maakt ons leven vreugdevol.

Theoloog Paul Pas is emeritus pastoor • Reacties op deze bijdrage en nieuwe vragen voor de rubriek zijn welkom bij *Kerk & Leven* • Vraag het aan Theo, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of via geloofsvragen@kerknet.be.

Belgische bisschoppen blij met Franciscus

Op 19 maart, de dag waarop Franciscus in Rome ingehuldigd werd als paus, hielden de bisschoppen in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel een dankviering. Eerder al begroetten ze de verkiezing van kardinaal Bergoglio tot paus met grote vreugde: „Ontroerd door de manier waarop de nieuwe paus de avond van zijn verkiezing de menigte op het Sint-Pietersplein uitnodigde tot gebed, beloven we met hem als goede herder mee te werken aan de uitbouw van de universele Kerk.” Ook de persoonlijkheid van de nieuwe paus liet een diepe indruk na: „Met zijn keuze voor de naam Franciscus verwijst hij naar Sint-Franciscus van Assisi, die een grote kerkhervormer was. Zijn leven in eenvoud en zijn sterke inzet voor de dialoog met de moslims blijven ook voor de Kerk van vandaag heel belangrijk.” De bisschoppen hopen tot slot dat het geloof, de vreugde en de trouw van de katholieken in Latijns-Amerika ook voor de Kerk in Europa een bron van inspiratie zal zijn. (IVN)

Advertenties

BEDEVAARTEN LOURDES

LAUWERS REIZEN

13/5 & 3/6 & 17/6 & 5/8
**** Princess Class Autocar
5d / 4n • VP • hotel ***

Normaal € 694 pp
NU € 347 pp
kortingscode: 01201301

Met Nederlandstalige begeleider
Nijverheidsstraat 17 • B-2530 Boechout

070-35 08 18 € 0,30 p/m
www.lauwers.be

‘Door corruptie vallen er doden’

Ugandees Jonathan ODUR, partner van Broederlijk Delen, toerde door Vlaanderen

Erik DE SMET

In het kader van de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen toerden onlangs tien Ugandees door Vlaanderen. Ze maakten enerzijds kennis met het leven zoals het bij ons is, anderzijds vertelden ze Vlamingen over hun leven en werk.

Het had niet veel gescheeld of Jonathan Odur van de Noord-Ugandese partnerorganisatie FAPAD was er niet bij. Enkele dagen vóór zijn afreis werd hij gearresteerd tijdens een actie te-

gen de wijdverbreide corruptie in zijn land. „Sinds 2000 komen in Uganda almaar nieuwe corruptieschandalen aan het licht”, vertelt Odur. „Geld bestemd voor ontwikkeling verdween. De lijst is ellenlang. Er werd geograaid uit fondsen voor vaccins voor kinderen, voor HIV-patiënten en voor malarianetten. Corruptie tiert welig en wordt niet vervolgd.”

Het middenveld besloot het probleem aan te pakken en druk uit te oefenen. Vrijwilligers, ook van FAPAD, voeren elke maand

actie, telkens op een maandag. *Black Monday* doopten ze die dag, waarbij zwart verwijst naar de levens die de corruptie kost.

„In de hoofdstad Kampala verhinderen veiligheidsdiensten de actie, maar bij ons, in het noorden, is ze succesvol”, zegt Odur. „In folders die we op de markt uitdelen, leggen we de mensen uit wat er gebeurt en waar wat blijft ‘plakken’.”

Rake klappen

De maandag vóór Odurs vertrek naar België liep het mis. Nog vóór ze konden beginnen, werd de groep actievoerders omsingeld door vijftig politiemannen in gevechtstenuue. Iedereen werd gearresteerd en Odur werd als de leider naar een plaats buiten de stad Lira gebracht.

„Toen ik om een advocaat vroeg, kreeg ik slaag”, getuigt Odur. „Gerrit Matton van Broederlijk Delen was echter verwittigd en hij bracht de Belgische ambassade op de hoogte. Na acht uur cel werd ik vrijgelaten. Ze zoeken ons, zoveel is nu wel duidelijk. We willen niet de regering omverwerpen, we willen slechts gerechtigheid.”

In België kwam Odur onder de indruk van de persvrijheid en

de kwaliteit van het onderwijs. „Een klas met twintig leerlingen is wat anders dan een Ugandese klas met tachtig scholieren.” Ook het netwerk van parochies met zoveel vrijwilligers bekoorde de Ugandese activist. Niet één negatief puntje gemerkt? „Misschien dat er hier zoveel wordt weggegooid, zelfs voedsel.”



Net vóór zijn afreis naar België werd Jonathan Odur gearresteerd omdat hij de corruptie aanklaagde. © Broederlijk Delen

Word peter of meter van een kind uit Latijns-Amerika of Haïti

Onze Kleine Weeskinderen biedt hen een thuis en toekomst sinds 1954

Vragen rond peterschap? Bel: 02/721.64.61
info@nphbelgium.org • www.weeskinderen.be
Steun alle kinderen: IBAN BE74 431 7173381 07

Stichting ONZE KLEINE WEESKINDEREN