

## Het heiligenboek

Het kruis van Camillus van Lellis *Tom Zwaenepoel*

Camillus wordt in 1550 geboren als zoon van een keizerlijk officier in Bucchianico in de Abruzzes. Na de dood van zijn ouders groeit hij verwaarloosd op. Vervolgens vervoegt hij het Venetiaanse leger, hij treedt in dienst van de Spanjaarden en leidt een losbandig leven. Hij verkwist zijn hele bezit met gokken, trekt door het land en bedelt aan de kerkdeuren. Tijdens de bouw van een kapucijnenklooster in Manfredonia komt hij tot inkeer (1574). Daar verblijft hij als lekenbroeder tot zijn wonde aan de enkel, opgelopen tijdens zijn militaire loopbaan, openbreekt en hem voor elke kloosterdienst ongeschikt maakt. Hij sleept zich naar het Romeinse Ospedale San Giacomo, waar hij al eerder werd behandeld. Terwijl de wonde langzaam heelt, werkt hij er als verpleger. Vanaf 1582 studeert hij Latijn en theologie aan het jezuïetencollege in Rome. Hij wordt priester en sticht de orde van de reguliere geestelijke dienaars van de zieken (camillianen). Als eerste generaal voert Camillus belangrijke hervormingen door in het ziekenhuisbeleid en de ziekenpastoraal. In 1607 geeft hij de leiding door. Hij spendeert zijn laatste jaren in meerdere huizen en ziekenhuizen van zijn orde. Tijdens een emotionele toe-

spraak voor zijn broeders sterft hij in 1614.

Een ziekenhuisverblijf opent de ogen en de harten van de mens. De confrontatie met het menselijke lijden, de omgang tussen de 'zwakken' en de personen van wie ze afhankelijk zijn, en het verlangen van de 'weerlozen' naar gesprek, tijd en hulp stemmen tot nadenken. Als patiënt is Camillus getroffen door de grote onverschilligheid van het verplegend personeel. De enigen die zich over de zieken en stervenden ontfermen, zijn vrijgelaten gevangenen, dieven of nietsnutten die hier hun centen verdienen en zich verrijken met de schamele bezittingen van hun patiënten. Na zijn genezing blijft Camillus in het ziekenhuis om te helpen waar nodig. De patiënt wordt verpleger en later door zijn kennis, inzet, betrouwbaarheid en geduld ook ziekenhuisleider. Tijdens de verzorging van de zieken heeft hij oog voor hun welzijn, hun medicatie en het onderhoud van kamers, zalen en bedden. Om te beantwoorden aan hun geestelijke noden start hij ijverig met zijn priesterstudies.

Camillus streeft naar een zorgvuldige en liefdevolle ziekenzorg in privéwoningen en kleine ziekenhuizen die door grote inzamelacties bij adellijken en

burgers worden opgericht. Met de hulp van Filippus Neri sticht hij de orde van de reguliere geestelijke dienaars van de zieken, die wegens hun inzet voor stervenden ook de 'vaders van de goede dood' worden genoemd. Behalve de drie reguliere geloften beloven ze hun inzet voor slachtoffers van epidemieën, zoals de pest en cholera. Bovendien begeleiden de ordebroeders soldaten op het slagveld. Bij de dood van Camillus zijn driehonderd leden in zestien Italiaanse steden actief. Vandaag zijn de camillianen in de weer als sociale helpers, zieken- en bejaardenverplegers, artsen en psychologen, zielzorgers en priesters. Anderen werken als docent in het gezondheidswezen en als missionaris.

Met de toepassing van het Spaanse model van Johannes van God op de Italiaanse situatie droeg Camillus bij tot de verbetering van de ziekenzorg in zijn land. Zijn voornaamste hervormingen bestaan uit het creëren van eigen afdelingen voor besmettelijke ziekten, individuele maaltijdlijsten, geschoold verzorgingspersoneel, de combinatie van ziekenverzorging met zielzorg en de eerste aanzet tot stervensbegeleiding. Als Camillus zelf door kwalen en ziektes wordt geteisterd, staat hij niet

toe dat iemand daarmee rekening houdt. Zijn lijden neemt toe, maar zolang het kan, verlaat hij zijn bed om lotgenoten te bezoeken. Wanneer hij niet meer kan lopen, kruipt hij naar de zieken. Als hij van uitputting sterft, heeft hij een glimlach op de lippen omdat hij ervan overtuigd is het gezicht van God te zullen zien.

Op de borst dragen de camillianen een groot rood, op hun habijt genaaid kruis om iedereen eraan te herinneren dat Christus de goddelijke Arts, de echte Redder van de mensheid is.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**4 april, 22.30 uur, VRT één.** Het verhaal van Louis de Funès. Op 27 januari 2013 was het exact dertig jaar geleden dat Louis de Funès overleed. Hij speelde in meer dan 140 films en maakte indruk op groot en klein. Zijn gebaren, zijn mimiek en zijn onnavolgbare timing maakten van hem een van de grootste Franse komische genieën van de twintigste eeuw.

**4 april, 23.35 uur, Canvas.** In *De uil van Athena* het intieme portret *Amish. A Secret Life* over een Amerikaanse Amish-familie en hun traditionele manier van leven.

**6 april, 23.40 uur, Canvas.** *The Cave of the Yellow Dog*, Duits-Mongools drama uit 2005 over een nomadenmeisje, een hond en reïncarnatie.

**7 april, 14 uur, Canvas.** *The Great Race*, onsterfelijke komische avonturenfilm uit 1965 met onder meer Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood en Peter Falk. Waaghals The Great Leslie overhaalt in 1908 enkele autoconstructeurs een race van New York naar Parijs (via de Beringstraat en Rusland) te organiseren. Zijn aartsrivaal, professor Fate, wil hem verslaan in een zelf uitgevonden auto.

## De vrome kudde

**Telegram** Ingezonden door Patrick Smets

Een man stapt het postkantoor binnen. Hij wil een telegram verzenden en vraagt beleefd:

– De naam is toch gratis, niet?

Als de loketbediende bevestigend antwoordt, zegt de man:

– Mooi zo, dan wil ik enkel mijn naam op het telegram. Ik heet Bengisterenavondgoedaangekomen.

**Woestijn** Ingezonden door Ilse Van Dam

In de woestijn is een man wanhopig op zoek naar een café, maar hij stoot op een kraam waar sombrero's worden verkocht. Vraagt de man:

– Mag ik een glas water alstublieft?

Zegt de verkoper:

– Hier kunt u geen water krijgen.

De man sloft verder en ziet nog een sombrero kraam. Opnieuw vraagt hij een glas water en opnieuw wordt hij wandelen gezonden. Uiteindelijk bereikt hij een café. Hij snelt naar binnen en vraagt:

– Mag ik een glas water alstublieft?

Zegt de waard:

– Helaas mijnheer, hier kom je slechts binnen met een sombrero op je hoofd.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven** • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

kaartenboek aantrekkelijk	voor duldbaar	juwelenkistje	nog eenmaal Europese hoofdstad	stemming plechtige belofte
				7
bos tuimeling		2	spotfiguur beteuterd	
1		Engelse titel zeemacht	6	lidwoord terug
studiedag				deel v.e. mond
naaldboom snel bergtop			zelfkant niet moedig	trek- sluiting
			naderhand	3
Spaans eiland grondsoort			Japane gordel berg- plaats	5
		8	muziek- instrument	
afsluit- middel			genees- heer	

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DE PUZZELAAR**

© De Puzzelaar

**Oplossing van de puzzel van vorige week: HONKFAST**

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---