

KERK & leven

AARTSBISDOM

12 DOSSIER
BIDDEND EN
ZINGEND BEELD OF
RELIEK RONDDRAGEN

Tal van processies komen eraan.
Hoe gaat onze samenleving om met
die religieuze traditie?

NR. 17 | WEEKKRANT | 24 APRIL 2013 | JAARGANG 74 | WWW.KERKENLEVEN.BE

Nonkel pater achterna

Verhalen van missionarissen in China fascineren heel wat familieleden

- ▶ 769 missionarissen van Scheut waren tussen 1865 en 1955 actief in Noord-China
- ▶ Het Ferdinand Verbiest-instituut helpt mensen die het verhaal van hun *nonkel pater* uitpluizen
- ▶ Manu en Ludo Schotte reizen in het spoor van pater-fotograaf Gaspar

Jozefien VAN HUFFEL

Op 8 september 1866 schrijft Ferdinand Hamer vanuit China naar pastoor Andreas Consen in het Nederlandse Nijmegen. Hamer is op dat moment 26 en al negen maanden aan de slag in het dorp Xiwanzi, het centrum van de missie van Scheut in Binnen-Mongolië, een streek in Noord-China. „Ondertussen begrijp ik de christenen hier en kan ik al wat meepraten”, schrijft hij. „Leven met de genade Gods is mij zo genoeglijk, dat ik voor geen geld terug zou willen naar het vaderland.”

Ferdinand Hamer wordt tien jaar later tot missiebisshop gewijd en sterft in 1900 tijdens een aanval van de Bokkers, de nationalistische beweging die China van westerse invloeden wilde bevrijden. „Zijn verhaal bleef bewaard in onze familie, net als een aantal foto's”, vertelt Frans Hamer. „Hoe meer ik te weten kwam, hoe nieuwsgieriger ik werd, zeker toen ik ook kopieën van brieven op het spoor kwam.”

Als verre verwant nam hij enkele jaren geleden dan ook deel aan een reis van het Ferdinand Verbiestinstituut, op zoek naar sporen van Ferdinand Hamer. Bovendien wijdde hij een website aan de bisshop.

Het Verbiestinstituut lanceerde onlangs een oproep aan mensen die aan de slag willen met het verhaal van een familielid of dorpsgenoot die missionaris was in China. „Al sinds de oprichting krijgt het instituut geregeld vragen binnen, vaak van mensen die een zolder of kelder opruimen

en er oude brieven aantreffen”, zegt wetenschappelijk secretaris Pieter Ackerman. „Voor sommige mensen wordt het een hobby om meer gegevens te verzamelen, anderen schrijven zelfs een boek over hun 'nonkel pater'.”

Het instituut helpt mensen in hun zoektocht naar informatie. Ackerman: „We kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in oude kaarten, Chinese namen naar het Nederlands omzetten of op zoek gaan in het archief van Scheut. Of u nu één bidprentje hebt liggen of mappen vol brieven, we werken met plezier samen.”

De West-Vlaamse broers Manu en Ludo Schotte vonden via het instituut contacten in China. Binnenkort reizen ze drie weken in het spoor van hun oom, pater Gaspar Schotte, diens neef Antoon en hun grootoom bisschop Gaspar. De drie verbleven een periode terzelfder tijd in China.

„Nonkel Gaspar kenden we erg goed. Hij was een schitterende fotograaf, altijd in de weer met zijn toestel”, vertelt Manu Schotte. „Hij besmette mij en mijn broer met het virus.” Vlak vóór Gaspar Schotte in 1980 overleed, schonk hij Manu een blikken doos met 1.500 negatieven. „Het waren fo-

„We helpen mensen graag verder, of ze nu één bidprentje hebben liggen of mappen vol brieven”

to's die hij maakte in zijn tijd in Noord-China, van 1933 tot 1947”, zegt Manu Schotte. „Ik had een donkere kamer, maar de negatieven bleken te beschadigd om ze te ontwikkelen. Met de moderne digitale technieken kan ik ze vandaag echter wel restaureren.”

„Nonkel Gaspar vertelde weinig over die periode. In 1945 kwam hij in een Japans interneringskamp terecht”, vervolgt hij. „Wij trekken nu naar de plekken die hij fotografeerde om ons eigen werk aan het verhaal toe te voegen. Het wordt mijn eindwerk aan de academie.”

Meer info via 016 32 43 50 of via pieter.ackerman@fvi.kuleuven.be.



Deelnemers aan een Chinareis van het Verbiestinstituut bidden in de kathedraal van Xiwanzi, die gebouwd is door de ondergrondse katholieke Kerk. © Ferdinand Verbiestinstituut