

KERK & Leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

OPKIKKERTJES

OP Z'N PAASBEST

Hedwig VAN PETEGHEM

Zo zien we de mensen graag verschijnen, mooi uitgedost en keurig gekleed. De uitdrukking 'op zijn paasbest' dateert natuurlijk uit vroegere tijden. Het was de tijd dat de mensen in de week werk-kledij droegen, de broek en de schoenen mochten vuil worden. Een dag in de week werd er niet gewerkt, en kon men er letterlijk op zijn zondags bijlopen. Aangezien Pasen de zondag bij uitstek is, was dit ook het moment om er op zijn paaszon-dags bij te lopen.

Het lijken herinneringen, voor sommigen zelfs zalige herinne-

ringen te zijn. Maar nu is het eenmaal anders. Vandaag de dag zijn de mensen blij dat ze hun beste kleren aan de kapstok kunnen hangen na een zware werkweek om er wat lossen en sportiever bij te lopen. Er weer eens tussen uit zijn, bevrijd van de drukte en de spanning die de werksfeer oplevert.

Misschien is de kledij wel niet het belangrijkste, maar veeleer het levensgevoel dat er mee gepaard gaat. Hebben we nog een moment op zeven dagen dat we niets moeten doen, dat we er on-

geschonden kunnen bijlopen? Is er in ons levensritme nog een plaatsje vrij voor het besef dat we alles, maar dan ook alles, gekregen hebben en dat we daar dankbaar voor zijn?

'Op z'n paasbest' zou in onze tijd een stuk van binnen moeten zitten: een moment dat men zich opgetild voelt en niet te neer gedrukt door werk of tegenwerking, een moment dat men zich gedragen voelt door de mensen rondom zich. Het is plaats maken voor het Licht, zeker als het wat donkerder en zwaarmoediger wordt. Alvast nog veel paasbeste dagen!

Om de laatste vijf cursiefjes van Tilly Stuckens beter te laten aansluiten bij de tijd van het jaar, serveren we u deze en volgende week de eerste twee van onze nieuwe gastauteur, Hedwig Van

Peteghem. Diaken in de Sint-Jozef-parochie in Brasschaat, schrijft godsdienstleerkracht Van Peteghem sinds 2001 een wekelijks cursiefje in Kerk & Leven Brasschaat, zijn plaatselijk parochieblad.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 6 euro, verzendingskosten inbegrepen per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 233”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgebed

Bij de 5de paaszon-dag

Goede God,
Gij die woont in het ontoegankelijk licht,
wat hebt Gij toch in ons gezien?

Nooit zullen wij begrijpen
waarom wij U zo ter harte gaan.
Gij zijt naar ons toegekomen
en hebt U kenbaar gemaakt.
Eén van de onzen zijt Gij geworden,
in Jezus, uw mensgeworden Woord.

Hoe menselijk en bevrijdend is uw komst,
hoe genezend en verlossend uw verbond.
Wij danken U dat Gij ons zo begenadigt.
Maak uw Kerk, uw volk onderweg,
tot teken van uw menslievendheid.
Geef ons vreugde en vrijmoedigheid
om het evangelie te verkondigen
aan al uw mensen.

Mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2013*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

We stappen vandaag de laatste week in van april. De volkskalender kijkt nu al in de toekomst. Voor wat het weer van de meimaand betreft, baseert hij zich nogal nadrukkelijk op de ervaringen die wij hadden met het weer in april. Hij gaat zelfs nog verder en zegt vanuit dezelfde basis ook al iets over het weer in de zomermaanden. als april veel regen geeft, dan zegt een spreuk:

**GEEFT APRIL VEEL REGEN,
ZO BRENGT IE RIJKE ZEGEN,
WANT NATTE APRIL IS DROGE JUNI,
MAAR DROGE APRIL GEEFT NATTE JUNI.**

Als het in april wel eens wat sneeuwt, voorspelt dat een fleurige meimaand. Een mooie, korte spreuk daarover zegt het volgende:

**APRILVLOKJES
GEVEN MEIKLOKJES.**

Mocht de aprilmaand nevelachtig zijn geweest, dan mag je verwachten dat in de meimaand de nachten vrij koel zullen zijn, want:

**ZIJN IN APRIL DE NEVELS BLAUW,
IN MEI GEVEN ZE DAN DAUW.**

En dauw komt er pas als op een koele nacht een warme dag volgt.

Ik had het daarnet over die regen die echt door de boeren in april veelvuldig wordt verwacht. Moet je in dat verband horen wat voor merkwaardige spreuk onze voorouders ooit op papier hebben gezet:

**HEEFT APRIL EEN NATTE KOUD,
DAN ETEN WE IN MEI AL KOUDE SAUS.**

Die koude saus, dat begrijp je wel, dat zijn de eerste voorjaarsslaatjes.

SUDOKU

		2		4	7		3	9
	4				5		1	
			3			2		8
5		6						7
				3				
8						6		3
6		9			4			
	5		2				6	
2	1		6	8		4		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

	6			1	5			8
	5		4			3		1
	2				7			
		2		5				4
	8							1
6				8		2		
			1					3
2		8			4			9
1			5	3				6

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar