

EVANGELIE

Tijdens het Laatste Avondmaal neemt Jezus afscheid van zijn vrienden. „Wanneer iemand Mij liefheeft, zal hij doen wat Ik zeg. Mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem wonen”, zegt Hij. „Mijn woorden komen van de Vader die Mij gezonden heeft. Als ik er niet meer ben, zal mijn Vader de heilige Geest naar jullie zenden. Die zal jullie herinneren aan wat Ik nu vertel.” En Hij vervolgt: „Mijn vrede geef Ik jullie. Wees niet ongerust en verlies de moed niet. Ik ga weg, maar Ik zal terugkomen. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.”

Naar Johannes 14, 23-29
Zesde paaszondag

OOK BIJ JOU WIL IK WONEN

„Hoe moet het **verder**, nu onze **leider** weggaat?”, denken de **leerlingen** van Jezus. „Wie moeten we **voortaan volgen**?” Jezus troost hen met drie **belangrijke** dingen: „Luister naar mijn **woorden**”, zegt Hij. De **heilige Geest** helpt om Jezus' woorden niet te vergeten. Ten slotte geeft Jezus ons zijn **vrede**. Wat vraagt Hij in de plaats? Dat we goed **luisteren** naar wat Hij ons **vertelt**, dat we alles in ons **hart** bewaren en **uitstralen**. Op die manier **leeft** Jezus verder, in **ieder** van ons. Zo gaat het toch ook met mensen die je **graag zag**, maar er nu **niet meer** zijn. **Onthoud** je vooral de goede dingen die zij meegaven, dan kan je daarmee op **jouw beurt** andere mensen **gelukkig maken**.



Een vrolijke bende en gek op zingen en dansen. © Martine Croonen

ALTIJD IS ER WEER MUZIEK



Hoera! De meeste punten gaan naar kinderkoor Talloula. © Mathieu Deckers

„Hopsa hopsa hopsasa” en „Sla de trommel bombombom”, klinkt het in de Sint-Niklaas-kerk in Perk. Het is een vrolijke bende die ons verwelkomt, die maandagavond op de repetitie.

„Zullen we nog even de liedjes van het toernooi overdoen?”, stelt **dirigente Els** voor. De meisjes nemen hun plaats in. Ze dansen en zingen alsof ze opnieuw voor de jury staan.

Enkele weken geleden won **TALLOULA** met onderscheiding de eerste prijs voor kinderkoren op het Provinciale Koortoernooi in Leuven. „We oefenden veel en zijn trots op de behaalde punten”, zegt **Silke**. Net zoals de meeste meisjes, allen tussen 8 en 11 jaar oud, zingt ze nog niet zo lang bij het kinderkoor van grote broer **ANDANTE**. „Maar we zouden het zingen niet meer kunnen missen”, lacht **Estelle**. Jongens zijn er (nog) niet in dit kinderkoor. „Die voetballen liever”, lacht **Paulien**.

Irene leest een stukje voor uit de krant, door de kinderen zelf geschreven. Het eindigt met: „Laten we samen zo voortdoen. Dan worden we wel eens kampioen en blijven we zingen tot ons pensioen.”

„De muziek klinkt zo mooi hier, in de kerk”, zegt **Samina**, als we haar vragen of het niet saai is elke week te repeteren in een kerk. „Het is hier altijd leuk en we maken nieuwe vriendinnen”, zegt **Laure**. „En er is **Mathieu**, de organist, die altijd grapjes maakt. „Hier, in het koor, is hij onze papa”, lacht **Inaya**.

Ze zwaaien met hun rokjes, terwijl ze luidkeels zingen. „En dat allemaal zonder tekst

of partituur”, zegt **Claire** trots. Zo gebeurde het ook op het koortoernooi. „Ik was best zenuwachtig”, geeft **Femke** toe. „Spannend, zo'n wedstrijd. En lang wachten op onze beurt.”

Als we hen vragen of ze soms ook over God zingen, zetten de meisjes spontaan het Onzevader in.

„Hoog tijd om onze liedjes voor moederdag en het avondconcert in te oefenen”, zegt Els.

„Maak me stil. In een wereld vol lawaai, waarin alles sneller dan snel moet, lijkt geloven vaak zo saai. Stil, maak me stil vanbinnen. Ik wil opnieuw beginnen.” Dan volgt een lied over muziek. De meisjes zingen alles even vrolijk en toveren er telkens andere gebaren bij.

„Mogen we nog een dansje?”, klinkt het. „Als jullie steeds willen dansen, kan ik de liedjes misschien aanleren in jullie dansschool”, lacht Els. Om hen toch niet helemaal teleur te stellen, mogen de meisjes per twee een dansje doen bij het lied *Zingen over mooie dingen*.

Doen jullie nog andere dingen samen? „Ja hoor, we gingen al een keer naar een sport- en speelterrein en hielden een feestje met veel chips”, zegt Femke. „Met de centjes die we dankzij het koortoernooi verdienden, gaan we straks met de trein en de boot naar Planckendael”, fluistert Els ons na de repetitie toe. „Maar het moet een verrassing blijven.” Oeps, mochten we dat eigenlijk al wel verklappen?

Martine CROONEN

BEKENDE WOORDEN

Stef DESODT

Plaats je de aan te vullen letters op een rij, dan vorm je meteen een heel bekende uitspraak van Jezus.

..EZEN (VOOR IETS OF IEMAND BANG ZIJN) – B.. (SLAAPMEUBEL) – D.N (NAALDBOOM) /
 ..M (JONG VAN SCHAAP) – M.. (VLOERKLEED) / STR.. (VLINDERDAS) / D.N (NIET DIK) /,
 .A (MOEDER) – W.. (GEMAAKT VAN DRUIVEN) / .E. (NIET DICHTBIJ) – P.T (HOOFDDEKSEL) - ..EL (STUK) /
 ..LD (BETAALMIDDEL) – DI.. (WIE STEELT) / D.. (NIET DUN) / N. (HEDEN).